

BESTE VRIEND

ALLES OVER JEZUS MESSIAS

DE BETEKENIS VAN PASEN

PROFETIEËN VERVULD

VRAGEN EN OPDRACHTEN

VEEL EXTRA INFO

20
BIJBEL
LESSEN



Willem de Vink

BESTE VRIEND

ALLES OVER JEZUS MESSIAS



Beste Vriend
Alles over Jezus Messias

Tekst en illustraties: Willem de Vink
Ontwerp omslag en binnenwerk: Marian de Vink

Uitgave 2021 The Grace Factory
ISBN 9789083117249
NUR 707
BISAC REL091000, REL012070, CGN011000

Copyright © The Grace Factory

De Bijbelteksten in de lessen komen bijna allemaal uit
'Het Boek', uitgave Jongbloed.

Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/
of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,
microfilm of op welke andere wijze ook zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

INHOUD

Hoe gebruik je de lessen?.....	6
Wat betekent.....	7
De tijd waarin Jezus kwam	9
1. De doop van Jezus	12
2. Jezus in de woestijn.....	16
3. Bruiloft in Kana.....	20
4. Jezus in Kapernaüm.....	24
5. Genezingen	28
6. Storm op het meer	32
7. Twaalf leerlingen.....	36
8. Vijf broden en twee vissen	40
9. Wie is Jezus?	44
10. Neem je kruis op!.....	48
11. Melaatsen	52
12. Lazarus.....	56
13. De machthebbers.....	60
14. Jeruzalem	64
15. Het laatste avondmaal.....	68
16. Gethsemane	72
17. Kruisiging	76
18. Opstanding.....	80
19. Hemelvaart	84
20. Volg Jezus	88
Gebed	92
Stripverhaal in zoveel talen	93



Het stripboek *Jezus Messias* wordt over de hele wereld gelezen. De filmpjes worden in veel landen bekeken. Dit vinden mensen ervan.

“Uit het boek spreekt een diepe liefde voor Jezus.”

Directeur scholengemeenschap Nederland

“Dit verhaal bereikt een climax, met een oproep om Jezus te volgen, precies zoals het evangelie door de eeuwen heen is doorgegeven.”

Directeur Bijbelgenootschap Libanon

“De tekeningen zijn echt uitstekend. Vergeleken met vele andere tekeningen zijn ze de beste die we hebben gezien. Misschien omdat ze zo bewust met liefde en in alle eenvoud zijn gemaakt, zijn ze van zo'n pakkende kwaliteit.”

Directeur Oral Bible Mission

“Ik heb twee kinderen. Elke avond lees ik ze voor het naar bed gaan uit het stripboek voor. Ze willen het steeds opnieuw lezen. 'Tell us from the book mom, tell us from the book!' zeggen ze.”

Politie-agente in Swaziland

“Ik was heel kritisch over het christelijke geloof. Maar toen ik *Jezus Messias* kreeg, bleef ik het steeds opnieuw lezen. Ik kreeg antwoord op mijn vragen over God. Nu begrijp ik hoeveel Hij van mij houdt.”

Leraar in India

“Nu weten we dat Jezus bij ons hoort, want Hij spreekt onze taal!”

Dorpsoudste in Soedan



HOE GEBRUIK JE DE LESSEN?

Dit zijn 20 Bijbellessen over Jezus, speciaal voor jou. Bij elke les horen een paar pagina's uit het stripboek *Jezus Messias*. Die kun je eerst opzoeken en lezen. Je kunt ook het filmpje van het stripverhaal bekijken. En als je wilt, kun je in de Bijbel lezen wat erover staat.

De Bijbelteksten kun je zelf in de Bijbel opzoeken. Als er bijvoorbeeld staat Psalmen 19:1-5, bedoelen we het Bijbelboek Psalmen, hoofdstuk 19, de verzen 1 tot en met 5. De link van de filmpjes vind je op thegracfactoryshop.com onder *Strip Jezus Messias*.

In elke les krijg je uitleg over een gedeelte uit het leven van Jezus. Ook krijg je bijzondere dingen te weten. Je kunt leuke opdrachten doen. Je zult ontdekken hoe fijn het is om een vriend van Jezus te zijn!



WAT BETEKENT...

Kernwoorden die in het stripverhaal en de lessen worden gebruikt:

Avondmaal

Met brood en wijn vieren we Jezus' liefde, omdat Hij zijn leven voor ons gaf.

Bidden

Je praat met God, stil of hardop, en je luistert naar Hem.

Bijbel

Bijbel betekent 'boeken'. In de Bijbel lees je wie God is, hoe Hij over ons denkt en hoe Hij met ons omgaat.

Discipel

Leerling van Jezus. Hij koos twaalf leerlingen uit. Zij gingen Jezus volgen. Jij kunt ook een discipel van Jezus zijn.

Eeuwig leven

Leven met Jezus, zoals God het heeft bedoeld. Ons leven gaat na onze dood verder in de hemel. Het is alleen maar goed en zonder einde.

Engelen

De onzichtbare boodschappers van God. Ze helpen ons.

Evangelie

'Goed nieuws'. Het goede nieuws van Jezus werd opgeschreven door de evangelienschrijvers Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes.

Genade

'Onverdiende goedheid'. Je mag alles krijgen wat God je wil geven. Gratis! Dat kan omdat God jouw fouten heeft vergeven toen Jezus jouw zonden op Zich nam.

Gerechtigheid

God heeft gerechtigheid gebracht toen Jezus de straf voor onze zonden op Zich nam. Hij heeft alles voor ons goed gemaakt. Alles rechtgezet.

Geloof

Vertrouwen in iets wat je nog niet ziet. Je vertrouwt erop dat God zal doen wat Hij heeft beloofd.

Gods Koninkrijk

Overall waar mensen op God vertrouwen is Gods Koninkrijk, want daar is Jezus koning.

Heilige Geest

De Geest van God, waarmee Hij in mensen woont die in Jezus geloven.

Hemelvaart

Het moment dat Jezus naar de hemel ging toen Hij klaar was op aarde.

Jezus

God die een mens werd (en die daarom Gods Zoon wordt genoemd). De naam Jezus betekent 'God redt'.





Kruis

Martelwerktuig waar Jezus vrijwillig aan stierf om onze zonden weg te nemen. Het is het teken geworden van alle volgelingen van Jezus.



Messias

'Gezalfde Koning'. Messias (een Hebreeuws woord) is in het Grieks 'Christus'. Jezus Messias wordt ook vaak Jezus Christus genoemd.



Opstanding

Jezus is opgestaan uit de dood. Hij deelt zijn leven met iedereen die in Hem gelooft. Eens zal iedereen opstaan uit de dood. Dan zal God over ieder mens rechtspreken.



Pasen

Het feest waarop de opstanding van Jezus uit de dood wordt gevierd. Op dezelfde dag vieren de Joden het Pascha.



Pinksteren

Het feest waarop Gods Heilige Geest in Jezus' volgelingen kwam wonen. Hij woont ook nu in mensen die in Jezus geloven.



Satan

De onzichtbare tegenstander van God en mensen (heet ook wel 'de duivel').

Vergeving

God vergeeft, hoewel niemand dat heeft verdiend. Dat kan, omdat Jezus vrijwillig voor onze zonden stierf aan een kruis.

Wederkomst

Het moment waarop Jezus terugkomt op aarde. Hemel en aarde zullen dan door Hem worden vernieuwd. Wij krijgen een nieuw, hemels lichaam.

Zegen

Woorden van God vol goede dingen die Hij wil geven aan mensen die op Hem vertrouwen.

Zoon van God

Titel van Jezus. Hij is God, die als mens op aarde kwam, als de Zoon van God.

Zonde

De dingen die we doen die tegen God ingaan. Jezus nam de zonde van de hele wereld op Zich. Zijn genade is groter dan de zonde.

DE TIJD WAARIN JEZUS KWAM

Jezus leefde ongeveer 2000 jaar geleden in Israël. We noemen Hem Jezus Messias of Jezus Christus. Dat betekent dat Hij door God is uitgekozen om voor altijd koning te zijn. Maar Hij is niet zomaar een koning. Jezus wordt 'de Zoon van God' genoemd en ook 'de Zoon van mensen'. Dat betekent dat Hij bij God hoort én bij de mensen. De geschiedenis van zijn leven staat beschreven in de Bijbel. Het is voor iedereen belangrijk, want deze koning wil ook jouw vriend zijn!



Jezus' geboorte

De moeder van Jezus was Maria. Toen Jezus geboren werd, was Maria nog niet getrouwd (ze had wel een vriend, Jozef). Ze was nog maagd. Maar God zorgde ervoor dat Jezus geboren kon worden. Dit wonder werd al aangekondigd in de Bijbelboeken die ver vóór Jezus' tijd geschreven waren. Jezus kwam niet als een superheld in de wereld. Hij werd geboren in een stal, omdat er nergens anders plaats voor Hem was.



De Bijbel

De beschrijving van Jezus' leven staat in de Bijbel. Het is een dik boek vol boeken (het zijn er 66). Het duurde 1500 jaar om al die boeken te schrijven. Zo'n 1900 jaar geleden was de Bijbel af. In de Bijbel staan allerlei verhalen over God en mensen. Als je goed kijkt zie je hoeveel God van mensen houdt. Het verhaal van Jezus laat dat het beste zien.

Boeken werden in de tijd van Jezus geschreven op boekrollen van perkament (dierenhuid) of papyrus (papier van riet gemaakt). De Bijbelboeken werden telkens heel precies overgeschreven.

Jezus' tijd

Onze jaartelling begint bij de geboorte van Jezus. Dat is dus meer dan 2000 jaar geleden. Jezus leefde in de tijd dat de Romeinen de baas waren in grote delen van de wereld. In Nederland en België woonden toen de Batavieren, Friezen, Franken en Kaninefaten. Zij konden niet schrijven of lezen. De Joden in Israël konden dat wel. Zij worden wel 'volk van het boek' genoemd. In dat boek, de Bijbel, spreekt God. Hij is de Schepper van alles wat bestaat. Hij wil graag met mensen omgaan en er voor zorgen dat ze het goed hebben.

Israël in Jezus' tijd

Hoofdstad: Jeruzalem.

Provincies: Galilea, Samaria, Judea.

Oppervlakte: Ongeveer 28.000 km² (kleiner dan Nederland of België).

Klimaat: Subtropisch. Met warme, droge zomers en zachte, vochtige winters.

Politiek: Vanaf 63 voor Christus zijn de Romeinen de baas in Israël.

Regering: De Romeinse stadhouder Pontius Pilatus regeert in Israël. Tiberius is zijn baas. Hij regeert in Rome als keizer van het Romeinse Rijk.

Godsdienst: Jodendom. Ze hebben een tempel in Jeruzalem met priesters die allerlei werk doen voor de godsdienst.



Israël in het Romeinse Rijk.

Ook zijn er overal in het land godsdienstleraren, zoals de Farizeeërs. De Joden gaan drie keer per jaar naar Jeruzalem voor de grote feesten. In hun eigen woonplaats komen ze bij elkaar in de synagoge (het leerhuis).

Talen: Hebreeuws (de oude taal van de Joden), Aramees (de spreektaal), Grieks (de internationale taal), Latijn (de taal van de Romeinen).

4x het verhaal van Jezus

In de Bijbel staan vier boeken die het leven van Jezus beschrijven. Die boeken heten 'de vier evangeliën'. Ze zijn genoemd naar de schrijvers. Zij leefden allemaal in dezelfde tijd als Jezus.

1. Mattheüs werkte eerst bij de belastingdienst, voordat hij Jezus ging volgen.

2. Marcus was nog een tiener toen Jezus zijn werk deed. Hij schreef op wat hij van de leerlingen van Jezus hoorde.

3. Lucas was arts van beroep. Hij kende Jezus niet persoonlijk, maar deed veel onderzoek en interviews.

4. Johannes trok ook met Jezus op, net als Mattheüs. Hij noemde zichzelf 'de discipel van wie Jezus zoveel houdt'.



Paulus moeten we ook noemen. Hij leefde in de tijd van Jezus. Maar hij ging pas in Jezus geloven toen Jezus al in de hemel was. Hij zocht in de oude boeken van Israël op of het allemaal waar was wat Jezus had gezegd en gedaan. Toen ging hij er overal in het Romeinse Rijk over vertellen. Hij schreef de volgelingen van Jezus brieven, die in de Bijbel opgenomen zijn.



1. DE DOOP VAN JEZUS

Een profeet in Israël! Dat is in 450 jaar niet voorgekomen. Daarom gaan zoveel mensen naar Johannes de Doper.

Wat is er zo bijzonder aan een profeet? Hij spreekt namens de Here God. Soms gaat het om fijne dingen. Maar vaak ook om dingen die moeten veranderen. Dat moet hij dan vertellen aan de mensen. Of die nu willen luisteren of niet.

Eén ding valt op. Alle profeten in de Bijbel wijzen naar de Messias. Hij is de redder die door God wordt beloofd. De man die komen zal om alles goed te maken voor Israël. Logisch dat de mensen naar Hem uitkijken. Maar Hij is er nog steeds niet...

Totdat Johannes de Doper komt. Hij praat niet alleen over de Messias. Hij wijst Hem ook aan!

Zoek het zelf op:

- Stripboek blz. 1-3
- Bijbel Mattheüs 3:1-17
- Filmpje 1



Kerntekst

"Kijk! Het offerlam van God! Hij neemt de schuld van de wereld op Zich."

Johannes 1:29



Wie is Jezus?

Geliefde Zoon

Een stem uit de hemel zei: "Dit is mijn geliefde Zoon. Hij verheugt mijn hart" (Mattheüs 3:17).

Jezus is Gods lieveling. Degene met wie God heel blij is. Hij is Gods geliefde Zoon!

Oude Testament

In de oude boeken van Israël wordt een wegbereider voorspeld. Hij zal de komst van de Messias voorbereiden.

Luister! Ik hoor de stem van iemand die roept: "Baan een weg in de woestijn voor de HERE; maak een rechte weg door de wildernis. Vul de dalen op en vlak de heuvels af, maak de bochtige paden recht en zorg dat alle oneffenheden vlak worden gemaakt. Alle schepselen zullen de glorie van de HERE zien" (Jesaja 40:3-5).

De Bijbel

Oude Testament

- 4000 jaar geschiedenis
- Meer dan 300 profetieën
- "De Messias zal komen!"

Nieuwe Testament

- 100 jaar geschiedenis
- De profetieën zijn uitgekomen
- "De Messias is gekomen!"



Nu jij!

God heeft een plan met jouw leven

De Here God had een plan met de Here Jezus. Maar weet je dat God ook een plan heeft met jouw leven? Ook daarover kun je lezen in de Bijbel. Vertrouw op Hem, jij bent zijn geliefde kind!

Doen!

In elke les leer je een nieuwe naam van Jezus. In deze eerste les is dat **Geliefde Zoon**. Neem een mooi vel papier of karton. Schrijf er telkens de nieuwe naam van Jezus op die je in elke les leert. Zet bovenin: **DIT IS JEZUS!** Aan het eind heb je een poster met 20 namen van Jezus (of misschien wel meer)!



Extra info

De Bijbel - boek van beloftes

De Bijbel is een bijzonder boek. Daarin heeft God zijn beloftes vastgelegd. Op die manier zegt Hij: "Daar houd Ik Mij aan!" Als je beloftes op papier vastlegt, noem je dat een testament. De Bijbel is verdeeld in het Oude Testament en het Nieuwe Testament.

In het Oude Testament staat ongeveer 4000 jaar geschiedenis opgeschreven. Het is de geschiedenis van God met het volk Israël. Het Nieuwe Testament beschrijft zo'n 100 jaar. Je leest erin over Jezus de Messias en wat Hij betekent voor alle mensen.

In het Oude Testament staan allerlei aankondigingen (profetieën) over de Messias. Wel meer dan 300. In het Nieuwe Testament zie je ze allemaal gebeuren in het leven van Jezus.



Elke dag

Zo Johannes 1:6
Ma Mattheüs 3:1-6
Di Mattheüs 3:7-12
Wo Mattheüs 3:13-17
Do Johannes 1:1-9
Vr Johannes 1:10-15
Za Johannes 1:16-18

Tip

Hiernaast vind je voor elke dag een Bijbeltekst. Je krijgt ze in elke les weer voor een week. Lees er elke dag een. Je ontdekt nog veel meer over de dingen die je hierboven hebt gelezen!

Weet jij het?

1. Hoe kunnen mensen zich klaarmaken voor het Koninkrijk van God en laten zien dat ze een nieuw leven willen beginnen?

2. Namens wie spreekt een profeet?

3. Naar wie wijzen alle profeten?

4. Hoeveel profetieën over de Messias staan er in het Oude Testament?

- Meer dan 10
- Meer dan 100
- Meer dan 300

5. Wie noemt God 'Mijn geliefde Zoon'?

2. JEZUS IN DE WOESTIJN

Een bezetting is nooit leuk. Iemand anders is de baas. Israël wordt in de tijd van Jezus bezet gehouden door de Romeinen. Maar voor Jezus is dat het probleem niet. Nee, de hele wereld is bezet door Satan. Onzichtbaar, maar heel goed merkbaar. Jezus strijdt tegen hém!

De Here God zou moeten regeren in de wereld. Met liefde en goedheid. Maar Satan houdt de wereld gevangen. En daarom gebeuren er zoveel slechte dingen.

Satan betekent 'tegenstander'. Hij is de vijand van God en van mensen. Hij wordt ook wel 'duivel' genoemd. Het betekent 'lasteraar'. Dat is iemand die anderen vals beschuldigt.

Satan is een onzichtbare vijand. Hij wil dat we slechte dingen denken. Maar God wil dat we naar Hem luisteren. Als we op Hem vertrouwen, verliest Satan. Strijden is dus bedenken wat God heeft gezegd. En dat dan doen. Jezus doet dat. En daarmee wint Hij van de duivel.

Kerntekst

*De God van de vrede zal ervoor zorgen dat de duivel spoedig onder jouw voeten wordt vermorzeld.
Romeinen 16:20*

Zoek het zelf op:

- Stripboek blz. 4, 5
- Bijbel Mattheüs 4:1-12
- Filmpje 2





Wie is Jezus?

Zoon van God

Wij weten dat Jezus de Zoon van God is, omdat dat bevestigd is door zijn doop in water en door het bloed van zijn dood. En ook de Heilige Geest, die altijd de waarheid spreekt, zegt dat Hij de Zoon van God is (1 Johannes 5:6).

Jezus hoeft niet te bewijzen dat Hij de Zoon van God is. Hij is Gods geliefde Zoon, omdat God dat gezegd heeft.

Oude Testament

De aarde is bezet gebied. Omdat de mensen naar Satan hebben geluisterd. Dat kun je al lezen in de allereerste hoofdstukken van de Bijbel. Daar lees je ook voor het eerst over de Messias en zijn overwinning. Het zaad van de vrouw (Jezus) zal de kop van de slang (van Satan) vermorzelen!

“De vrouw en jij, en al jullie nakomelingen, zullen vijanden zijn. Een van haar nakomelingen zal jouw kop verbrijzelen en jij zult zijn hiel verbrijzelen” (Genesis 3:15).





Extra info

Wat is zonde?

1. Je doel missen.
2. God niet nodig hebben.
3. Iets anders denken of doen dan wat God heeft gezegd.

Zonde houdt je weg van God. Daarom brengt zonde de dood. Maar God wil dat we eeuwig zullen leven met Hem.

Doen!

Vul in deze Bijbeltekst je eigen naam in:

Want God heeft zoveel liefde voor

_____, dat

Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat

_____, die in

Hem gelooft, niet verloren gaat maar

eeuwig leven heeft (Johannes 3:16).

Nu jij!

Zeg ja tegen alles wat God zegt

Heb je het door? Die onzichtbare strijd? Die speelt zich af in je gedachten. Het gaat erom wie je vertrouwt. Zeg nee tegen verkeerde gedachten. Zeg ja tegen alles wat God zegt. Zo overwin je de duivel!

Weet jij het?

1. Van wie is de wereld?

Maar wie houdt de wereld bezet?

2. Wat betekent 'Satan'?

Wat betekent 'de duivel'?

3. Hoe reageert Jezus op de verleidingen van Satan?

4. Waar voeren wij de 'onzichtbare strijd'?

- In de woestijn
- In het leger
- In onze gedachten

5. Hoe overwin je de duivel?



Elke dag

Zo Jakobus 4:7
Ma Mattheüs 4:1-4
Di Mattheüs 4:5-7
Wo Mattheüs 4:8-11
Do Genesis 3:1-6
Vr Genesis 4:3-7
Za 1 Johannes 3:7-8

3. BRUILOFT IN KANA

Hoe begint de Here Jezus zijn optreden? Op een feest. Een bruiloft in Kana. Hij is één van de gasten. Maar dan gebeurt er iets vervelends. De wijn is op. Nu kan het huwelijksfeest niet vrolijk eindigen. Jezus doet een wonder. Buiten staan zes grote kruiken. Hun water wordt gebruikt om handen te wassen en de afwas te doen. Maar Jezus maakt er wijn van. De beste wijn!

De Here Jezus begint zijn optreden niet met woorden, maar met een teken. Alledaags water wordt de beste wijn. Het is alsof Hij zeggen wil: let maar eens op, Ik maak alle dingen nieuw. En zo is het. Alles wat gewoon leek wordt anders als Jezus erbij is. Het wordt feest, tot het einde toe!



Zoek het zelf op:

- Stripboek blz. 6, 7
- Bijbel Johannes 2:1-11
- Filmpje 3



Kerntekst

*Wees blij in de Here. Ik zeg het nog eens: verheug je in Hem!
Filippenzen 4:4*



Wie is Jezus?

Mensenzoon

“Want zelfs Ik, de Mensenzoon, ben niet gekomen om Mij te laten dienen. Nee, Ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven als losgeld voor velen” (Marcus 10:45).

Is Jezus een supermens? Nee, de Zoon van God is net zo'n mens geworden als jij en ik. De Geliefde Zoon van God is dus óók een mensenzoon. Dé Mensenzoon, omdat Hij de eerste mens is zoals God graag wil dat mensen zijn. Hij wil dat we elkaar dienen.

Oude Testament

Het huwelijk is voor de Here God heel belangrijk. Omdat Hij liefde heel belangrijk vindt. Nergens kunnen mensen zoveel van elkaar houden als in het huwelijk. Al direct bij het begin van de schepping bracht God man en vrouw bij elkaar.

Dit verklaart waarom een man zijn vader en zijn moeder verlaat, zich bij zijn vrouw voegt en werkelijk één met haar wordt (Genesis 2:24).



Nu jij!

Jezus geeft blijdschap

Jezus is zo gewoon dat Hij er in jouw gewone leven bij wil zijn. Maar Hij is ook zo bijzonder dat Hij jouw gewone leven bijzonder wil maken.

Eigenlijk wil Jezus dat er altijd blijdschap is in jouw leven. Zijn blijdschap over jou. Die is sterker dan elk verdriet. Soms kun je die blijdschap kwijtraken. Luister dan opnieuw naar God en hoor hoeveel Hij van je houdt. Dan word je vanzelf weer blij!

Doen!

Ken jij mensen die een goed huwelijk hebben (je ouders misschien)? Laat eens merken dat je dat fijn vindt. Maak een tekening voor hen. Bijvoorbeeld twee harten, of twee duiven, of een man en een vrouw. Schrijf onder jouw tekening hun namen. En ook: *Aan de liefde komt nooit een einde!* (1 Korintiërs 13:8).



Extra info

De bruiloft

Een bruiloft is in de dagen van Jezus een groot feest. 's Avonds wacht de bruid met haar vriendinnen in het huis van haar ouders op de bruidegom. Die komt haar met zijn vrienden ophalen. Ze lopen in optocht met familie, vrienden en kinderen naar het huis van de vader van de bruidegom. Daar geeft de bruidegom zijn belofte dat hij zijn vrouw trouw zal zijn. Zijn vader geeft het echtpaar de zegen. Daarna worden ze als een echte koning en koningin gekroond met een bloemenkrans.

Terwijl muzikanten en dansers de sfeer erin houden, wordt er een uitgebreide maaltijd gehouden. Het feest kan wel een week duren.



Elke dag

Zo Johannes 2:1-5
Ma Johannes 2:6-11
Di Filippenzen 4:4-7
Wo Genesis 2:18-25
Do Efeziërs 5:22-33
Vr 1 Petrus 3:1-12
Za Johannes 15:9-12

Weet jij het?

1. Hoe maakt Jezus voor het eerst duidelijk wie Hij is?

- Hij doet een wonderteken
- Hij gaat trouwen
- Hij zegt gelijk wie Hij is

2. Hoe oud is Jezus als Hij aan zijn openbare optreden begint (Lucas 3:23)?

3. Noem de namen van de eerste man en vrouw in de Bijbel (Genesis 4:1).

4. In de Bijbel wordt Jezus wel de bruidegom genoemd. De mensen die in Hem geloven heten samen zijn bruid. Waarom?

5. Mensenzoon betekent:

- Jezus is Gods Zoon en geen echt mens
- Jezus is Gods Zoon en helemaal mens
- Jezus is een engel

4. JEZUS IN KAPERNAUM

Rondom het meer van Galilea liggen een paar vissersplaatsen. Kapernaüm is er één van. Daar gaat Jezus wonen. Vanuit de haven doen vissers hun werk. Ze doen het zoals altijd. Maar Jezus wil dat ze het anders doen. Hij wil dat ze naar Hem luisteren en op Hem vertrouwen. Dan kunnen ze voortaan zijn leerlingen zijn.

Jezus wil dat ook jij zult doen wat Hij zegt. Dan ben je zijn volgeling. Zijn leerling. Zijn discipel. We moeten goed naar Hem luisteren. Op een berg in de buurt van Kapernaüm vertelt Hij hoe God wil dat we zullen leven. Dan zal het goed met ons gaan, ook als het wel eens moeilijk is.

Zoek het zelf op:

- Stripboek blz. 8-11
- Bijbel Mattheüs 4:12-22
- Filmpje 4



Kerntekst

"Behandel anderen zoals jij wilt dat zij jou behandelen."

Mattheüs 7:12





Wie is Jezus?

De Weg, de waarheid en het leven

"Ik ben de weg, de waarheid en het leven," antwoordde Jezus, "Ik ben de enige weg tot de Vader" (Johannes 14:6).

Jezus is de weg naar God. Hij helpt je om God te leren kennen als de Vader die van zijn kinderen houdt. Wat God zegt is de waarheid. Jezus helpt je om te doen wat God zegt. Als je dat doet, merk je hoe goed het leven is dat Hij geeft.

Oude Testament

Hoe wil God dat we leven? Mozes was een belangrijke profeet uit het Oude Testament. Hij schreef de eerste vijf boeken van de Bijbel. Die heten samen 'de Wet van Mozes'. Je vindt er ook de Tien Geboden in (Exodus 20:3-17). Dat zijn tien belangrijke leefregels.

De Tien Geboden werden door God op twee platte stenen geschreven. Maar stenen zijn dode dingen. Wat God wil heeft Hij ook laten zien in een levend Mens. Jezus deed precies wat God wilde. En Jezus leeft in ons. Met zijn Geest in ons kunnen we heel goed weten wat God wil.





Extra info

De rabbi en zijn klas

Het is in Israël vaak warm. Daarom is het niet vreemd dat Jezus buiten les geeft. Hij spreekt als een rabbi, een meester.

De rabbi geeft ook les in de synagoge, het leerhuis. De mensen in Israël zijn gewend om naar een rabbi te luisteren. Die geeft ze les uit het Oude Testament. Dat is het enige leerboek in Israël. In de synagoge krijgen de kinderen koekjes te eten waar Bijbelteksten op staan geschreven. Zo leren ze dat ze de Wet van Mozes in zich op moeten nemen. Maar Jezus komt met zijn Geest in je wonen. Hij schrijft Gods liefde en Gods wil in je hart (Hebreeën 8:10-12).

Nu jij!

Volg Jezus

Als je Jezus gaat volgen, ga je op Hem lijken. Hij maakt iets bijzonders van je. Net als die gewone vissers: zij worden vissers van mensen.

“Volg Mij!” zegt Jezus tegen mensen die naar Hem willen luisteren. Als je van Hem houdt, doe je dat graag. Dan zul je gelukkig zijn, zegt Jezus.

Doen!

Jezus leert mensen een mooi gebed bidden. Het heet ‘Het Onze Vader’. Lees het maar eens hardop (Mattheüs 6:9-13). Onthoud dat ‘Het Onze Vader’ een dankgebed is geworden. Alles wat we net hebben gebeden heeft God tijdens Jezus’ leven verhoord. Daarom mag je voor alles wat er in ‘Het Onze Vader’ staat danken. Doe dat maar!



Elke dag

Zo Mattheüs 4:18-22

Ma Lucas 5:4-11

Di Johannes 14:6-7

Wo Mattheüs 5:1-12

Do Mattheüs 5:13-16

Vr Mattheüs 6:33-34

Za Mattheüs 7:24-27

Weet jij het?

1. In welke stad gaat Jezus wonen?

2. Wat wil Jezus dat de vier vissers gaan vangen?

Meer vis

Vogels

Mensen

3. Hoe wil Jezus dat wij met onze vijanden omgaan?

4. Waarmee vergelijkt Jezus mensen die doen wat Hij zegt (Mattheüs 7:24)?

5. Schrijf op wat Jezus wil dat jij doet (Mattheüs 7:12):

5. GENEZINGEN

Voor de mensen in Israël is het duidelijk dat de Here Jezus een bijzondere man is. Hij spreekt niet alleen heel goed. Hij doet ook heel goed. Hij geneest zieke mensen! Met zijn wonderen laat Jezus zien dat God alles wat fout is gegaan weer recht wil zetten. Hij vergeeft de zonde. En Hij geneest de ziekte.

Weet je dat er in het Nieuwe Testament 41 keer geschreven wordt over de genezingen die Jezus doet? De mensen zijn natuurlijk razend enthousiast. Toch zullen ze door al die wonderen niet sterker in Jezus gaan geloven. Dat gebeurt alleen als je ook echt van Hem houdt.

Zoek het zelf op:

- Stripboek blz.12, 13
- Bijbel Lucas 5:17-26,
Lucas 6:6-11
- Filmpje 5



Kerntekst

Mijn ziel, prijs de HERE en vergeet vooral nooit wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan. Hij vergeeft mij al mijn zonden en geneest mij van elke ziekte.

Psalmen 103:2-3





Wie is Jezus?

Dokter

“Dokter, genees uzelf” (Lucas 4:23).

Jezus laat met zijn genezingen zien dat God wil dat mensen gezond zullen zijn. Zijn wonderen bewijzen dat Hij de Messias is. Zelf zegt Hij: *“Denk eens aan de wonderen die de Vader Mij laat doen. Die zijn het bewijs dat Hij Mij gestuurd heeft” (Johannes 5:36).*

In zijn geboorteplaats Nazareth geloven de mensen Hem niet. Jezus weet wat ze denken: *“Dokter, genees jezelf.”* Daarom doet Hij daar geen wonderen (Lucas 4:16-24).

Oude Testament

Sommige mensen denken dat ons lichaam voor God niet belangrijk is. Alsof Hij alleen maar denkt aan ons innerlijk. Nee, Hij denkt ook aan onze gezondheid. De Here God stelt Zichzelf in het Oude Testament voor als Heelmeester (Dokter).

“Want Ik, de HERE ben uw Heelmeester” (Exodus 15:26).

Ook zegt God: *“Dan zal Ik u uw gezondheid teruggeven en uw wonden genezen” (Jeremia 30:17).* Die belofte wordt vervuld dankzij Jezus Messias. Hij werd geslagen en daardoor worden wij genezen (Jesaja 53:5).





Extra info

Geen tranen in de hemel

Jezus zal alles nieuw maken. Na ons leven op aarde krijgen we een nieuw lichaam. Daarmee zullen we verder leven in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. Daar zal geen pijn of verdriet meer zijn.

Hij zal alle tranen van hun ogen wissen (Openbaring 21:4).

Nu jij!

Er gebeuren wonderen

De Here Jezus houdt van je. Het grootste wonder is dat Hij al je zonden vergeven heeft. Hij heeft je goedgekeurd om Gods kind te zijn. Hij voelt ook met je mee als je ziek bent of als je het moeilijk hebt. Je mag daar altijd met Hem over praten. Hij doet graag wonderen in jouw leven. Heb je dat weleens gemerkt?

Doen!

Bedenk eens welke wonderen God in jouw leven heeft gedaan. Schrijf ze op – en bedank Hem ervoor!



Elke dag

Zo Psalmen 103:1-5
Ma Lucas 5:17-26
Di Lucas 6:6-11
Wo Lucas 4:16-24
Do Exodus 15:22-27
Vr 1 Petrus 2:24-25
Za 1 Thessalonicenzen 5:23-24

Weet jij het?

1. Jezus doet vooral twee dingen. Vul in:

Jezus vergeeft de

Jezus geneest de

2. Hoeveel keer staan er genezingen van Jezus beschreven in het Nieuwe Testament?

3. Wat ziet Jezus bij de vier vrienden van de verlamde man (Lucas 5:20)?

4. Wat bewijst Jezus met zijn wonderen (Johannes 5:36)?

5. Wat vind jij een wonder?

6. STORM OP HET MEER

De leerlingen van Jezus zitten in grote moeilijkheden. Gelukkig gaan ze ermee naar hun Meester. Misschien heeft Hij een oplossing...

Natuurlijk heeft Hij een oplossing. Jezus is de baas over alles. Ook over de storm. Hij slaapt in de storm – zoveel rust heeft Hij. En Hij spreekt tegen de storm – zoveel macht heeft Hij.

Jezus is de baas over de natuur. Hij was er al voordat alles geschapen werd.

Hij is ook sterker dan de duivel en zijn demonen.

Daarom kan Hij mensen die niet meer de baas zijn over zichzelf bevrijden.

Zoek het zelf op:

- Stripboek blz. 14-17
- Bijbel Mattheüs 8:23-27, Marcus 5:1-20
- Filmpje 6



Kerntekst

Als God aan onze kant staat, wie zal dan tegen ons zijn?
Romeinen 8:31





Wie is Jezus?

Bevrijder

“Mijn God, U bent mijn helper en bevrijder” (Psalmen 40:18).

Jezus is sterker dan alle machten van Satan. Hij is zelfs sterker dan de dood. Jezus ging de dood in. Maar Hij stond er ook uit op. En omdat Hij overwon, kan Hij mensen bevrijden uit hun ziekte, verslaving of angst.

“Als u door de Zoon van God wordt bevrijd, zult u werkelijk vrij zijn” (Johannes 8:36).

Oude Testament

De Messias zou komen. Dat Hij ook gezag zou hebben over de natuur, werd al beschreven in de Psalmen. Dat was honderden jaren voordat Jezus kwam.

In het verleden hebt U tegen Uw volgelingen gezegd: “Ik heb mijn hulp toegezegd aan een dapper man; één man uit uw volk koos

Ik speciaal uit... Ik geef hem zelfs gezag over zeeën en rivieren. Hij zal Mij zijn Vader noemen. Ik zal zijn God zijn en de rots waar hij zijn redding vindt... Zijn nageslacht zal altijd blijven bestaan en zijn troon is onaantastbaar” (Psalmen 89:20, 26, 27, 30).



Nu jij!

Ga met jouw problemen naar Jezus

Als er iets mis gaat kun je drie dingen doen.

1. Zelig doen en het erbij laten zitten.
2. Proberen zo snel mogelijk zelf een oplossing te vinden.
3. Met je problemen naar Jezus gaan.
Wat doe jij?

Doen!

- Pak een vel papier.
- Schrijf uit Romeinen 8:31-39 alle problemen op die Paulus noemt (het zijn er 7 in vers 35 en 6 in vers 38).
- Verzin er zelf nog minstens 3 problemen bij. Ook jouw eigen problemen. Zet er dan met rode letters de regel uit Romeinen 8:31 onder!



Extra info

Satan

In de Bijbel heeft Satan allerlei namen. Uit die namen blijkt duidelijk dat hij Gods tegenstander is en de mensen wil vernietigen:

- de duivel (Efeziërs 4:27);
- de boze (1 Johannes 2:14);
- de overste der boze geesten (Marcus 3:22);
- de aanklager (Openbaring 12:10);
- de vader van de leugen (Johannes 8:44);
- de oude slang (Openbaring 12:9).

Satan heeft ook helpers: demonen, boze geesten, gevallen engelen. Maar Jezus heeft al deze machten overwonnen!

Weet jij het?

1. Wat blijft Jezus doen als het hard gaat stormen op het meer?

2. Wat doen de leerlingen in de storm?

3. Waarom verwijt Jezus de leerlingen dat ze bang zijn in de storm?

- Jezus kan het ook niet helpen dat het stormt
- Iedereen kan zien dat het maar een klein stormpje is
- Bij Jezus zijn ze veilig, zelfs in de grootste storm

4. Wat doet Jezus om het probleem van zijn leerlingen met de storm op te lossen?

5. Wat doet Jezus om de man aan de overkant van het meer te bevrijden van demonen?



Elke dag

Zo Romeinen 8:31-39
Ma Mattheüs 8:23-27
Di Psalmen 107:23-32
Wo Marcus 5:1-20
Do Lucas 4:18-19
Vr Hebrëeën 2:14-15
Za Psalmen 40:17

7. TWAALF LEERLINGEN

Het is duidelijk: de Here Jezus bidt voor mensen. Je leest dat telkens weer. Het is ook duidelijk dat Hij van alle soorten mensen houdt. Dat kun je zien als Hij zijn discipelen uitkiest. Er zitten stille figuren bij en praatjesmakers. Vissers, een boekhouder, een verzetsstrijder, een boekenwurm. Voor Hem zijn ze allemaal evenveel waard.

Het woord 'discipel' betekent leerling of volgeling. Discipelen van Jezus houden zoveel van Hem, dat ze graag doen wat Hij zegt. Zulke mensen heb je nog steeds. Misschien ben jij er ook wel zo één!

Zoek het zelf op:

- Stripboek blz. 18, 19
- Bijbel Mattheüs 9:35-10:4, 10:27-31 en 40
- Filmpje 7



Kerntekst

"Wat ik nu in het donker zeg, vertel dat rond bij daglicht. Wat ik je in het oor fluister, schreeuw het van de daken!"
Mattheüs 10:27





Wie is Jezus?

Voorbeeld

Christus, Die voor u geleden heeft, is het voorbeeld dat u moet volgen; en in zijn voetstappen moet u treden (1 Petrus 2:21).

Waarin geeft Jezus ons het voorbeeld? In mensen dienen. Als Jezus je voorbeeld is, wil je andere mensen helpen om Gods goedheid te ontdekken.

"Jullie noemen Mij Meester en Here. En dat is juist, want dat ben Ik ook. Als Ik nu jullie voeten heb gewassen, moeten jullie dat ook bij elkaar doen. Want Ik heb jullie een voorbeeld gegeven, volg Mij hierin na" (Johannes 13:13-15).

Oude Testament

"De HERE God heeft mij zijn woorden van wijsheid gegeven zodat ik weet wat ik tegen al deze terneergeslagen mensen moet zeggen. Elke morgen maakt Hij mij wakker en opent Hij mijn verstand voor zijn woorden" (Jesaja 50:4).

De Messias is Zelf eigenlijk ook een volgeling, een discipel. Hij doet wat de Here God zegt. Hij dient de mensen. Zo zag de profeet Jesaja Hem in de toekomst bezig. En Jezus is nog steeds aan het dienen. Hij dient jou en mij!





Extra info

Waarom 12 discipelen?

God had Israël uitgekozen om zijn goedheid door te geven aan alle volken in de wereld. Israël bestond uit 12 stammen (naar de 12 zonen van Jacob).

Als Jezus 12 discipelen uitkiest, maakt Hij een nieuw begin. Eerst krijgen zijn leerlingen de opdracht om het goede nieuws (het evangelie) alleen aan Israël te vertellen. Maar later mogen ze het evangelie in de hele wereld verspreiden.

Doen!

Jezus is ons voorbeeld. Waarin wil je Hem nadoen?

Kruis aan:

- Bidden voor mensen die het evangelie vertellen in de wereld (schrijf op voor wie jij bidt)
- Bidden voor een zieke (voor wie?)
- Iemand vertellen over God (wie?)
- Iemand blij maken met een mooi gedeelte uit de Bijbel (wie?)
- Bidden om méér arbeiders in de oogst

Nu jij!

Doe wat Jezus deed

Een discipel volgt Jezus. Hij doet wat Jezus zegt. Als je gaat bidden dat God mensen uit zal sturen om van Jezus te getuigen, zal de Here Jezus ook jou uitkiezen om voor Hem aan de slag te gaan. Wat zeg je dan? Graag, Heer? Als je van Jezus houdt, vertel je dat graag aan je vrienden.

Weet jij het?

1. Waar ging Jezus bidden? En waar bid jij het liefst?

2. Wat betekent 'discipel'?

3. Waar lijkt de mensenmassa op (Mattheüs 9:36)?

Wie wil Jezus voor hen zijn (zoek op in Johannes 10:11)?

4. Wat bedoelt Jezus met 'de oogst' in Mattheüs 9:37?

Het rijpe koren in Galilea

De discipelen

De mensenmassa

5. Wie is in vers 38 van Mattheüs 9 de 'Landheer'?



Elke dag

Ma Lucas 6:12-13

Di Mattheüs 9:35 - 10:2

Wo Mattheüs 10:37-40

Do Jesaja 50:4-5

Vr Johannes 5:19-20

Za Johannes 13:13-17

Zo 1 Petrus 2:21

8. VIJF BRODEN EN TWEE VISSEN

Wat een lunchpakketje niet kan doen! Jezus wil dat de mensen die naar Hem geluisterd hebben te eten krijgen. Zijn discipelen denken dat ze nooit genoeg hebben voor zoveel mensen. Maar een kleine jongen wil zijn eten wel afstaan aan de Here Jezus.

En kijk: het kleine beetje wat die jongen geeft wordt heel veel in de handen van Jezus. Heel veel waar andere mensen van kunnen genieten!

Zo doet Jezus dat: wat je van jezelf aan Hem geeft, maakt Hij tot een groot plezier voor anderen!

Zoek het zelf op:

- Stripboek blz. 20-22
- Bijbel Johannes 6:1-15, Mattheüs 14:22-33
- Filmpje 8



Kerntekst

"Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven."

Johannes 10:10





Wie is Jezus?

Goede Herder

“Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen” (Johannes 10:11).

Er is niemand die zo goed voor zijn schapen zorgt als Jezus. Die schapen, dat zijn wij, jij en ik. Jezus zal jou altijd vasthouden, en God de Vader ook (Johannes 10:28 en 29). Hoe veilig kun je zijn!

Oude Testament

Ongeloof is een probleem. De leerlingen geloofden niet dat Jezus genoeg eten zou kunnen geven. En Petrus geloofde niet dat hij op het water kon lopen. Ook Israël had weinig vertrouwen in God. Ze waren al door de zee geleid. Toch klaagden ze onderweg dat ze niets te eten hadden. “In deze woestijn zullen we allemaal verhongeren,” zeiden ze (Exodus 16:3b). Maar God zei tegen Mozes dat Hij hen zou

geven wat ze nodig hadden.

“Luister, Ik zal voor hen brood uit de hemel laten regenen. Iedereen mag elke dag net zoveel eten verzamelen als hij die dag nodig heeft” (Exodus 16:4a).

De Israëlieten zijn zo verbaasd dat ze het brood uit de hemel ‘manna’ noemen. Manna betekent: ‘wat is het?’ (Exodus 16:31).



Nu jij!

Deel uit van Jezus

De jongen gaf wat hij had aan de Here Jezus. Vijf broden, twee visjes. Het leek niet veel. Maar Jezus kon er heel veel mee doen. Zeg dus nooit: ik heb niets belangrijks te geven. Alles wat jij aan Jezus geeft, verandert Hij in een zegen. Je mag er andere mensen een plezier mee doen.

Doen!

Geef deze week eens iets weg. Bid ervoor dat de Here Jezus wat je weggeeft wil zegenen voor de ander. Dank Hem dat Hij dat zal doen. Ontdek dan hoe fijn het is om iets weg te geven. Dat is iets om vaker te doen!

Maandag geef ik _____

aan _____

Woensdag geef ik _____

aan _____

Vrijdag geef ik _____

aan _____



Extra info

Herders

Jezus gaf veel mensen te eten. Hij was net als een herder die voor zijn schapen zorgt. Herders komen veel in de Bijbel voor. Abel, Abraham, Mozes en David waren allemaal herders. Het waren ook herders die als eersten te horen kregen dat de Messias geboren was. Herders in het Midden-Oosten lopen niet zoals in het Westen achter hun kudde aan. Ze lopen vóór de kudde uit. Op die manier leiden ze de schapen naar grasgebieden. Ook kunnen ze hen zo het beste beschermen voor roofdieren.

Jezus is net zo'n herder. Hij zegt van zijn schapen (Hij heeft het over jou en mij): *"Ik geef hun eeuwig leven. Zij zullen nooit verloren gaan. Niemand kan hen van Mij afnemen"* (Johannes 10:28).

Elke dag

Zo Johannes 6:1-15
Ma Mattheüs 14:22-33
Di Johannes 10:6-15
Wo Johannes 10:24-30
Do Psalmen 23:1-6
Vr 2 Korinthiërs 9:6-8
Za Filippenzen 4:19-20

Tip

Omdat je de Here Jezus niet kunt zien, zou je kunnen denken dat je Hem ook niets kunt geven. Maar dat is natuurlijk niet zo. Je kunt iets aan Jezus geven door het aan iemand in je omgeving te geven.

Weet jij het?

1. Hoeveel mensen (dus niet alleen mannen!) moeten er te eten krijgen (Johannes 6:10)?

- 5.000
 Meer dan 5.000
 Minder dan 5.000

2. Wat geeft de jongen aan Jezus? Wat kun jij geven waar andere mensen blij van worden?

3. Wat doet Jezus voordat Hij het eten uitdeelt (Johannes 6:11)?

4. Kruis aan wat een juiste omschrijving is van een goede herder.

- Hij kent zijn schapen bij naam - beschermt zijn schapen - leidt zijn schapen naar weiden vol gras
 Hij kent zijn schapen bij naam - beschermt zijn schapen - laat ze zelf zoeken naar voedsel
 Hij kent zijn schapen niet echt - vergeet zijn schapen - denkt vooral aan zijn eigen plezier

5. Keek Petrus naar Jezus, of naar de wind en de golven toen hij over het water naar Jezus liep?

9. WIE IS JEZUS?

Wie is Jezus? Geloof je dat Hij is wie Hij zegt dat Hij is? Jezus gaf een hele groep mensen brood en vis. Maar om eeuwig leven te ontvangen is ander brood nodig. Jezus Zelf, zegt Hij. Hij zegt: *"Ik ben het brood dat leven geeft"* (Johannes 6:48). Kun je Jezus dan eten? Nee, maar je kunt wel zijn liefde in je opnemen.

Sommige mensen vinden het gek wat Jezus zegt. Ze verlaten Hem. Anderen blijven Hem volgen. Ze geloven dat Hij is wie Hij zegt dat Hij is. Zoals Petrus.

Zoek het zelf op:

- Stripboek blz. 23, 24
- Bijbel Johannes 6:22-51, Mattheüs 16:13-21
- Filmpje 9



Kerntekst

*Wie op Hem vertrouwt, zal niet teleurgesteld worden.
Romeinen 10:11*





Wie is Jezus?

Christus

"U bent de Christus, de Zoon van de levende God" (Mattheüs 16:16).

Christus (Grieks) = Messias (Hebreeuws) = Gezalfde (Nederlands). Het is de titel voor de Man die God met olie zalft om eeuwige koning te zijn. Dat is Jezus. Daarom noemen we Jezus vaak Jezus Christus.

Oude Testament

Toen zei de HERE tegen Mozes: "Luister, Ik zal voor hen brood uit de hemel laten regenen. Iedereen mag elke dag net zoveel eten verzamelen als hij die dag nodig heeft" (Exodus 16:4).

God wil graag geven wat we nodig hebben. Zo'n 1300 jaar voordat de Here Jezus brood uitdeelde, deed God ook een

wonder met brood. Het volk Israël trok door de woestijn. Ze waren op weg naar Kanaän (het land dat later Israël heet). Maar er was geen eten. God liet het toen manna regenen, een soort witte meelkorrels. Het was brood uit de hemel. Maar nu noemt Jezus Zichzelf het brood uit de hemel (Johannes 6:47-51).



Nu jij!

Blijf naar Jezus luisteren

Iedereen is vrij om achter Jezus aan te gaan, of van Hem weg te lopen. Ga je verder met Jezus? Vertrouw je Hem? Geniet je van zijn liefde voor jou? Blijf dan naar Hem luisteren. Zijn woord is het allerbeste voedsel voor je.

Ook als je Hem wel eens vergeet, mag je altijd weer bij Hem terugkomen. Hij laat je nooit los!

Doen!

Kijk elke dag naar de namen van Jezus die je nu weet. Aanbid Hem door te zeggen: "Here Jezus, U bent..." en dan telkens een naam te noemen. Als je de Here Jezus met zijn namen eert, zul je zijn blijdschap ervaren!



Extra info

7x Ik ben

"Hij is het!" zeggen de profeten. "Ik ben het!" zegt de Here Jezus. Niemand heeft ooit zulke krachtige uitspraken over zichzelf gedaan als Hij. In het evangelie van Johannes horen we Hem op zeven verschillende manieren zeggen hoe Hij zichzelf noemt.

1. "Ik ben het brood." (Johannes 6:35)
2. "Ik ben het licht." (Johannes 8:12)
3. "Ik ben de deur." (Johannes 10:7-9)
4. "Ik ben de herder." (Johannes 10:11)
5. "Ik ben het leven." (Johannes 11:25)
6. "Ik ben de weg." (Johannes 14:6)
7. "Ik ben de wijnstok." (Johannes 15:5)

Weet jij het?

1. Kijk eens naar het landkaartje in de strip. Ligt de provincie Galilea in het noorden of zuiden van Israël? En waar ligt de hoofdstad Jeruzalem?

2. Welk brood blijft bestaan en geeft eeuwig leven?

- Het brood dat Jezus vermenigvuldigt
- Jezus Zelf
- Het brood dat God aan Israël in de woestijn gaf

3. Wie zegt Petrus dat Jezus is?

4. Wat betekent Jezus Messias (je kunt ook Jezus Christus zeggen)?

- Jezus de Gezalfde Koning
- Jezus de zoon van Christus
- Jezus redt

5. Welk woord hoort in dit rijtje niet thuis?

Brood - Licht - Deur - Visser - Herder - Leven - Weg - Waarheid - Wijnstok



Elke dag

Zo Johannes 6:22-40
Ma Johannes 6:47-51
Di Exodus 16:9-18
Wo Mattheüs 16:13-28
Do Romeinen 10:9-11
Vr Psalmen 2
Za Filippenzen 2:8-11

10. NEEM JE KRUIS OP!

Mensen worden in het Romeinse Rijk langs de weg gekruisigd. Dat is een verschrikkelijke doodstraf. Jezus zegt dat je je eigen kruis moet dragen als je Hem wilt volgen. Hij bedoelt niet dat je zelfmoord moet plegen, maar dat je Hem belangrijker vindt dan jezelf. Dus dat je meer op Hem vertrouwt dan op jezelf. Alsof jij dood bent en Hij leeft.

Paulus zegt het zo: *Ik ben samen met Christus aan het kruis gestorven. Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. Zolang ik nog in dit lichaam ben, leef ik door het geloof van de Zoon van God. Hij hield zoveel van mij dat Hij zijn leven voor mij heeft gegeven (Galaten 2:19, 20).*

Zoek het zelf op:

- Stripboek blz. 25, blz. 28!
- Bijbel Mattheüs 16:24-28, Marcus 12:28-34
- Filmpje 10



Kerntekst

“Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf niet belangrijk vinden. Hij moet zijn kruis opnemen en Mij volgen.”
Mattheüs 16:24





Wie is Jezus?

Heer

Een heer was vroeger de baas van een huis of een stuk land. De Here God is Heer van hemel en aarde. We zeggen: *“Wij vinden hulp bij de HERE. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt”* (Psalmen 124:8). Ook Jezus wordt Heer genoemd, omdat Hij als de beste leider alle mensen zal leiden.

Elke tong zal belijden: “Jezus Christus is Heer” (Filippenzen 2:11).

Oude Testament

Wat vind jij belangrijk? De allereerste Bijbeltekst die Joodse kinderen uit hun hoofd moeten leren is deze tekst uit het vijfde boek van Mozes:

“Israël, luister: de HERE is onze God, de HERE is één. Heb de HERE, uw God, lief met heel uw hart, en geheel uw ziel en al uw krachten” (Deuteronomium 6:4-5).

Jezus koppelt aan deze belangrijke woorden een andere zin vast. Die vindt Hij even belangrijk. Hij komt uit het derde boek van Mozes:

“Heb uw naaste net zo lief als uzelf, want Ik ben de HERE” (Leviticus 19:18).

Het belangrijkste in ons leven en in de kerk is altijd en altijd weer dat we van God houden, én van elkaar!



Nu jij!

Geef je over

Je kruis opnemen betekent jezelf verloochenen. En jezelf verloochenen betekent de ander belangrijker vinden dan jezelf. Dat is niet altijd gemakkelijk. Ons egoïsme zit ons vaak in de weg. Maar je kunt het leren door jezelf over te geven aan Jezus. Zodat Hij belangrijker wordt dan jezelf.

Het is niet moeilijk om jezelf aan Jezus over te geven, omdat Hij zoveel van je houdt. Hij gaf Zichzelf eerst over aan jou. Jezus leert je om van Hem te houden en van de mensen om je heen.

Doen!

Liefde kun je meten. Aan de tijd die je voor iemand hebt. Bedenk eens aan wie je veel tijd wilt geven.

1. Hoeveel uur per dag besteed ik aan mezelf?
2. Hoeveel uur per dag besteed ik aan familie en vrienden?
3. Hoeveel uur per dag besteed ik aan Jezus?



Extra info

Romeinse doodstraf

Als doodstraf gebruiken de Romeinen de kruisiging. Misdadigers worden aan houten balken opgehangen tot ze sterven. Eerst moeten de gestrafte mensen hun eigen dwarsbalk dragen naar de plek waar ze zullen sterven. Dan worden ze eraan vastgespijkerd en aan opgehangen. De misdadigers voelen de verschrikkelijke pijn van hun wonden, krijgen kramp en drogen uit in de hitte. Ze sterven doordat ze steeds moeilijker adem kunnen halen.

Weet jij het?

1. Waardoor sterft een gekruisigde?

2. Wat bedoelt Jezus met je kruis opnemen?

- Dat je als een misdadiger moet sterven
- Dat iedereen moet zien hoe nederig je bent
- Dat je Jezus volgt

3. Wat vindt Jezus belangrijker: God liefhebben of je medemens liefhebben?

4. Wat vindt Jezus het belangrijkste?

- De Bijbel
- Liefde voor God en mensen
- De kerk

5. Wie is de belangrijkste in jouw leven? Ben jij dat zelf of is Jezus dat? Hoe laat je dat merken?

Elke dag

Zo Mattheüs 16:24-28

Ma Marcus 12:28-34

Di Deuteronomium 6:4-5, Leviticus 19:18

Wo Lucas 10:25-37

Do Galaten 2:19-20

Vr Lucas 19:1-10

Za Mattheüs 19:13-15



11. MELAATSEN

De Here Jezus reist naar Jeruzalem. Onderweg ziet Hij melaatse mensen. Melaatsheid is een huidziekte. Melaatsen wonen apart, want het is verboden dat ze contact hebben met gezonde mensen. Vanwege het besmettingsgevaar.

Maar Jezus loopt niet met een grote boog om hen heen. Daarom durven ze Hem aan te spreken. Ze hebben van de wonderen gehoord die Jezus doet...

Wat een wonder als Hij ook hen geneest! Ze gaan vlug naar de priester. Want die moet hen keuren, voordat ze weer in het gewone leven mogen meedoen. Dat is nu toch het belangrijkste?

Nee, dat is niet het belangrijkste. Belangrijker is Jezus Zelf. Het is belangrijker om Hem te bedanken!

Zoek het zelf op:

■ Stripboek blz. 26, 27

■ Bijbel Lucas 17:11-19

■ Filmpje 11



Kerntekst

*Dank God, onze Vader, altijd voor
alles in de naam van onze Here Jezus
Christus.*

Efeziërs 5:20





Wie is Jezus?

Heiland

Wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon heeft gezonden als Heiland van de wereld (1 Johannes 4:14, oude vertaling).

Heiland is een oud woord voor redder, verlosser, zaligmaker. Het is een woord dat je blij en dankbaar maakt, want de Heiland brengt heil (geluk). De Here Jezus krijgt die titel al bij zijn geboorte: *“U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here” (Lucas 2:11, in een oude vertaling).*

Oude Testament

Ook in het Oude Testament geneest God mensen van melaatsheid. Bijvoorbeeld Mozes (Exodus 4:6-7) en zijn zus Mirjam (Numeri 12:10-16). En ook Naäman, een Syrische generaal. Hij moet zich zeven keer in de rivier de Jordaan onderdompelen. Dat vindt hij behoorlijk smerig.

Maar kijk:

Zijn huid werd daarna zo gezond als die van een jong kind en hij was genezen (2 Koninkgen 5:14).





Extra info

Melaatsheid

Melaatsheid is een verschrikkelijke ziekte. Het tast eerst je huid aan. Je krijgt overal witte vlekken. Maar later dringt de ziekte dieper door. Je vingers en tenen verdwijnen, je neus, je oren. Al het gevoel uit je lichaam gaat weg. Je zult er langzaam aan sterven.

De priester moet beoordelen of iemand besmettelijk is. Als dat zo is, moet de zieke ver weg van mensen gaan wonen. Maar als Jezus mensen geneest, geeft Hij ze gelijk weer een plek in de samenleving.

Tip

Gebruik je tien vingers om de Here Jezus te bedanken. Stop nooit met danken voordat je tien dingen hebt genoemd waar je dankbaar voor kunt zijn. 10x danken is nooit te veel!

Nu jij!

Bedank Jezus

Praat jij regelmatig met Jezus? Je mag Hem alles vragen. Je mag Hem ook vertellen waar je gelukkig mee bent. En Hem daarvoor bedanken. Want als je iets fijns hebt meegemaakt, ben je dat na een poosje weer vergeten. Maar als je dichtbij Jezus leeft, blijf je dankbaar.

Bedank de Here Jezus elke dag. Moet je eens zien hoe blij je vanbinnen wordt als je dat doet!

Doen!

Dankbaarheid kun je oefenen. 's Ochtends kun je beginnen met aan de fijne dingen van de dag te denken. Daar kun je de Here Jezus voor bedanken (met tien vingers). En 's avonds kun je de fijne dingen die gebeurd zijn opnoemen. Ook daar kun je de Here Jezus voor te bedanken (ook weer met tien vingers).

Natuurlijk mag je ook de minder fijne dingen met Hem bepraten. Maar vergeet nooit te danken. Jezus is zo goed voor je. Er is niemand die méér van je houdt!

Weet jij het?

1. Melaatsheid is:

- een vreselijke ziekte
- een straf
- een ruwe huid

2. Waarom worden melaatsen apart gehouden van gezonde mensen?

3. Wat verwacht God van ons als Hij ons gebed verhoort?

4. Voor Jezus' titel Heiland bestaan verschillende andere woorden. Maar welk woord hoort daar niet bij?

Verlosser - Priester - Zaligmaker - Redder

5. Hoe vaak vindt Paulus dat je God moet danken (in Efeziërs 5:20)?



Elke dag

- Zo Lucas 17:11-19
- Ma Lucas 5:12-16
- Di 2 Koningen 5:1-19
- Wo Leviticus 13:45-46, 14:1-4
- Do Filippenzen 4:6-7
- Vr Efeziërs 5:17-20
- Za Kolossenzen 2:6-7

12. LAZARUS

De Here Jezus is in gevaar, omdat de Joodse leiders in Jeruzalem Hem willen arresteren. Maar Jezus laat Zich niet tegenhouden om zijn vrienden te bezoeken. Hij gaat naar Bethanië, een dorp dichtbij Jeruzalem. Daar is het huis van de zussen Martha en Maria en hun broer Lazarus. Indertijd was Jezus er al eens geweest (Lucas 10:38-42). Maar nu is Lazarus gestorven.

Iedereen moet een keer sterven. Toch heeft God dat nooit zo bedoeld. De dood is er gekomen door de zonde. Maar God heeft Zelf voor een oplossing gezorgd. Jezus geeft mensen eeuwig leven. Om dat te bewijzen wekt Jezus Lazarus op uit de dood.

Zoek het zelf op:

- Stripboek blz.29, 30
- Bijbel Johannes 11:17-44
- Filmpje 12



Kerntekst

"Ik ben Zelf het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is."

Johannes 11:25





Wie is Jezus?

Het Leven

"Ik ben de weg, de waarheid en het leven," antwoordde Jezus. "Ik ben de enige weg tot de Vader" (Johannes 14:6).

Jezus geeft mensen het leven, want Hij is het leven. Hij is opgestaan uit de dood om ons eeuwig leven te geven. Dat moet iedereen weten!

"En omdat wij het zelf gezien hebben, maken wij het ook aan u bekend" (1 Johannes 1:1-2).

Oude Testament

Ezechiël krijgt ongeveer 600 jaar voor Christus een indrukwekkend visioen (dat is een soort droom terwijl je wakker bent). De profeet ziet een dal vol beenderen van doden. Als in een omgekeerde film komen hun botten weer bij elkaar en wordt hun geraamte bedekt met vlees. Dan blaast God met zijn Geest leven in al die mensen!

De Oppermachtige HERE zegt: "Kom vanuit de vier windstreken, geest, en laat uw adem over deze dode lichamen gaan, zodat zij weer tot leven komen" (Ezechiël 37:9).





Extra info

Begraven

Het lichaam van een overleden persoon gaat in warme landen snel tot ontbinding over. Daarom wordt de dode direct op de dag van het overlijden begraven. Vooraf wordt het lichaam ingewreven met geurige balsam, om de doodslucht te verdrijven. Het wordt ook gewikkeld in doeken.

Rijke mensen hebben een rotsgraf in bezit. Daarin zijn kamers uitgehakt, waar op een stenen bank de dode wordt neergelegd. De grafdeur wordt afgesloten met een grote platte steen. Die wordt na drie dagen vastgemetseld.

Nu jij!

Leef het eeuwige leven

De Here Jezus laat zien dat Hij de baas is over alles. Zelfs over de dood. Hij zegt dat God en Hem kennen eeuwig leven is (Johannes 17:3). Paulus zegt dat de dood ons niet kan scheiden van Gods liefde (Romeinen 8:38-39). Daarom hoef je nooit bang te zijn voor de dood (Hebreeën 2:14-15).

Doen!

Maak een striptekening van jezelf.

- a. Teken de kaders van een stripplaatje (niet te klein).
- b. Teken bovenin het vlak een grote tekstballon.
- c. Teken jouw zelfportret onder de tekstballon.
- d. Schrijf de woorden van Martha uit Johannes 11:27 in de tekstballon. Dat is jouw geloofsbelijdenis!

Elke dag

Zo Johannes 11:17-44

Ma Lucas 7:11-17

Di Marcus 5:35-43

Wo Ezechiël 37:1-14

Do Johannes 5:19-29

Vr Johannes 17:1-3

Za 1 Johannes 1:1-4

Weet jij het?

1. Hoe lang ligt Lazarus al in het graf als Jezus in Bethanië aankomt?

2. Hoe kun je op één van de plaatjes in het stripverhaal aan Jezus zien dat Hij met Lazarus en de zussen meeleeft? Wat doet Hij daar?

3. Hoe laat Jezus weten dat Hij alle macht heeft over leven en dood?

4. Wat bedoelt Jezus als Hij zegt dat Hij de opstanding en het leven is?

5. Hoe kun je gestorven zijn en toch leven (Johannes 11:23-26)?

- Je leeft niet echt, je wordt een geest
- Jezus geeft je het eeuwige leven
- Je komt terug in een ander levend wezen

13. DE MACHTHEBBERS

De Here Jezus is in Bethanië. Dat dorp ligt dichtbij Jeruzalem. Jezus heeft daar Lazarus uit de dood teruggeroepen in het leven. De mensen reageren op twee manieren op dit wonder. Een grote groep gelooft in Jezus. Maar de leiders keren zich fel tegen Hem. Ze willen niet dat Hij

iets verandert in Israël, want anders raken ze misschien wel hun positie kwijt. En misschien wordt heel Israël dan door de Romeinen verwoest. Daarom moet Jezus overgeleverd worden aan de Romeinen. Hij moet dood, om hen en het volk te redden. Maar die ruil wil God ook!

Zoek het zelf op:

- Stripboek blz. 31, 32
- Bijbel Johannes 11:45-54,
Johannes 11:45-54
- Filmpje 13



Kerntekst

Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belastte Hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe.
2 Korinthiërs 5:21





Wie is Jezus?

Verzoeningsoffer

God heeft Christus Jezus gegeven als verzoeningsoffer (Romeinen 3:25).

De hogepriester moet ieder jaar een offer aanwijzen. Met dit offer (een lam) neemt God de zonden van het volk telkens weer weg. Kajafas, die hogepriester is tijdens de Romeinse bezetting, zegt dat Jezus moet sterven. Hij weet niet dat hij met die woorden een bijzonder verzoeningsoffer aanwijst. Johannes de Doper zei het al: *Jezus is het lam van God. Hij neemt de zonde van de hele wereld weg (Johannes 1:29).*

Doen!

Maria eert Jezus met haar parfum. Ook jij kunt Jezus eren. Paulus schrijft dat mensen kunnen ruiken dat we bij Jezus horen. Wanneer? Als we doen wat Jezus zou doen. Als we van mensen houden. We zijn dan 'een geur van Christus' (2 Korinthiërs 2:14-15).



Oude Testament

Grote Verzoendag was het hoogtepunt van alle Joodse feesten. Er werd op die dag in de tempel in Jeruzalem door de hogepriester een offer gebracht. Hij slachtte een mannelijk lammetje. Dit offer verzoende het volk met God. Het betekende dat het voorlopig weer goed was tussen God en mensen. Zo'n bokje moest ieder jaar opnieuw geofferd worden. Maar de profeten voorzagen dat er een mens geofferd zou worden om alles voor altijd helemaal goed te maken.

Wanneer Hij zijn leven heeft geofferd voor de zonde, zal Hij talloze nakomelingen krijgen, vele erfgenamen. Hij zal lang leven en Gods voornemen zal bij Hem in goede handen zijn (Jesaja 53:10).



Extra info

De Joodse leiders

De Romeinen houden Israël bezet. Toch laten ze een deel van de regering aan de Joden over. De Hoge Raad is de hoogste rechtbank van de Joden. Hier nemen de Joodse leiders de belangrijkste beslissingen. Maar als het om de doodstraf gaat, moet de Romeinse stadhouder zijn goedkeuring geven.

Nu jij!

Vergeef de ander

Jezus veroordeelt ons niet. Hij vergeeft ons onze zonden. Daarom is het altijd goed tussen God en ons. God wil ook dat het goed is tussen mensen. Hij wil dat we ook elkaar niet veroordelen. Maar dat we elkaar vergeven.

Heb jij Gods liefde gekregen? Weet je hoeveel Hij van je houdt? Dan kun je ook anderen vergeven. Je kunt altijd van Gods liefde uitdelen!

Weet jij het?

1. Waarom zijn de leiders in Israël tegen Jezus?

- Omdat Hij voor hen geen wonderen wil doen
- Omdat Hij hun positie in gevaar brengt
- Omdat Hij tegen Israël is

2. Wat betekent 'verzoenen' (zoek op in het woordenboek)?

- Iemand nog een keer zoenen
- Als er vijandschap was het weer goedmaken
- Wat fout is gegaan maar laten zitten

3. Van wie neemt Jezus de schuld over?

4. Welke discipel vindt het zonde dat Maria dure olie over Jezus uitgiet?

5. Waar dacht Jezus aan toen Maria dure olie over zijn voeten uitgoot?

Elke dag

Zo Johannes 11:45-54
Ma Romeinen 3:23-30
Di 2 Korintiërs 5:17-21
Wo Leviticus 16:15-16
Do Hebreeën 9:11-28
Vr Johannes 12:1-11
Za Psalmen 50:23



14. JERUZALEM

We komen bij de belangrijkste gebeurtenis in het leven van de Here Jezus: zijn laatste Pascha (Paasfeest). Tienduizenden mensen komen elk jaar naar Jeruzalem om dit feest te vieren. Ze herdenken de bevrijding van hun volk uit de slavernij in Egypte. Logisch dat ze nu ook hopen op hun bevrijding uit de macht van de Romeinen. Ze verlangen naar een eigen koning.

En nu is Jezus daar! Hij moet hun koning zijn! Maar Jezus denkt daar anders over. Hij kent de profetieën over de Messias. Hij zal koning worden, jazeker. Maar heel anders dan de mensen verwachten.

Zoek het zelf op:

- Stripboek blz. 33-37
- Bijbel Lucas 19:29-48, Mattheüs 26:14-19
- Filmpje 14



Kerntekst

"Maar wie nederig is, zal eer ontvangen."

Lucas 18:14





Wie is Jezus?

Koning

Ga toch open, eeuwenoude poorten, en laat de geëerde Koning binnen! Wie die geëerde Koning is? De HERE, sterk en machtig, onoverwinnelijk in de strijd! (Psalmen 24:7, 8).

Nergens lees je dat de Messias koning zal worden van één land. Nee, in de profetieën kun je lezen dat Hij koning zal zijn over alle mensen en over de hele wereld. Jezus verdedigt wat God wil. Daarom slaat Hij de handelaren uit de tempel. Maar Jezus ontvangt zijn koningschap niet door geweld. Hij wordt koning door Zich over te geven aan God.

Maar nu is Hij door God met heerlijkheid en eer gekroond, omdat Hij door Gods genade voor ons de dood is ingegaan (Hebreeën 2:9).

Oude Testament

In het Oude Testament wordt de Messias beschreven als koning én als nederige knecht. Die twee gaan steeds samen. Je leest dat bijvoorbeeld in Zacharia (zo'n 550 jaar voordat dit met Jezus gebeurt).

“Verheug u, mijn volk! Juich van vreugde! Want kijk: uw koning komt naar u toe! Hij is de rechtvaardige, de overwinnaar. Toch is Hij ook nederig en rijdt op een jonge ezelin” (Zacharia 9:9).



Nu jij!

Wees de minste

Jezus is nederig. Hij vindt de andere mensen belangrijker dan Zichzelf. Hij leeft Zich in hen in. Daarom huilt Hij om de stad.

En jij dan? Heb jij liefde voor andere mensen? Laat jij ze voorgaan? Leef jij met ze mee? God wil dat je op de Here Jezus zult gaan lijken. Dat kan, als zijn Geest jou mag veranderen.

- Trots verandert Hij in nederigheid.
- Eerzucht verandert Hij in bescheidenheid.
- Jaloezie verandert Hij in eerbetoon.
- Hebzucht verandert Hij in vrijgevigheid.
- Egoïsme verandert Hij in meeleven.



Extra info

Jeruzalem

Jezus huilt om de stad, omdat Hij voorziet dat de bewoners Hem niet willen. Toch noemt Hij Jeruzalem 'de stad van de grote Koning' (Mattheüs 5:35). In de toekomst zal God het Nieuwe Jeruzalem vanuit de hemel op aarde laten neerdalen. Daar zal Jezus koning zijn. Hij wordt dan nog steeds het Lam van God genoemd (Openbaring 21:22-23). En heel bijzonder: wij zullen daar samen met Hem koningen zijn (Openbaring 22:3-5).

Doen!

Maak een lijst met de namen van 10 beroemde mensen. Zet eronder: Ik wil de minste zijn.

Elke dag

Zo Lucas 19:29-44
Ma Zacharia 9:8-12
Di Psalmen 122
Wo Psalmen 24:7-10
Do Lucas 19:44-48
Vr Johannes 2:13-22
Za Mattheüs 26:14-19

Weet jij het?

1. Waarom rijdt Jezus op een ezel Jeruzalem binnen?

- Omdat Hij moe en verdrietig is
- Omdat Hij nederig is
- Omdat Hij toegejuicht wil worden als koning

2. Kijk nog eens naar de strip: wat doet Jezus als Hij de stad ziet?

3. Hoe kun je weten dat Jezus als koning nederig is?

4. Waarom is er nu geen tempel met offers meer nodig?

- Omdat Jezus de tempel heeft schoongeveegd
- Omdat de tempel in elkaar is gestort
- Omdat God niet meer in een gebouw woont, maar met zijn Geest in ons hart

5. Wat krijgt Judas als loon voor zijn verraad en wat kun je voor dat bedrag kopen?

15. HET LAATSTE AVONDMAAL

Zoek het zelf op:

- Stripboek blz. 38-41
- Bijbel Johannes 13:1-38,
Mattheüs 26:26-30
- Filmpje 15



De Here Jezus weet dat Hij zal gaan sterven. Hij weet ook waarom. Maar voor het zo ver is, wil Hij zijn discipelen nog eens vertellen wat Hij het allerbelangrijkste vindt. Hij doet dat tijdens zijn laatste Paasmaaltijd.

Die belangrijke gesprekken vóór Jezus' dood kun je lezen in de hoofdstukken 13 tot en met 17 van het Johannesevangelie. En wat valt daarin op? Dat de Here Jezus meer dan 30 keer liefde, liefhebben of houden-van noemt. De liefde, daar gaat het Hem om!

Kerntekst

"Dit is een nieuwe opdracht die Ik jullie geef: heb liefde voor elkaar. Heb voor elkaar net zoveel liefde als Ik voor jullie heb."
Johannes 13:34

Jezus laat Zelf zien wat die liefde betekent, door de voeten van de discipelen te wassen. Jezus, die pas nog als koning in Jeruzalem werd binnengehaald, vernedert Zich nu tot een dienstknecht. Waarom? Hij vindt de ander belangrijker dan Zichzelf. Hij geeft Zichzelf. Dát is liefde!





Wie is Jezus?

Dienaar

“Wie van jullie het meeste dient, zal je leider zijn. In de wereld zit de meester aan tafel en laat zich door zijn knechten bedienen. Maar hier is het anders. Ik ben jullie Dienaar” (Lucas 22:27).

De discipelen zijn verbaasd dat Jezus hun voeten wast. Misschien zijn ze even vergeten dat de Messias in het Oude Testament ook al Dienaar wordt genoemd. En ja, Jezus wast ook de voeten van Judas, de man die Hem zal verraden.

Oude Testament

De Messias wordt in het Oude Testament een koning genoemd, maar ook een dienaar, een knecht, een slaaf. Zulke tegengestelde titels zijn moeilijk met elkaar te rijmen, totdat je de Here Jezus leert kennen.

“Let op mijn dienaar, die ik mijn steun geef, die ik heb uitgekozen, Hij verheugt mijn hart. Ik heb Hem mijn Geest gegeven en Hij zal rechtspreken over de volken” (Jesaja 42:1).



Doen!

Schrijf op een vel papier in grote letters:

LIEFDE IS:

Schrijf nu onder elkaar op wat er over die liefde staat in 1 Korinthiërs 13:4-7.

En zet daar in rood weer onder: Aan de liefde komt nooit een einde!

(Geef dit vel papier een mooie plaats aan de muur.)

Nu jij!

Blijf naar Jezus luisteren

Als je liefde van Jezus ontvangt, kun je ook liefde uitdelen aan de mensen om je heen. Hoe ontvang je liefde van Jezus? Door te luisteren naar alles wat Hij in de Bijbel zegt. En door erop te vertrouwen dat Hij alles wat Hij heeft gedaan speciaal voor jou heeft gedaan. Bedank Hem daarvoor. Dan stroom je vol van zijn liefde en kun je daarvan uitdelen.

Extra info

Het avondmaal

Het avondmaal is bedoeld voor iedereen die van Jezus houdt. Er zit kracht in! Jezus houdt van jou. Hij wil zijn verbond met jou versterken. Met brood en wijn verbind je je met Hem en alles wat Hij voor jou deed.

- Het brood staat voor Jezus' lichaam. Hij droeg onze zonden en ziekten, zodat je daar vrij van mag zijn (Jesaja 53:4-5).
- De wijn staat voor Jezus' bloed. Dat reinigt je voortdurend van al je zonden (Efeziërs 1:7).
- Het is één brood en één beker. Je bent met Jezus en met alle volgelingen van Jezus verbonden (1 Korinthiërs 10:16-17).

Het avondmaal maakt je dankbaar. Je heft de beker op en zegt: "Dank U, Jezus!"



Weet jij het?

1. Hoe heeft Jezus laten zien wat liefde is (Johannes 15:13)?

2. Hoe weten mensen wie er leerlingen van Jezus zijn (Johannes 13:35)?

3. Wat bedoelt Jezus als Hij zegt dat de leider een dienaar zal zijn?

4. Wat betekenen het brood en de wijn van het avondmaal?

Brood:

Wijn:

5. Waar en hoe vaak namen de eerste christenen het avondmaal (Handelingen 2:46)?

Elke dag

Zo Johannes 13:1-17
Ma Johannes 13:18-38
Di Mattheüs 26:26-30
Wo Lucas 22:24-27
Do Jesaja 42:1-9
Vr Jeremia 31:31-34
Za Johannes 15:9-17

16. GETHSEMANE

Na het avondmaal gaan Jezus en zijn leerlingen de stad uit. Ze zoeken de stilte van een tuin op, Gethsemane. Jezus gaat hier bidden. Hij worstelt met de vraag hoe Hij Gods opdracht kan volbrengen. Hoe Hij tot in de dood gehoorzaam kan zijn. Zijn vrienden zullen vluchten. Maar Hij zal Zich overgeven. Uit liefde.

“Ik doe uitsluitend wat de Vader Mij opdraagt,” heeft Hij eerder gezegd. “Omdat Ik van Hem houd” (Johannes 14:31).

Daarom zegt Hij nu: *“Niet wat Ik wil moet gebeuren, maar wat U wilt” (Mattheüs 26:39).*



Zoek het zelf op:

- Stripboek blz. 42-45
- Bijbel Mattheüs 26:36-75
- Filmpje 16



Oude Testament

De Messias zou afgewezen worden als een waardeloze steen. Zo staat het in de Psalmen. Maar er staat ook wat niemand voorzag: dat God die steen heeft uitgekozen om zijn plannen uit te voeren. Hij kan op Jezus een nieuwe toekomst bouwen voor zijn kinderen.

De steen die door de bouwvakkers werd afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden. Zo heeft de HERE het gewild en wij zien dat als een groot wonder (Psalmen 118:22-23).



Wie is Jezus?

Hoeksteen

De steen die door de bouwers was afgekeurd, is juist tot de hoeksteen geworden (1 Petrus 2:7).

Weinig mensen begrijpen dat Jezus zwak en kwetsbaar werd en toch de Zoon van God kan zijn. Veel mensen ergeren zich daaraan. Maar ze vergissen zich. Ze zullen over Hem struikelen, zoals je struikelt over een steen.

Jezus is de Hoeksteen. Een hoeksteen is de eerste steen die je legt als je een huis gaat bouwen. Die steen bepaalt hoe het huis komt te staan. Of het recht zal staan. En in de goede richting. Jezus kan bepalen hoe jouw levenshuis eruit komt te zien. Wie op Hem vertrouwt, ontdekt dat je op Hem kunt bouwen!

Kerntekst

Maar wie op Hem zijn vertrouwen vestigt, zal nooit teleurgesteld worden.

Romeinen 9:33



Nu jij!

Op Jezus kun je bouwen

Je kunt jezelf sterk voelen. Dan denk je dat je de hele wereld aan kan. Net als Petrus, voordat Jezus gearresteerd werd. Maar er komt een dag dat je zwak en kwetsbaar bent. Dan komt het er op aan of je op de Here God vertrouwt. God is altijd te vertrouwen, omdat Hij als geen ander van je houdt. Hij zal je nooit in de steek laten. Je kunt op Hem bouwen!

Doen!

Moet je misschien iets moeilijks doen? Praat erover met God. Bedank Hem dat Hij van je houdt. En dat Hij je zal helpen. Niet wat jij wilt, maar wat God met jou wil maakt je gelukkig. Zeg net als Jezus: "Laat niet wat ik wil gebeuren, maar wat U wilt!"



Extra info

Gethsemane

Het woord Gethsemane betekent 'olijventuin'. In zo'n tuin staat ook een olijvenpers. De olijven worden door een enorme steen geplet en uitgeperst. Jezus lijkt in Gethsemane ook uitgeperst te worden. De arts Lucas schrijft dat Hij zelfs bloed zweette (Lucas 22:44).



Elke dag

Zo Mattheüs 26:36-56

Ma Mattheüs 26:57-75

Di Hebreëën 2:10-15

Wo Hebreëën 5:7-9

Do Psalmen 40:5-9

Vr 1 Petrus 2:4-10

Za Psalmen 118

Weet jij het?

1. Kijk eens naar het plaatje waar Jezus languit op de grond ligt te bidden. Weet jij wat Hij daar zweette (Lucas 22:44)?

2. Waarom doet Jezus precies wat God de Vader Hem opdraagt?

Omdat Hij bang is om fouten te maken

Omdat Hij een goed mens wil zijn

Omdat Hij van zijn Vader houdt

3. Waarom is een hoeksteen zo belangrijk voor de bouw van een huis?

4. Wie kun je altijd vertrouwen?

Jezelf

Je vrienden

Jezus

5. Kijk nog eens naar de strip. Wie maakt er oogcontact met Petrus als hij wegvlucht nadat de haan heeft gekraaid (Lucas 22:61)?

17. DE KRUISIGING

Jezus sterft aan een kruis. Iedereen die erbij staat kan het zien. Toch gebeurt er méér met Hem dan je kunt zien. In de ongewone duisternis van die middag draagt Hij onze zonden. Jezus was zonder zonde. Maar Hij wordt zondig gemaakt. Al onze zonden en ziekten komen in zijn lichaam terecht.

Hoe zit het ook alweer met de zonde? Wie niet doet wat God wil, kan niet leven in zijn nabijheid. Hij moet sterven. Op de zonde volgt de dood. Maar Jezus sterft in onze plaats. Hij ruilt met ons, zodat wij voor altijd mogen leven met God. Omdat Hij niet anders wil.



Zoek het zelf op:

- Stripboek blz. 46-52
- Bijbel Mattheüs 27:11-31, Johannes 19:1-18, Mattheüs 27:3-10, Lucas 22:32-34, Mattheüs 27:33-66, Johannes 19:19-42
- Filmpje 17



Kerntekst

Gods Zoon heeft zijn leven en zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een rijke genade!
Efeziërs 1:7



Wie is Jezus?

De Gekruisigde

"Ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd is, maar Hij is hier niet meer, Hij is weer levend geworden, zoals Hij had gezegd"
(Mattheüs 28:5-6).

Niemand had kunnen bedenken dat 'de Gekruisigde' een ere-titel voor Jezus zou worden toen Hij daar hing. Maar later, als Hij is opgestaan uit de dood, gaan de mensen begrijpen waarom Hij moest sterven.

Oude Testament

De profeet Jesaja zag de Messias al lijden en sterven honderden jaren voordat Jezus kwam. Het wordt heel nauwkeurig beschreven in Jesaja 53. Er staat ook waarom. De lijdende Knecht van God maakt ons rechtvaardig in Gods ogen. Rechtvaardig betekent rechtgezet. We zijn helemaal goedgekeurd door God!

En als Hij ziet wat allemaal is bereikt door zijn lijden, zal Hij voldoening smaken. Door wat Hij heeft ondervonden, zal mijn rechtvaardige dienaar vele mensen bevrijden van schuld en hen rechtvaardig maken in de ogen van God, want Hij zal al hun zonden dragen (Jesaja 53:11).



Extra info

Het bord boven Jezus' hoofd

Op het bord boven Jezus' hoofd staat in drie talen geschreven: 'Jezus van Nazareth, Koning der Joden.' De Joden zijn daar boos over. De eerste letters van die woorden geven namelijk Gods heilige naam weer. Er staat in het Hebreeuws: 'Jeshua Hanozri Wumelech Hayehudim'. De eerste letters van die woorden zijn JHWH en zo schrijf je precies de naam van God in hun taal. Nu krijgt Jezus die naam!

Doen!

Teken een heuvel met een groot houten kruis erop. Schrijf op het hout jouw naam. Onthoud dat Jezus al jouw zonden op zich heeft genomen toen Hij stierf. Hij zei: "Het is volbracht!" Want Hij heeft alles goed gemaakt voor jou!

Nu jij!

Vergeet nooit wat Jezus heeft volbracht

Jezus gaf zijn leven voor jou aan het kruis. Wil je zijn geschenk ontvangen? Iedereen die kennismakt met de Here Jezus moet op die vraag antwoord geven. Hoe neem je zijn geschenk aan? Door te geloven. Door er "ja" tegen te zeggen. Door Hem te bedanken dat Hij jouw zonden op zich nam. En dat Hij jou zijn leven geeft, vol van Gods liefde en kracht.

Elke dag

- Zo Lucas 23:32-46
- Ma Mattheüs 27:35-50
- Di Johannes 19:23-30
- Wo Psalmen 22:1-22
- Do Psalmen 22:23-32
- Vr Jesaja 53
- Za 1 Petrus 1:18-21



Weet jij het?

1. Wat staat er op het bord dat boven Jezus' hoofd aan het kruis is vastgemaakt?

2. Tel in het stripverhaal hoeveel zinnen Jezus uitspreekt als Hij aan het kruis hangt. Schrijf ze onder elkaar op.

3. Wil Jezus wel sterven?

- Nee, want de kruisdood is een grote vernedering
- Nee, want Hij is de Zoon van God die niet kan sterven
- Ja, want daarmee doet Hij wat God wil

4. Wat is het laatste wat Jezus aan het kruis zei? Wat betekent dat?

5. Wat betekent het kruis voor jou? (Vul de ontbrekende woorden in:)

Dat Jezus al _____ zonden op Zich nam. De Here God heeft al _____ fouten vergeven.

Nu heb _____ genade van God gekregen. Voortaan mag _____ altijd (eeuwig) dicht bij

Hem leven. Wat Jezus deed aan het kruis bewijst hoeveel God van _____ houdt.

18. DE OPSTANDING

Het meest ongelofelijke gebeurt. Dat wat niemand kon bedenken, maar wat de Here God van het begin af aan in gedachten had. Kijk: Jezus staat op uit de dood! Luister: Hij spreekt! Voel het: Hij leeft!

Op de eerste dag van de nieuwe week breekt Jezus de macht van de dood. Door Gods kracht staat Hij op uit de dood. Hij staat op in een nieuw, verheerlijkt lichaam. Dat betekent dat verval, ziekte en dood er geen invloed meer op hebben. Hij is de eerste mens zoals God mensen wil hebben. Jij en ik mogen straks ook zo zijn!



Zoek het zelf op:

- Stripboek blz. 53-55
- Bijbel Marcus 16:1-11, Johannes 20:1-29, Lucas 24:13-43
- Filmpje 18



Kerntekst

Hij heeft ons samen met Christus levend gemaakt! Wat een genade!
Efeziërs 2:5



Wie is Jezus?

De Levende

“Waarom komt u in een graf zoeken naar de Levende? Hij is hier niet. Hij leeft weer!” (Lucas 24:5-6).

De Here Jezus is de eerste mens die een nieuw, eeuwig leven ontvangt. Met een nieuw, hemels lichaam. Hij heeft er met zijn dood en opstanding voor gezorgd dat Gods plannen met jou en mij kunnen doorgaan. Daarom zegt Hij:

“Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de Levende. Ik ben dood geweest, maar nu leef ik voor altijd en eeuwig; ik heb de dood en het dodenrijk overwonnen” (Openbaring 1:17-18).

Oude Testament

Als het in het Oude Testament over de Messias gaat, gaat het ook over zijn overwinning over de dood. In Psalmen 16 schrijft David wat dat voor hem betekent.

*U zult mij niet in het dodenrijk laten liggen.
U zult het lichaam van uw beminde niet laten vergaan (Psalmen 16:10).*





Extra info

Het Paasfeest

Christenen hebben wat te vieren! Christus stond op uit de dood! Omdat dit gebeurde tijdens Pasen, is Pasen het belangrijkste christelijke feest geworden.

Eerst was het Pascha (Pasen) alleen een feest voor de Israëlieten. Nu wordt het overal in de wereld gevierd. Christenen in allerlei landen zeggen tegen elkaar: "De Here is écht opgestaan!"

Nu jij!

Jij zult eeuwig leven met Jezus

Geloof jij dat Jezus is opgestaan uit de dood? Dan mag je ook geloven dat je in de toekomst net zo zult zijn als Hij. Voor jouw tijdelijke, aardse lichaam geeft God een eeuwig, hemels lichaam in de plaats. Johannes zegt het zo:

Ja vrienden, wij zijn kinderen van God en kunnen ons er geen voorstelling van maken hoe het later zal zijn. Maar wij weten één ding: Als Christus komt, zullen wij zijn zoals Hij, omdat wij Hem dan zien zoals Hij werkelijk is (1 Johannes 3:2).

Doen!

Ook in de natuur komt het voor dat een wezen van lichaam verandert. Wat denk je van een rups die een vlinder wordt? Natuurlijk is zo'n verandering niet te vergelijken met de verandering die wij mee zullen maken. Maar als je een vlinder ziet, mag je er best even aan denken dat jij straks ook in een nieuw en heerlijk lichaam zult leven.

Zie je een vlinder, zeg dan: "Hé, ik ben ook een nieuwe schepping!"

Weet jij het?

1. Kijk eens naar de strip. Hoe ziet de rol windsels waarin Jezus lag in het graf eruit? Hoe zou Jezus daaruit gekomen zijn?

2. Hoe komt het dat Jezus het graf al verlaten heeft als de steen wordt weggerold (Mattheüs 28:2)?

- Hij heeft een andere uitgang genomen
- Hij heeft een nieuw lichaam gekregen, dat door niets kan worden tegengehouden
- Hij heeft Zelf de steen weggerold en weer teruggerold

3. Wie ontmoet Jezus als eerste na zijn opstanding? Wat geeft Hij haar te doen?

4. Hoe noemt Thomas Jezus als hij Jezus' wonden ziet?

5. Waarom heet Jezus de Levende (Openbaring 1:18)?

Elke dag

Zo Marcus 16:1-11
Ma Johannes 20:1-29
Di Lucas 24:13-45
Wo 1 Johannes 1:1-2
Do Psalmen 16
Vr 1 Korintiërs 15:20-28
Za 1 Korintiërs 15:35-49

19. HEMELVAART

Als je je leven aan Jezus geeft, word je van Hem. Hij zal nu voor je zorgen.

Ook Petrus moet leren van wie zijn leven voortaan is. Hij vluchtte van Jezus weg toen het hem te moeilijk werd. Toch is zijn liefde voor Jezus gebleven, omdat Jezus hem alles vergaf. Daarom mag hij zijn levensopdracht uitvoeren en voor andere mensen zorgen.

Omdat Jezus naar de hemel is vertrokken, nemen zijn volgelingen zijn taak over. Ook nu nog. Misschien jij wel. Jezus zal je helpen om andere mensen blij te maken met zijn goedheid. En ben je klaar, dan heb je nog iets mooiers om naar uit te kijken. Dan mag je bij Jezus in de hemel zijn.

Zoek het zelf op:

- Stripboek blz. 56, 57
- Bijbel Johannes 21:1-19, Mattheüs 28:16-20
- Filmpje 19



Kerntekst

Als wij met Christus gestorven zijn, geloven wij dat we ook met Hem zullen leven.

Romeinen 6:8





Wie is Jezus?

Die is, die was en die komt

*“Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde van alles,”
zegt de Here, de Almachtige God, die is, die was en die komt
(Openbaring 1:8).*

Jezus is naar de hemel gegaan. Maar Hij zal terugkomen. Hij was er altijd al, Hij is er nu en Hij zal er zijn. Hij is de Alfa (de eerste letter van het Griekse alfabet) en de Omega (de laatste letter van het Griekse alfabet).

Oude Testament

De Here God is goed en rechtvaardig. Hij zal over iedereen rechtspreken. Dat gebeurt op de grote dag van de Heer, wanneer Hij alles recht zal zetten. Op die oordeelsdag kijkt God hoe je hebt geleefd. Als je in Jezus gelooft hoef je niet bang te zijn dat Hij je veroordeelt. De profeten zagen al dat je eeuwig mag leven. Zoals Daniël.

En velen die al dood en begraven zijn, zullen opstaan. Sommigen zullen eeuwig leven ontvangen, anderen zullen afgewezen worden en eeuwige schande ondervinden (Daniël 12:2-3).



Nu jij!

Jezus is jouw nummer 1

De Here Jezus vindt jou de belangrijkste. Hij gaf zijn leven voor jou. Hij wil dat jij jezelf ook aan Hem geeft. En dat jij Hem de belangrijkste vindt. Als Jezus nummer 1 is, denk je niet meer zoveel aan jezelf. Je wordt iemand die veel kan betekenen voor andere mensen. En dat is precies wat God wil!

Doen!

Heb je alle namen van Jezus telkens uit alle lessen opgeschreven? Dan heb je er nu al minstens 19. Maak er een mooie poster van.

Lees Jesaja 9:5 en schrijf er nog eens 4 namen bij. Noem ze elke dag hardop. Zo kun je Jezus aanbidden!



Extra info

De Oordeelsdag

God heeft een dag bepaald waarop de Here Jezus terugkomt. Wanneer dat zal zijn, weet Hij alleen. Dan zal Hij alle dingen rechtzetten. Mensen die Jezus hebben verworpen, zullen zelf verworpen worden. Zij worden samen met Satan veroordeeld. Maar mensen die vertrouwen op Gods volmaakte liefde, hoeven niet bang te zijn.

Als de liefde in ons haar doel bereikt, kunnen wij vol vertrouwen de dag van het grote oordeel tegemoet zien, omdat wij in deze wereld leven zoals Christus er leefde. In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst (1 Johannes 4:17-18).

Iedereen die in Jezus gelooft, wordt dus niet veroordeeld (Romeinen 8:1).

Weet jij het?

1. Hoeveel keer zei Petrus toen Jezus gevangen genomen was dat hij Jezus niet kende (Mattheüs 26:34)?

En hoeveel keer vraagt Jezus nu aan Petrus of hij van Hem houdt (Johannes 21:15-17)?

2. Waarom hoef je niet bang te zijn voor de oordeelsdag (1 Johannes 4:17-18)?

3. Wat betekent 'Alfa en Omega'?

4. Welke vier dingen doen de volgelingen van Jezus (Mattheüs 28:19, 20)?

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Elke dag

Zo Johannes 21:1-19
Ma Mattheüs 28:16-20
Di Handelingen 1:1-14
Wo 1 Timotheüs 3:16
Do Jesaja 9:5-6
Vr Openbaring 22:8-21
Za 1 Johannes 2:1-6

5. Zoek Openbaring 22:20 op. Jezus zegt hier: *"Ja, ik kom al spoedig."* Schrijf op wat Jezus' volgelingen daarop antwoorden:

20. VOLG JEZUS!

Jezus vertrekt naar de hemel. Maar toch voelen zijn volgelingen zich niet alleen. In zijn aardse lichaam kon Jezus maar op één plaats tegelijk zijn. Maar met zijn Geest kan Hij overal en bij iedereen zijn. Gods Geest was door de zonde ver weg. Maar dankzij Jezus mag iedereen die in Hem gelooft de Heilige Geest ontvangen. Hij zal altijd in je blijven. Ben je vol van Jezus, dan ben je het bewijs hoe goed Hij is. Dan ben je een echte volgeling van Jezus!

Zoek het zelf op:

- Stripboek blz. 58, 59
- Bijbel Handelingen 2:1-12, Handelingen 2:22-39, 2 Korinthiërs 5:14-21
- Filmpje 20



Kerntekst

Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Johannes 3:16





Wie is Jezus?

Apostel

Broeders en zusters, God heeft u voor Zichzelf afgezonderd en u uitgekozen om u met ons een hemelse bestemming te geven. Daarom wil ik dat u uw aandacht richt op Jezus, de apostel van God en de hogepriester van ons geloof (Hebreeën 3:1).

Apostel betekent 'gezonden door iemand'. Jezus werd gezonden door God. Hij werd gezonden met de opdracht om Gods liefde aan de mensen te tonen. En nu zendt Hij ons weer om dat ook te doen.

Oude Testament

In de tijd van het Oude Testament kon Gods Geest niet altijd bij alle mensen zijn. Door de zonde was dat onmogelijk. Toch kondigt God een andere tijd aan, waarin zijn Geest wel bij ons kan zijn. Zelfs in ons. Jezus heeft dat mogelijk gemaakt, toen Hij de zonde wegnam!

En daarna zal Ik mijn Geest over alle mensen uitstorten. Uw zonen en dochters zullen Gods woorden spreken. Oudere mannen zullen betekenisvolle dromen hebben en uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ik zal mijn Geest ook uitstorten op uw slaven, mannen zowel als vrouwen (Joël 2:28-29).





Extra info

De Heilige Geest

De Heilige Geest heet ook wel de Geest van God of de Geest van Jezus. Hij is Gods adem, die net als de wind overal aanwezig kan zijn. Hij bracht leven in de schepping. Hij brengt nu ook het leven van God in mensen. Hij geeft ons Gods kracht. Hij helpt ons om Gods gedachten beter te begrijpen. En om Jezus te kennen. Hij leert ons om te doen wat Jezus wil.

Dankzij Gods Geest hoeven we ons nooit door God alleen gelaten te voelen. Hij is in ons om ons te helpen. Daarom heet Hij ook wel 'de Trooster.'

Nu jij!

Jij bent een getuige van Jezus

Omdat Jezus van jou houdt, ga je ook van Hem houden. Dan wil je Hem volgen. Als je Jezus volgt, doe je graag wat Hij deed. Je zegt ook graag wat Hij zei. Je gaat op Hem lijken. Omdat je vol bent van zijn liefde, ga je steeds meer van andere mensen houden. Zo ben je een discipel, een volgeling, een getuige van Jezus!

Doen!

Misschien heb je de 20 kernteksten wel uit je hoofd geleerd. Blijf ze oefenen. Je kunt ze gebruiken als je met anderen wilt praten over Jezus. Dan zeg je gewoon die tekst en ga je vertellen wat dat betekent.



Elke dag

Zo Johannes 14:15-21
Ma Handelingen 2:1-12
Di Handelingen 2:22-39
Wo Joël 2:25-32
Do Galaten 5:22-26
Vr Romeinen 1:1-17
Za 2 Korinthiërs 5:14-21



Weet jij het?

1. Kijk eens naar het plaatje in de strip waarin iemand een brief dicteert. Wie zegt dat (lees Romeinen 2:16 en 1:1)?

2. Wie komt er voor altijd in de volgelingen van Jezus wonen?

3. Waarom kan de Heilige Geest nu in alle mensen wonen die bij Jezus horen:

- Omdat Jezus ons gereinigd heeft van alle zonde
- Omdat de Heilige Geest eigenlijk gewoon de adem is die iedereen heeft
- Omdat de Heilige Geest altijd al in alle mensen heeft gewoond

4. Vul de ontbrekende woorden in:

- De Heilige Geest verandert mijn woorden, want ik ga net als _____ praten.

- De Heilige Geest verandert mijn daden, want Hij helpt me om meer op _____ te gaan lijken.

- De Heilige Geest geeft mij kracht om te getuigen van _____

Gebed

Je kunt altijd met Jezus praten. Hij is bij je. Hij woont in je met zijn Geest. Je mag Hem altijd alles vertellen. Bid maar wat je wilt. Bijvoorbeeld dit gebed.

"Here Jezus, U bent mijn beste vriend. Ik vind het heel fijn dat ik U ken. Dank U wel dat U zoveel van mij houdt. U gaf zelfs uw leven voor mij. Daarom weet ik dat ik ook uw beste vriend ben.

Ik hoef nooit alleen te zijn, want U bent altijd bij mij. Ik mag alles tegen U zeggen, want U luistert altijd. En U begrijpt mij.

Dank U wel dat ik U altijd mag vragen om mij te helpen. Daar wil ik al aan denken als ik opsta. Dan heb ik een fijne dag. En als ik ga slapen bent U nog steeds bij mij.

Dank U, Here Jezus. Want zo is het, amen!"



STRIPVERHAAL IN ZOVEEL TALEN

Als tiener droomde Willem de Vink er van dat hij een boek over Jezus zou tekenen dat in de hele wereld gelezen zou worden. Toen hij volwassen was ging hij daarom dit stripverhaal maken. En nu lezen heel veel mensen het! *Jezus Messias* is al in meer dan 150 talen uitgebracht. Daarmee is het waarschijnlijk het meest vertaalde stripboek.

Steeds weer anders

Het stripboek *Jezus Messias* is gedrukt in veel verschillende schriften.

Vaak is de schrijfrichting van een schrift van links naar rechts (zoals bij ons). Maar soms ook andersom, van rechts naar links, zoals in het Arabisch en Hebreeuws. Dan moeten de tekeningen gespiegeld worden.

Jezus Messias gaat vaak naar landen waar veel armoede is. In ons land geven mensen geld om dat mogelijk te maken. Er zijn veel landen waar mensen slecht lezen, maar dan helpen de plaatjes om het verhaal toch te begrijpen. Ook in ons eigen land, trouwens.

Voorbeelden

Hieronder en op de volgende bladzijden zie je een paar stripstroken in verschillende talen met verschillende schriften.



Engels

Chinees

在40天里，耶稣向门徒显现。耶稣有一次也同时向500多人显现。他的门徒回到了加利利。有一天当他们又在打渔的时候……



Roemeens



Tigrinya



Arabisch



Papiaments



Hebreeuws



20 lessen bij het stripboek Jezus Messias



Jezus is zo goed! Hij wil jouw vriend zijn, omdat Hij van je houdt. Daarom is het fijn om Hem steeds beter te leren kennen. Dit werkboek gaan je daarbij helpen.

In 20 Bijbellessen ontdek je meer over alles wat Jezus deed. En over wat Hij zei. Je leert ook veel van zijn namen kennen. Daardoor leer je Hem beter kennen. Jouw beste vriend!

De lessen horen bij de verhalen uit het stripboek Jezus Messias. Je kunt de stripverhalen ook bekijken in filmpjes.

Stripproject Jezus Messias

Willem de Vink heeft het stripverhaal over Jezus Messias geschreven en getekend. Het boek wordt overal in de wereld gelezen. Ook de filmpjes gaan de hele wereld over. Jezus Messias werd al in meer dan 150 talen uitgebracht.

