

Willem de Vink

34
lessen

JEZUS MESSIAS

Dichtbij

Bijbel lessen

Het leven van Jezus

34 Namen van Jezus

Opdrachtjes en vragen

Oude schatten

2 miljoen
stripboeken
in meer dan
200 talen!

**JEZUS
MESSIAS**
DICHTBIJ
Het stripverhaal
met 34 Bijbellessen

[tekst uitgave Ark Boeken, revisie 2008 met aanpassingen]

Colofon

Jezus Messias Dichtbij

Uitgave 2009 Ark Media
Donauweg 4, 1043 AJ Amsterdam
www.arkmedia.nl

Tekst en illustraties: Willem de Vink
www.willemddevink.nl
Oorspronkelijke uitgave 1996 © Stichting Wereldtaal
Ontwerp omslag en binnenwerk: Renée de Vink
Illustratie omslag: Arjan Wilschut

De Bijbelteksten die in dit boek geciteerd worden
komen uit de verwoording van de Bijbel
volgens 'Het Boek', 2008 uitgave Jongbloed.

Het stripverhaal 'Jezus Messias' uit dit boek wordt ook gebruikt
ter ondersteuning van Bijbel vertaal- en alfabetiseringswerk.
Coördinatie en uitgifte van de internationale stripedities worden
verzorgd door Wycliffe Bijbelvertalers Nederland, 0343-517444,
picturebook@wycliffe.nl

ISBN 978 90 33818 68 4
NUR 707

De coördinatie en distributie van alle
Edities van het stripboek wordt georganiseerd door
Wycliffe Bijbelvertalers Nederland, +31(343)517444,
picturebook@wycliffe.nl
Copyright
Is Creative Commons BY-SA licentie

Introduction

Dit lesboek bevat 34 Bijbellessen over: het leven van Jezus, de Messias. De lessen zijn ontwikkeld vanuit het stripboek getiteld Jezus de Messias. Dit lesboek kan worden gebruikt om te leren van leven van Jezus, in groepen maar ook in persoonlijke studie.

Jezus, de Messias is een uniek boek:

- Het verhaal geeft een duidelijke presentatie van Jezus' leven en het belang van zijn persoon;
- De tekst en illustraties gecombineerd vertellen het evangelieverhaal: het benadrukt de belangrijke boodschap van de evangeliën;
- De inhoud is trouw aan de Bijbel. Elk van deze onderzoeken is gebaseerd op één of meer pagina's met strips. Deze pagina's zijn: opgenomen aan het begin van elk hoofdstuk.

Elke studie behandelt een thema, zoals:

“Hier komt Jezus!”, “De onzichtbare strijd”, “Volg mij!”, “Geloven is vertrouwen” “Jezus” enz. Elke studie bestaat uit verschillende elementen die kunnen worden gegroepeerd in twee categorieën:

- Stukjes informatie over de persoon van Jezus in de Bijbel, achtergrondinformatie in de Old Testament en de wereld van de Bijbel;
- Manieren van toepassing die helpen om in te zetten oefen wat je hebt geleerd. Een overzicht geeft een samenvatting van alle studies, en is aan het einde van dit lesboek. Het lesboek is een nuttig hulpmiddel voor iedereen die Jezus (beter) wil leren kennen, die de Messias wordt genoemd.

Hoe gebruik je dit boek?

Dit boek is verdeeld in 34 hoofdstukken. Elk hoofdstuk begint met een stripverhaal over een deel van Jezus' leven. Daarachter vind je uitleg over dit gedeelte. En er volgen opdrachten die je kunt maken. Elk hoofdstuk is opgebouwd uit vaste onderdelen.

Het stripverhaal

Een gedeelte over het leven van Jezus in woord en beeld.

Lees zelf

Waar kun je dit gedeelte uit het leven van Jezus in de Bijbel vinden? Boven het stripverhaal staat het Bijbelgedeelte vermeld.

OUDE SCHATTEN



Honderden jaren voordat Jezus kwam, werd er al veel over Hem opgeschreven in de oudste Bijbelboeken. Je maakt een

ontdekkingstocht door de hele Bijbel!

WIE IS JEZUS?



namen.

Jezus is zo belangrijk, dat Hij in de Bijbel wel meer dan 200 namen kreeg. In dit boek maak je bij elk hoofdstuk kennis met één van zijn

EXTRA INFO



Allerlei wetenswaardigheden en achtergrondinformatie helpen je om het verhaal nog beter te begrijpen.

KERNTEKST

Dit is een belangrijke Bijbeltekst om nooit te vergeten. Je kunt hem uit je hoofd leren.

NU JIJ!

Hoe je dit Bijbelgedeelte kunt gebruiken in jouw eigen leven van ELKE DAG. Soms gevolgd door een extra Tip of test.

WEET JIJ 'T?



Vragen om nog eens te bekijken wat je in dit hoofdstuk hebt ontdekt.

DOEN!

Elk hoofdstuk heeft een opdracht. Daarmee kun je in praktijk brengen wat je hebt geleerd.

ELKE DAG

Een Bijbelrooster waarmee je een week lang Elke dag een Bijbelgedeelte kunt lezen die gaat over dit hoofdstuk.

Wat betekent...

Avondmaal

Met brood en wijn vierten de volgelingen van Jezus dat ze met Hem zijn gestorven en opgestaan.

Bidden

Je praat met God, stil of hardop, en je luistert naar Hem.

Bijbel

Bijbel betekent 'boeken'. In de Bijbel lees je wie God is, hoe Hij over mensen denkt en hoe Hij met ze omgaat.

Discipel

Leerling van Jezus. Hij koos zelf twaalf leerlingen uit.

Eeuwig leven

Leven met Jezus, zoals God het heeft bedoeld. Het overwint de dood en kent geen einde.

Engelen

De onzichtbare boodschappers van God.

Evangelie

'Goed nieuws'. Het goede nieuws over Jezus zoals dat werd opgeschreven door de evangelieschrijvers Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes.

Genade

'Onverdiende gunst'. Je mag alles gratis krijgen wat God je wil geven. Dat kan omdat God jouw fouten heeft vergeven toen Jezus jouw zonden op zich nam.

Geloof

Je vertrouwt erop dat God zal doen en zal geven wat Hij heeft beloofd.

Gods koninkrijk

Overal waar mensen op God vertrouwen is Gods Koninkrijk.

De Heilige Geest

De Geest van God, waarmee Hij in mensen woont die in Jezus geloven.

Jezus

De naam van Gods Zoon betekent 'God redt'.

Kruis

Martelwerktuig waar Jezus vrijwillig aan stierf om onze zonden weg te nemen. Het is het teken geworden van alle volgelingen van Jezus.

Messias

'Gezalfde Koning'. Messias (een Hebreeuws woord) is in het Grieks 'Christus'. Jezus Messias wordt ook Jezus Christus genoemd.

Opstanding

Jezus is opgestaan uit de dood. Hij deelt zijn leven met iedereen die in Hem gelooft. Eens zal iedereen opstaan uit de dood. Dan zal God over iedereen rechtspreken. Mensen die bij Jezus horen worden niet veroordeeld.

Pasen

Het feest waarop de opstanding van Jezus wordt gevierd.

Satan

De onzichtbare tegenstander van God en mensen (heet ook wel 'de duivel').

Terugkeer

Als Jezus terugkomt op aarde, blijft niets bij het oude. De hemel en de aarde zullen door God worden vernieuwd.

Zegen

Al het goede dat God wil geven aan mensen die op Hem vertrouwen.

Zoon van God

Titel van Jezus. Hij was God die als mens op aarde kwam, als Zoon van God.

Zonde

De dingen die we doen die tegen God ingaan. Jezus nam de zonde van de hele wereld op zich. Zijn genade is altijd groter dan de zonde.

Wie is Jezus Messias?

Jezus leefde ongeveer 2000 jaar geleden in Israël. We noemen hem Jezus Messias of Jezus Christus. Dat betekent dat Hij koning is. Maar Hij is niet zomaar een koning. Jezus wordt 'de Zoon van God' genoemd en ook 'de Zoon van mensen'. Dat betekent dat Hij bij God hoort én bij de mensen. De geschiedenis van Jezus' leven staat beschreven in de Bijbel. Het is het meest vertelde verhaal aller tijden!

Jezus' tijd

Onze jaartelling begint bij de geboorte van Jezus. Mensen reisden toen te voet of op een ezel, kameel of paard. In Nederland en België woonden de Batavieren, Friezen en Kaninefaten. Zij konden niet schrijven of lezen. Dat konden sommige andere volkeren wel. Zoals de Joden in Israël. Zij worden wel 'volk van het Boek' genoemd. In dat boek, de Bijbel, spreekt God. Hij is de Schepper van alles wat bestaat. En Hij wil vriendschap hebben met alle mensen. Dat maakt Jezus duidelijk!

De Bijbel

Het verhaal van Jezus staat in de Bijbel. Er is geen boek dat meer gelezen werd (en wordt!) dan de Bijbel. Het is een boek vol boeken. Het duurde 1500 jaar om al die boeken te schrijven. Zo'n 1900 jaar geleden was de Bijbel af. In de Bijbel staan allerlei verhalen hoe God bezig is met mensen. Het verhaal van Jezus laat het beste zien wie God is.

De geschiedenis van Jezus

In de Bijbel staan 4 boeken die het leven van Jezus beschrijven. Ze zijn genoemd naar de schrijvers. Zij leefden allemaal in dezelfde tijd als Jezus.

1. **Mattheüs** – een volgeling van Jezus. Hij werkte bij de belastingdienst. Hij beschrijft vooral hoe Jezus met de bewoners van Israël (de Joden) omging.

2. **Marcus** – was nog een tiener toen Jezus Zijn werk deed. Hij schrijft veel over de wonderen die Jezus deed.

3. **Lucas** – was arts van beroep. Hij kende Jezus niet persoonlijk. Lucas schrijft over de manier waarop Jezus met mensen omging.

4. **Johannes** – was ook een volgeling van Jezus. Hij laat vooral zien wie Jezus is. Jezus is God, die mens werd om de mensen te redden van hun zonden.

Israël in Jezus' tijd

Hoofdstad: Jeruzalem.

Provincies: Galilea, Samaria, Judea.

Oppervlakte: Ongeveer 28.000 km²
(Nederland 36.758 km², België 30.514 km²).

Klimaat: Subtropisch. Met warme, droge zomers en zachte, vochtige winters.

Politiek: Vanaf 63 voor Christus zijn de Romeinen de baas in Israël.

Regering: De Romeinse stadhouder Pontius Pilatus regeert in Israël. Tiberius is zijn baas. Hij is de keizer van het Romeinse Rijk.

Godsdienst: Jodendom. Zij hebben een tempel in Jeruzalem, priesters die allerlei werk doen voor de godsdienst en de godsdienstleraren (zoals de Farizeeërs) die de mensen onderwijzen uit de Bijbel.

Talen: Hebreeuws (de taal van de Joden), Grieks (de internationale taal), Latijn (de taal van de Romeinen).



Boeken werden geschreven op boekrollen van perkament of dierenhuid.



DAAR KOMT JEZUS!

Lees zelf Mattheüs 3 vers 1-17









DAAR KOMT JEZUS!

Een profeet in Israël! Dat is in 450 jaar niet voorgekomen. Daarom komen de mensen massaal op Johannes de Doper af.

Wat is er zo bijzonder aan een profeet? Hij is een zegsman van de Here God. Hij spreekt namens God. Soms gaat het om fijne dingen. Maar vaak ook om dingen die moeten veranderen. Dat moet hij dan vertellen aan de mensen. Of die nu willen luisteren of niet.

Kon iedereen in Israël zomaar zeggen: ik ben een profeet? Kon iedereen zomaar spreken namens God? Helemaal niet. Want als je iets zei dat niet klopte, dan werd je gestenigd. Toch heeft Israël veel profeten gehad. Mozes was een hele beroemde. En Elia. Veel profeten schreven in boeken op wat ze van God te horen kregen. Zoals David met zijn boek vol Psalmen en Jesaja.

Eén ding valt op. Alle profeten in de Bijbel wijzen naar de Messias. Hij is de redder die door God wordt beloofd. De man die komen zal om alles goed te maken, zoals God het wil. Logisch dat de mensen uitkijken naar deze Messias. Al meer dan 1500 jaar spreken de profeten over Hem. Maar Hij is er nog steeds niet...

Totdat Johannes de Doper komt. Als de grenswachter van een nieuwe tijd. Want hij praat niet alleen over de Messias. Hij wijst Hem ook aan!



OUDE SCHATTEN

In de oude boeken van Israël wordt een wegbereider voorspeld. Hij zal de komst van de Messias voorbereiden. De profeet Jesaja schreef er al over. Dat was 750 jaar voordat Johannes de Doper optrad.

Luister! Ik hoor de stem van iemand die roept: "Baan een weg in de woestijn voor de HERE; maak een rechte weg door de woestijn. Vul de dalen op en vlak de heuvels af, maak de bochtige paden recht en zorg dat alle oneffenheden vlak worden gemaakt. Alle schepselen zullen de glorie van de HERE zien" (Jesaja 40:3-5).

KERNTEKST

*"Kijk! Het offerlam van God! Hij neemt de schuld van de wereld op zich."
Johannes 1 vers 29*

WIE IS JEZUS?

Geliefde Zoon

Een stem uit de hemel zei: "Dit is Mijn geliefde Zoon. Hij verheugt Mijn hart" (Mattheüs 3:17).

Jezus is Gods lieveling. Degene waar God heel blij mee is. Hij is Gods geliefde Zoon! Jezus laat zich dopen in water, hoewel Hij helemaal niets slechts heeft gedaan. Maar Hij doet 't omdat God het wil. En omdat Hij van God houdt.

Er is grote liefde tussen God de Vader en Jezus de Zoon. Daarom gaat de hemel voor Hem open. Marcus schrijft in zijn boek zelfs dat de hemel wordt opengescheurd. Zo graag wil God vertellen hoeveel Hij van Jezus houdt. "Mijn geliefde Zoon!"



GOD HEEFT EEN PLAN MET JOUW LEVEN

De Here God had een plan met het leven van Johannes de Doper. Dat plan had Hij al lang in gedachten. Het stond opgeschreven in de oude boeken. God had ook een plan met de Here Jezus. Van niemand is ooit zoveel vooraf beschreven als van Hem.

Maar weet je dat God ook een speciaal plan heeft met jouw leven? In de Bijbel staat dat Hij ieder mens al kent van vóór zijn geboorte. Ben je benieuwd wat God met jou van plan is? Vertrouw op Hem, jij bent zijn geliefde kind!

De Bijbel

Oude Testament
4000 jaar geschiedenis
Met meer dan 300 profetiën:
"De Messias zal komen!"

Nieuwe Testament
100 jaar geschiedenis
De profetiën kwamen uit:
"De Messias is gekomen!"

"Maleachi schreef ook over de voorloper, de boodschapper van de Messias:
"Ik zal Mijn boodschapper sturen om de weg te bereiden voor Mij." (Maleachi 3:1)
Maleachi was de laatste profeet van het Oude Testament.

450 jaar daarna waren er geen profeten meer in Israël Maleachi. Dat was niet goed. Het leek alsof God niet langer met het land wilde omgaan. Iemand schreef:
"Daar is nog nooit zo veel ellende geweest in Israël als in de tijd dat er geen profeten waren." (Geciteerd uit het boek Makkabeüs).



EXTRA INFO

De Bijbel - boek van beloftes

De Bijbel is een bijzonder boek. Daarin heeft God zijn beloftes vastgelegd. Op die manier zegt Hij: "Daar houd ik Mij aan!" Als je beloftes op papier vastlegt, noem je dat een testament. De Bijbel is verdeeld in het Oude Testament en het Nieuwe Testament.

In het Oude Testament staat ongeveer 4000 jaar geschiedenis opgeschreven. De geschiedenis van God met mensen en vooral de geschiedenis van God met het volk Israël. De verhalen van het Nieuwe Testament spelen zich af binnen een tijd van 100 jaar. Het gaat hierin om Jezus de Messias en wat Hij betekent voor de hele wereld. Wie het Nieuwe Testament kent, begrijpt ook veel beter het Oude Testament.

In het Oude Testament staan allerlei aankondigingen (profetiën) over de Messias. Wel meer dan 300. In het Nieuwe Testament worden die profetiën werkelijkheid in het leven van Jezus. Dankzij Jezus wordt volledig duidelijk wat God bedoelt. Zijn beloftes gelden voor iedereen die in Jezus gelooft.



WEET JIJ 'T?

1. Waarom heet Johannes 'de Doper'?

2. Hoe lang was er geen profeet in Israël geweest voordat Johannes de Doper kwam?

3. Namens wie spreekt een profeet?

4. Naar wie wijzen alle profeten?

5. Wat is een `testament?

6. Hoeveel profetieën over de Messias staan er in het Oude Testament:

- Meer dan 10
- Meer dan 100
- Meer dan 300

7. Wie noemt Jezus 'Geliefde Zoon'?

TIP

Hieronder vind je voor Elke dag een Bijbeltekst. Je ontdekt daarin nog veel meer over de dingen die je hierboven hebt kunnen lezen!

ELKE DAG

Zo	Johannes 1:6
Ma	Mattheüs 3:1-6
Di	Mattheüs 3:7-12
Wo	Mattheüs 3:13-17
Do	Johannes 1:1-9
Vr	Johannes 1:10-15
Za	Johannes 1:16-18



DOEN!

De naam Jezus betekent 'de HERE redt.'

Zoek zelf op in het woordenboek

Messias betekent:

Christus betekent:

DE ONZICHTBARE STRIJD

Lees zelf Mattheüs 4 vers 1-12



Het is aan het begin van onze jaartelling als Johannes de Doper in Israël de komst van de Messias voorbereidt. Israël is in die tijd een onbelangrijk onderdeel van het grote Romeinse wereldrijk.

ISRAËL
KAPERNAÛM
GALILEA
NAZARETH
KANA
JORDAAN
JERUZALEM
JUDEA

Het Joodse volk in Israël voelt zich machteloos en onderdrukt. De mensen verlangen naar de Messias. Hij is de verlosser die in de oude Joodse boeken wordt voorspeld. Deze Messias zal Gods recht laten zegevieren.

Bij de rivier de Jordaan wijst Johannes de Doper naar Jezus.

Kijk! Het lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt!

Na Zijn doop leidt Gods Geest Jezus de woestijn in...

Hij is veertig dagen en nachten in de wildernis. Al die tijd eet Hij niets. Biddend en vastend krijgt Hij meer zicht op Zijn taak.

Om te slagen moet Jezus Gods bedoeling duidelijk maken in de wereld. Het is Gods plan dat de mensen verlost worden uit de greep van de dood.

Jezus zal het gevecht aangaan met Satan, de onzichtbare machthebber van de duisternis. Deze vijand van God regeert de wereld met dood en verderf.

Ja Vader, Ik wil doen wat U wilt!

2





DE ONZICHTBARE STRIJD

Een bezetting is nooit leuk. Iemand anders is de baas. Hij kan met jou en je land doen wat 'ie maar wil. Israël wordt in de tijd van Jezus bezet gehouden door de Romeinen. Maar voor Jezus is dat het probleem niet. De hele wereld is bezet gebied. Onzichtbaar, weliswaar. Maar heel goed merkbaar. Dáár ligt de strijd.

De Here God zou moeten regeren in de wereld. Met liefde en rechtvaardigheid. Hij is immers de Schepper van alles? Maar Satan houdt de wereld in zijn greep. En daarom ziet de wereld er niet zo uit als het zou moeten.

Satan betekent 'tegenstander'. Hij is de vijand van God en van mensen. Satan is een afvallige engel die eigenlijk zelf als God wilde zijn.

Satan wordt ook wel 'duivel' genoemd. Dat betekent 'lasteraar': iemand die de ander vals beschuldigt. Hij heeft een slimme truc bedacht om de baas te worden in de wereld. Als de mensen maar naar hem luisteren! En dat doen ze. Daardoor is de wereld bezet gebied.

Satan is een onzichtbare vijand. Hij voert zijn strijd in onze gedachten. Maar God wil dat we naar Hem luisteren. Als we op Hem vertrouwen, verliest Satan. Strijden is dus rustig blijven vertrouwen op Gods Woord. Dat doet Jezus ook in de woestijn.

KERNTEKST

*De God van de vrede zal ervoor zorgen dat de duivel spoedig onder uw voeten wordt vermorzeld. Ik wens u de genade van de Here Jezus toe.
Romeinen 16 vers 20*

WIE IS JEZUS?

Zoon van God

Wij weten dat Jezus de Zoon van God is, omdat dat bevestigd is door zijn doop in water en door het bloed van zijn dood. En ook de Heilige Geest, die altijd de waarheid spreekt, zegt dat Hij de Zoon van God is (1 Johannes 5:6).

Jezus hoeft niet te bewijzen dat Hij de Zoon van God is. Satan probeert Hem uit zijn tent te lokken. "Als je Gods Zoon bent, doe dan eens dit of dat..." Maar Jezus trapt er niet in. God heeft gesproken. En dat is genoeg. Hij hoeft Gods liefde niet te verdienen. Hij is Gods geliefde Zoon, omdat God dat heeft gezegd. En God heeft het laatste woord!



2

OUDE SCHATTEN

De aarde is bezet gebied. Omdat de mensen naar Satan hebben geluisterd. Dat kun je al lezen in de allereerste hoofdstukken van de Bijbel. Daar lees je tegelijk de eerste aanwijzing over de Messias en zijn overwinning. Het zaad van de vrouw (Jezus, die uit de maagd Maria werd geboren) zal de kop van de slang (van Satan) vermorzelen!

"De vrouw en jij, en al jullie nakomelingen, zullen vijanden zijn. Een van haar nakomelingen zal jouw kop verbrijzelen en jij zult zijn hiel verbrijzelen" (Genesis 3:15).



EXTRA INFO

Wat is zonde?

1. Je doel missen.
2. God niet nodig hebben.
3. Iets anders denken of doen dan God heeft gezegd.

Zonde houdt je weg van God. Daarom brengt zonde de dood. Maar God wil dat we eeuwig zullen leven met Hem. Luister wat Hij daarover zegt. En vertrouw daarop!

ZEG JA! TEGEN ALLES WAT GOD ZEGT

Heb je 't door? Die onzichtbare strijd? Die speelt zich af in je gedachten. Het gaat erom wie je vertrouwt. Zeg nee tegen verkeerde gedachten. Zeg ja tegen alles wat God zegt.

Zeg nee tegen haat.
Zeg nee tegen leugens.
Zeg nee tegen jaloezie.
Zeg nee tegen trots.
Zeg nee tegen hebberigheid.
Zeg nee tegen onreinheid.

Zeg ja tegen de Here Jezus.
Zeg ja tegen Gods grote liefde voor jou.
Zeg ja tegen al het goede dat God over jou zegt.
Zeg ja tegen alles wat God je graag wil geven.

TIP

Gods woord, de Bijbel, leert je om nee te zeggen tegen verkeerde gedachten. En de Heilige Geest van God, die je kracht geeft, helpt ook mee. Jezus, die in jou is, is sterker dan de bezetter van deze wereld!



WEET JIJ 'T?

1. Van wie is de wereld?

Maar wie houdt de wereld bezet?

2. Wat betekent 'Satan'?

Wat betekent 'de duivel'?

3. Wat is zonde?

4. Waar voeren wij de 'onzichtbare strijd':

- In de woestijn
- In het leger
- In onze gedachten

5. Hoe strijden we tegen de duivel?

6. In de eerste profetie over de Messias in de Bijbel (Genesis 3:15)

staat:

- De Messias is een vijand van de vrouw
- De Messias overwint de slang door zijn kop te vermorzelen
- De Messias komt nog lang niet

7. Hoe weet je dat Jezus de Zoon van God is?



ELKE DAG

Zo	Jakobus 4:7
Ma	Mattheüs 4:1-4
Di	Mattheüs 4:5-7
Wo	Mattheüs 4:8-11
Do	Genesis 3:1-6
Vr	Genesis 4:3-7
Za	1 Johannes 3:7-8



DOEN!

Vul in deze Bijbeltekst je eigen naam in:

Want God heeft zoveel liefde voor

dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat

die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16).

3

HET FEEST GAAT DOOR

Lees zelf Johannes 2 vers 1-11







HET FEEST GAAT DOOR

Hoe begint de Here Jezus zijn optreden? Op een feest. Een bruiloft. Die vindt plaats in Kana, in het noorden van Israël. De Here Jezus is in die buurt opgegroeid. Hij leeft gewoon tussen de mensen. En doet gewoon mee. Hij is één van de gasten.

Maar dan krijgt het feest een vervelende wending. De wijn is op. Nu kan het huwelijksfeest niet vrolijk eindigen. Jezus voelt dat heel goed aan. Wat moet er gebeuren? Maria, zijn moeder, heeft alle vertrouwen in Jezus. Vanaf zijn geboorte heeft zij 30 jaar in stilte gewacht op het moment dat Jezus aan het werk gaat...

Dan doet Jezus in alle stilte een wonder. Op de binnenplaats van het huis staan zes grote kruiken. Die worden gebruikt om handen te wassen en de afwas te doen. In elk zit 100 liter water. Maar Jezus maakt er wijn van. De beste wijn!

De Here Jezus begint Zijn optreden niet met woorden, maar met een teken. Alledaags water wordt de beste wijn. Het is alsof Hij zeggen wil: let maar eens op, Ik maak alle dingen nieuw. En zo is het. Alles wat gewoon leek wordt anders als Jezus erbij is. Het wordt feest, tot het einde toe!

KERNTEKST

Wees blij in de Here. Ik zeg het nog eens: verheug u in Hem! Filippenzen 4 vers 4

WIE IS JEZUS?

Mensenzoon

"Want zelfs Ik, de Mensenzoon, ben niet gekomen om Mij te laten dienen. Nee, Ik ben gekomen om te dienen en Mijn leven te geven als losgeld voor velen" (Marcus 10:45).

In Daniël 7:13-14 wordt gesproken over de Mensenzoon die eeuwig zal heersen als koning. Gaat het hier over een supermens? Nee, het gaat over Jezus, de Zoon van God, die net zo'n mens is geworden als jij en ik. Jazeker!

De Geliefde Zoon van God is óók een mensenzoon. Dé Mensenzoon, omdat Hij de eerste mens is zoals God een mens heeft bedoeld.

JEZUS GEEFT BLIJDSCHAP

Jezus is zo gewoon dat Hij er in jouw gewone leven bij wil zijn. Maar Hij is ook zo bijzonder dat Hij jouw gewone leven bijzonder wil maken. Hij is bij je als je verdrietig bent. En Hij is er ook bij als je blij bent.

Eigenlijk wil Hij dat er altijd blijdschap is in jouw leven. Zijn blijdschap. Die is sterker dan alles wat je meemaakt. Sterker dan elk verdriet.

Soms kun je die blijdschap weleens kwijtraken. Luister dan opnieuw naar God en hoor hoeveel Hij van je houdt. Bij Hem vind je begrip en troost en nieuwe blijdschap.

TIP

Je merkt dat je blij wordt als je hoort hoeveel God van je houdt. Dat weet je zeker als je kijkt wat Jezus voor je heeft gedaan. Blijf luisteren en kijken naar Jezus!



OUDE SCHATTEN

Het huwelijk is voor de Here God heel belangrijk. Omdat Hij liefde heel belangrijk vindt. Nergens kunnen mensen zoveel van elkaar houden als in het huwelijk.

Bij het begin van de schepping bracht God man en vrouw bij elkaar, zodat ze samen één zouden zijn. Je leest daarom al over het huwelijk op de tweede bladzijde van de Bijbel.

Dit verklaart waarom een man zijn vader en zijn moeder verlaat, zich bij zijn vrouw voegt en werkelijk één met haar wordt (Genesis 2:24).



EXTRA INFO

De bruiloft

Een bruiloft is in de dagen van Jezus een groot feest. 's Avonds wacht de bruid met haar vriendinnen in haar ouderlijk huis op de bruidegom. Die vertrekt met zijn vrienden naar het huis van zijn bruid om haar op te halen. Onderweg loopt er een hele optocht van familie, vrienden en kinderen mee. De muzikanten gaan voorop. Er worden bloemen en palmtakken meegedragen. Fakkels en lampen verlichten de feestelijke optocht.

Nadat ze bij elkaar zijn gebracht, zegt de bruidegom: "Naar de Wet van Mozes ben jij mijn echtgenote en ik ben jouw man van nu af aan." Daarna worden ze als een echte koning en koningin gekroond met een bloemenkrans. Terwijl muzikanten en dansers de sfeer erin houden, wordt er een uitgebreide maaltijd gehouden. Het feest kan wel een week duren.



WEET JIJ 'T?

1. Hoe maakt Jezus voor het eerst duidelijk wie Hij is:

- Hij doet een wonderteken
- Hij komt naar een bruiloft
- Hij zegt gelijk wie Hij is

2. Hoe oud is Jezus als Hij aan zijn openbare optreden begint (Lucas 3:23)?

3. Hoeveel wijn kwam er in elke waterkruik?

4. Noem de namen van de eerste man en vrouw in de Bijbel.

5. Weet jij wat trouw met trouwen te maken heeft?

6. In de Bijbel wordt Jezus wel de bruidegom genoemd. De mensen die in Hem geloven heten samen de bruid. Heb jij een idee waarom?

7. Mensenzoon betekent:

- Jezus is Gods Zoon en geen echt mens
- Jezus is Gods Zoon en helemaal mens
- Jezus is een engel

ELKE DAG

Zo	Johannes 2:1-5
Ma	Johannes 2:6-11
Di	Filippenzen 4:4-7
Wo	Genesis 2:18-25
Do	Efeziërs 5:22-33
Vr	1 Petrus 3:1-12
Za	Johannes 15:9-12



DOEN!

Ken jij mensen die een goed huwelijk hebben (je ouders misschien)? Laat eens merken dat je dat fijn vindt. Maak een tekening voor hen. Schrijf onder jouw tekening de namen van die man en vrouw. Met daarnaast: Aan de liefde komt nooit een einde! (uit 1 Korinthiërs 13:8).

"VOLG MIJ!"

Lees zelf Mattheüs 4 vers 12-22







"VOLG MIJ!"

Rondom het meer van Galilea liggen een paar vissersplaatsen. Kapernaüm is er één van. In deze stad gaat Jezus wonen als Hij zijn ouderlijk huis in Nazareth verlaat. Vanuit de haven doen vissers hun werk. Zoals Petrus en Andreas, twee broers. En Jakobus en Johannes, ook broers, die nog bij hun vader werken. Zij waren er alle vier bij toen Johannes de Doper de Here Jezus bij de rivier de Jordaan aanwees als de Messias.

De vissers staan wel even raar te kijken als Jezus hun vertelt wat ze moeten doen om een goede vangst te krijgen. Wat weet Jezus van vissen? Maar als ze zoveel vis vangen, zijn ze overtuigd. Jezus moet maar in de buurt blijven. Dan gaat het goed met de visserij. Succes verzekerd.

Jezus laat met dit wonder zien dat Hij kan ingrijpen in het dagelijks leven van mensen. Net zoals Hij ingreep tijdens het huwelijksfeest in Kana. Maar Jezus heeft ook een hoger plan. Hij wil dat mensen Hem gaan volgen. En Hem blijven vertrouwen, ook als het wel eens moeilijk wordt. "Volg Mij!" Dat betekent achter Jezus aan. Hij is leidt je op de enige goede weg. Hij is zélf de weg. Van Hem ontvang je zoveel goede dingen, dat je daarvan graag wil gaan uitdelen. Zo word je een mensenvisser.

QUIZ

Als je Jezus volgt, dan doe je wat Jezus zou doen. Wat zou je in de volgende gevallen doen:

- Als iemand zegt, "Laten we iets gaan stelen in die winkel"?
- Als iemand wordt geplaagd?
- Als je makkelijk weg kan komen met een klein leugentje?
- Als iemand gemeen is tegen jou?
- Als iemand beter is dan jij bent?
- Als iemand om hulp vraagt?

KERNTEKST

Jezus zei tegen hen: "Ga met Mij mee. Dan zal Ik een ander soort vissers van jullie maken. Vissers die mensen voor Mij vangen."

Mattheüs 4 vers 19

WIE IS JEZUS?

De Weg

"Ik ben de weg, de waarheid en het leven," antwoordde Jezus, "Ik ben de enige weg tot de Vader" (Johannes 14:6).

Wie Jezus volgt, komt bij God uit. Daar ontdek je de waarheid hoe God over je denkt. Hij houdt van jou! Daarom wil Hij je het leven van Jezus geven. De discipelen (leerlingen) konden Jezus volgen omdat ze Hem zagen. Wij kunnen Hem volgen omdat we in Hem geloven. Geloven is vasthouden wat je niet ziet. Jezus vasthouden, die in je woont, als je in Hem gelooft. Dan ga je je weg met Hem.



OUDE SCHATTEN

Galilea is de naam van het noordelijke deel van Israël. Van de twaalf stammen van Israël waren hier de stammen Zebulon, Naftali en Aser gevestigd. In de dagen van Jezus was Galilea een Romeinse provincie. De mensen uit Jeruzalem, de hoofdstad van Israël, keken neer op dit gebied. Toch begint Jezus hier zijn optreden. Waarmee een oude profetie wordt vervuld.

Maar de nacht zal verjaagd worden en er zal geen donkerheid meer zijn voor het land dat verdrukt werd. Zoals Hij aanvankelijk smaad heeft gebracht over het land van Zebulon en Naftali, brengt Hij later glorie over het gebied aan de weg naar de zee, aan de andere zijde van de Jordaan, het woongebied van de heidenen. Het volk dat in duisternis leeft, zal een groot Licht zien, en over hen die wonen in het land waar de dood heerst, zal een Licht opgaan (Jesaja 8:23 - 9:1).



EXTRA INFO

Het meer van Galilea

Het meer van Galilea is een zoetwatermeer, waar de rivier de Jordaan doorheen stroomt. Het is 20 km lang en 11 km breed en hier en daar 60 meter diep. Het meer ligt 212 meter beneden de zeespiegel. (Het andere grote meer in Israël, de Dode Zee, ligt 393 meter beneden het zeeoppervlak en is daarmee het laagst gelegen punt op aarde.)

Rondom is het meer van Galilea omgeven door bergen, in het oosten tot 600 meter hoog. Soms kan het er plotseling gaan stormen, als de wind over de bergen valt.

Het meer is rijk aan vis, zodat er een druk verkeer is van vissersboten vanuit de zeven steden aan de oever. Het meer van Galilea wordt ook wel genoemd: het meer van Tiberias, het meer van Gennesareth, de zee van Kinnèreth.

VOLG JEZUS!

Als je Jezus gaat volgen, blijft je leven niet hetzelfde. Van iets gewoons maakt Jezus iets bijzonders. Net als die gewone vissers. Zij worden vissers van mensen. Ze volgen Jezus op de voet en raken in vuur en vlam voor Hem.

"Volg Mij!" zegt Jezus tegen mensen die van Hem houden en die zijn volgeling willen zijn. Als je van Hem houdt, doe je dat graag. Hij is volop te vertrouwen!



WEET JIJ 'T?

1. In welke stad gaat Jezus wonen?

2. Wat is Galilea?

3. Noem 2 andere namen voor het meer van Galilea

4. Wie is een broer van wie?

Johannes - Andreas - Jakobus - Petrus

5. Wat wil Jezus dat de 4 vissers gaan vangen:

Meer vis

Vogels

Mensen

6. Wat zijn de eerste woorden die Jezus preekt (Mattheüs 4:17)?

7. Waar leidt Jezus, de weg, naartoe?



ELKE DAG

Zo Mattheüs 4:19
Ma Mattheüs 4:12-17
Di Mattheüs 4:18-22
Wo Lucas 5:4-11
Do Johannes 14:1-7
Vr Jesaja 35:5-10
Za Psalm 139

DOEN!



Vissers van mensen zoeken naar mensen om die te vangen. Hoe vang je mensen voor God?

1. Denk eens aan mensen die jij kent en die niet leven met Jezus.

2. Schrijf de naam van één van die mensen op.

3. Bid een paar dagen af en toe voor hem of haar.

4. Geef die persoon dan iets wat hem of haar helpt om ook eens aan God te denken. Bijvoorbeeld een Bijbeltekst die je zelf hebt uitgeschreven. Of een boekje, of een cd. Of vertel gewoon zelf hoe goed God is. Zo werp je een hengeltje uit. God doet de rest.

5

DE BERGREDE

Lees zelf Mattheüs 5 vers 1-16

Jezus trekt met Zijn leerlingen rond in heel Galilea. Hij verkondigt het Koninkrijk van God. Hij geneest alle soorten ziekten en drijft duivelse geesten uit. De mensen staan versteld en lopen Hem achterna. Ze komen zelfs uit andere provincies en uit Jeruzalem, de hoofdstad van Israël. Ze hangen aan Zijn lippen...



Gezegend zijn degenen die honger hebben. Zij zullen verzadigd worden.



Gezegend zijn degenen die huilen. Zij zullen weer lachen.



Gezegend zijn jullie als mensen je haten en vernederen omdat je bij Mij hoort. Wees blij, want groot zal je loon zijn in de hemel!







DE BERGREDE

Hoe wil God dat we leven? Het is opgeschreven. Niemand hoeft zich te vergissen. Je kunt het lezen, ervan leren en het gaan doen. Maar wie kan ooit al Gods geboden houden?

Hoe wil God dat we leven? Mozes heeft daar 5 boeken over geschreven. Samen heten ze 'de Wet'. Of eigenlijk: 'De heilige onderwijzing'. De Wet is Gods onderwijs waarmee Hij mensen wil leren om het goede te doen. Jezus weet dat niemand de Wet echt kan houden. Daar heb je Gods hulp bij nodig. Gods Geest.

Hoe wil God dat we leven? Dan moet je naar Jezus luisteren. En naar Hem kijken. Want in het leven van de Here Jezus blijft het niet bij woorden alleen. Hij zégt wat God heeft bedoeld en Hij dóet wat God heeft bedoeld. De Wet kan je niet helpen om goed te leven. Jezus wel. Hij verandert je zo met zijn Geest dat je gaat doen wat God graag wil.

KERNTEKST

"Behandel anderen zoals u wilt dat zij u behandelen. Dat is in het kort wat Mozes en de profeten hebben gezegd." Mattheüs 7 vers 12

WIE IS JEZUS?

Het levende Woord
Het was er vanaf het begin, het Woord dat leven geeft. Wij hebben het Woord gehoord, met eigen ogen gezien, met onze handen aangeraakt (1 Johannes 1:1).

De Here Jezus is allereerst iemand die spreekt. Hij spreekt de woorden van God. En Hij laat zien dat de woorden van God waar zijn. Want Hij spreekt niet alleen het woord van God. Hij dóet ook het woord van God. Hij ís het Woord van God. Wat God zegt, dat maakt Jezus helemaal waar.



OUDE SCHATTEN

Mozes was de eerste profeet van Israël in het Oude Testament. Hij schreef de eerste 5 boeken van de Bijbel. Die heten samen 'de Wet'. Je vindt er ook de Tien Geboden in. Die vormen de kern waar de Wet van Mozes om draait.

De Tien Geboden werden door God op twee platte stenen geschreven. Toch zou Gods woord op een dag nog veel sterker bij de mensen komen. God zou zijn woord tot leven brengen in het leven van een man. In de Messias, die het Woord van God genoemd wordt. Mozes kreeg het volgende van God over de Messias te horen:

"Uit het midden van uw broeders zal een profeet opstaan zoals u. Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen en hij zal zeggen wat Ik hem opdraag. Ik zal rekenschap vragen van degene die niet gelooft wat hij namens Mij zegt" (Deuteronomium 18:18-19).



EXTRA INFO

De rabbi

Het is in Israël meestal warm en droog. Daarom is het niet vreemd dat Jezus buiten les geeft. Op een berg draagt het geluid ver. Als Jezus dus luid moet spreken voor een grote groep mensen, doet Hij dat vanaf een berg.

De mensen zijn gewend om naar een rabbi, een meester te luisteren. Ook in de tijd van Jezus gaan Joodse kinderen naar school. Het Oude Testament, de Joodse Wet, is hun enige leerboek. Op school krijgen ze koekjes te eten waar Bijbelteksten op staan geschreven. Zo leren de kinderen dat ze de leer van de Wet in zich op moeten nemen. Maar Jezus komt met zijn Geest in je wonen. Hij schrijft Gods liefde en Gods wil in je hart (Hebreeën 8:10-12).



DOE WAT JEZUS ZEGT

Wie van Jezus houdt, houdt ook van het woord van God. Je houdt van de Bijbel. En je gaat doen wat de Bijbel zegt, wat Gods woord zegt, wat Jezus zelf zegt.

Als je doet wat Jezus zegt, ga je merken hoe waar het is wat Hij zegt. Zijn woorden zijn goed. En altijd raak.

Kún je doen wat Jezus zegt? Wel als je in Jezus gelooft. Dan woont Hij binnenin je met zijn Heilige Geest. Die Geest helpt je. Hij is de motor om te leven zoals God het graag wil.



WEET JIJ 'T?

1. Schrijf de eerste vijf boeken van de Bijbel op:

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____
- e. _____

2. Wie heeft ze geschreven?

3. Schrijf de regel op waarmee Jezus de Wet van het Oude Testament samenvat (Mattheüs 7:12):

4. Op wat voor plek geeft Jezus zijn lessen die je in Mattheüs 5 t/m 7 kunt lezen?

5. Waarmee vergelijkt Jezus mensen die doen wat Hij zegt?

6. Wat gebeurt er met een huis dat geen fundament heeft maar op zand wordt gebouwd?

7. Waarom heet Jezus het levende woord:

- Hij maakt met zijn leven Gods woord waar
- Hij kan zeer levendig spreken
- Hij is één van de vele profeten

ELKE DAG

Zo	Mattheüs 7:12
Ma	Exodus 20:1-17
Di	Mattheüs 5:1-30
Wo	Mattheüs 5:43 - 6:1
Do	Mattheüs 6:19-33
Vr	Mattheüs 7:24-27
Za	1 Johannes 1:1-4



DOEN!

Lees het gebed van Jezus in Mattheüs 6:9-13.

Bedenk dat Hij dit gebed zélf heeft verhoord.

Hij heeft alle vragen zélf beantwoord toen Hij stierf aan het kruis, opstond uit de dood en Gods Geest gaf.

Bedank Hem daarvoor!

GENEZEN!

Lees zelf Lucas 5 vers 17-25 en Lucas 6 vers 6-11





Fantastisch!

Hij loopt!

Ja!
Ik loop weer!

Maar niet iedereen is gelukkig met Jezus' optreden. De godsdienstige leiders letten scherp op of Hij zich wel aan de regels houdt. Op de sabbatsdag is het in Israël verboden om te werken...



Hier is een man met een verschrompelde hand. Mag je op deze dag goed doen of niet?



Steek je hand uit!



Hoera!
Ik ben beter!



We moeten met Hem afrekenen!

De leiders in Jeruzalem moeten weten dat Hij het volk verleidt!

GENEZEN!

Voor de mensen in Israël is het duidelijk dat de Here Jezus een bijzonder mens is. Hij spreekt niet alleen heel goed. Hij doet ook heel goed. Hij geneest zieke mensen! Met zijn wonderen laat Jezus zien dat God alles wat fout is gegaan weer recht wil zetten. Hij vergeeft de zonde. En Hij geneest de ziekte.

De mensen weten wel dat God goed is en medelijden heeft met mensen die lijden. Dat hebben ze kunnen lezen in het Oude Testament. En de geschiedenis van Israël is daar een duidelijk bewijs van. Maar nu zien ze ook met hun eigen ogen dat Hij herstel geeft. Ze zien het in Jezus, die opkomt voor zieke en zwakke mensen.

Weet je dat er in het Nieuwe Testament 41 keer geschreven wordt over de genezingen die de Here Jezus doet? Vaak staat er dat Hij alle zieken geneest. De mensen zijn natuurlijk razend enthousiast. Toch zullen ze door al die wonderen niet sterker in Jezus gaan geloven. Er komt een moment dat de meeste mensen Jezus zullen verlaten. Waarom? Omdat ze Hem niet op zijn woord geloven.



KERNTEKST

*Mijn ziel, prijs de HERE en vergeet vooral nooit wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan. Hij vergeeft mij al mijn zonden en geneest mij van elke ziekte.
Psalm 103 vers 2-3*

WIE IS JEZUS?

Dokter

"Dokter, genees uzelf" (Lucas 4:23).

Jezus laat met zijn genezingen zien dat God wil dat mensen gezond zullen worden. Van binnen en van buiten, in hun geest, ziel en lichaam.

In Zijn geboorteplaats Nazareth geloven de mensen Hem niet. Jezus weet wat ze denken: "Dokter, genees jezelf." Daarom doet Hij daar geen wonderen (Lucas 4:16-24).

Jezus is degene die God beloofde sturen. Zijn wonderen bewijzen dat Hij de Messias is. Zelf zegt Hij:

"Denk eens aan de wonderen die de Vader Mij laat doen. Die zijn het bewijs dat Hij Mij gestuurd heeft" (Johannes 5:36).



OUDE SCHATTEN

Sommige mensen denken dat ons lichaam voor God niet belangrijk is. Alsof Hij alleen maar denkt aan het innerlijk van mensen. Nee, Hij denkt ook aan onze gezondheid. De Here God stelt zichzelf in het Oude Testament voor als Heelmeester (Dokter).

"Als u naar de stem van de HERE, uw God, luistert, Hem gehoorzaamt en doet wat recht is in zijn ogen, zal Ik u niet laten lijden onder de straffen die Ik de Egyptenaren heb gegeven. Want Ik, de HERE ben uw Heelmeester" (Exodus 15:26).

Ook zegt God:

"Dan zal Ik u uw gezondheid teruggeven en uw wonden genezen" (Jeremia 30:17).

Die belofte wordt vervuld dankzij Jezus de Messias.

Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen (Jesaja 53:5).



EXTRA INFO

Godsdienstige regels

Studie van de Wet (het Oude Testament) was in Jezus' tijd voor de Joden het allerbelangrijkste. De Wet werd op de sabbatsdag voorgelezen in de synagoge. In elke stad of dorp was zo'n synagoge (gebedshuis).

Schriftgeleerden hadden naast de Wet allerlei andere wetboeken geschreven. Op de sabbatsdag (onze zaterdag) waren bijvoorbeeld 39 dingen verboden om te doen. Maar al die geboden maken je nog geen mens naar Gods hart. Je hebt Jezus nodig om door God goedgekeurd te worden. En Gods Geest om te gaan leven zoals God het wil (2 Korinthiërs 3:6).

ER GEBEUREN WONDEREN!

Soms kan er ook een wonder in jouw leven gebeuren. God houdt van jou en wil dat laten merken ook!

De Here Jezus houdt van je. Het grootste wonder is dat Hij al je zonden vergeven heeft. Hij heeft je goedgekeurd om Gods kind te zijn. Hij voelt ook met je mee als je ziek bent of als je het moeilijk hebt. Je mag daar altijd met Hem over praten. Hij doet graag wonderen in jouw leven. Heb je dat weleens gemerkt?



WEET JIJ 'T?

1. Jezus doet vooral twee dingen. Vul in:

Jezus vergeeft de _____

Jezus geneest de _____

2. Waarom brengen de vier mannen hun verlamde vriend bij Jezus door het dak?

3. Wat ziet Jezus in die vier vrienden (Lukas 5:20)?

4. Wat lijkt gemakkelijker om tegen een verlamde te zeggen (kruis aan):

- O Je zonden zijn je vergeven?
 - O Sta op, neem je bed op en wandel?
- Vertel waarom:

5. Hoeveel keer staan er genezingen van Jezus beschreven in het Nieuwe Testament?

6. Wie zijn er op tegen dat Jezus mensen geneest?

7. Wat bewijst Jezus met zijn wonderen (Johannes 5:36)?



ELKE DAG

Zo Psalm 103:1-5
 Ma Lucas 5:17-26
 Di Lucas 6:6-11
 Wo Lucas 4:16-24
 Do Exodus 15:22-27
 Vr 1 Petrus 2:24-25
 Za 1
 Thessalonicenzen 5:23-24



DOEN!

Bedenk eens welke wonderen God in jouw leven heeft gedaan. Schrijf ze op – en bedank Hem ervoor!



MET JEZUS IN DE BOOT

Lees zelf Mattheüs 8 vers 23-27







MET JEZUS IN DE BOOT

De leerlingen van Jezus zitten in grote moeilijkheden. Gelukkig gaan ze ermee naar hun Meester. Misschien heeft Hij een oplossing...

Natuurlijk heeft Hij een oplossing. Jezus is de baas over alles. Ook over de storm. Hij slaapt in de storm; zoveel rust heeft Hij. En Hij spreekt tegen de storm; zoveel macht heeft Hij.

De natuur heeft veel te lijden van de zonde. Zij kan soms als een razende tekeer gaan. Maar Jezus blijft Heer over de schepping. Zelfs de natuur moet Hem gehoorzaam zijn.

Zo'n storm is net zoiets als de problemen die er in je leven kunnen komen. Ineens gebeurt het. Een stomme fout, een verkeerde beslissing, ruzie, vervelende mensen, onzekerheid. Of gewoon domme pech. Je wordt bang.

Eigenlijk zou je nooit bang hoeven te zijn als je dicht bij Jezus bent. Van Hem gaat altijd rust en vertrouwen uit. Maar ja, zoveel geloof in Hem heb je misschien nog niet. Pech gehad? Of ga je met je zorgen toch naar Jezus? Ik zou 't maar doen. Bid maar. En luister dan naar wat Hij zegt. Hij belooft dat Hij altijd bij je zal zijn. En als Hij dat zegt, dan kun je gerust zijn. In alle omstandigheden heeft Hij 't laatste woord. Vertrouw op zijn woord. Dan wordt alles weer rustig.

KERNTEKST

*Als God aan onze kant staat, wie zal dan tegen ons zijn?
Romeinen 8 vers 31*

WIE IS JEZUS?

De Eerste

Hij was er al voordat er iets bestond en alles wat bestaat, is er dankzij Hem. Hij is het hoofd van de Gemeente, zijn lichaam. Hij is het begin van alles en ging ons als eerste voor in de opstanding uit de dood. In alles is Hij de eerste (Kolossenzen 1:17-18).

Jezus was als eerste al bij de schepping. God sprak en door zijn Woord werd alles geschapen (Genesis 1). Hij is ook de eerste die opstond uit de dood. Wat geweldig dat we Hem mogen volgen!



OUDE SCHATTEN

Dat de Messias die komen zou ook gezag heeft over de natuur, werd al beschreven in de Psalmen. Dat was honderden jaren voordat Jezus kwam.

*In het verleden hebt U tegen Uw volgelingen gezegd:
"Ik heb mijn hulp toegezegd aan een dapper man;
één man uit uw volk koos ik speciaal uit...
Ik geef hem zelfs gezag over zeeën en rivieren.
Hij zal Mij zijn Vader noemen.
Ik zal zijn God zijn en de rots waar hij zijn redding vindt...
Zijn nageslacht zal altijd blijven bestaan
en zijn troon is onaantastbaar..."
(Psalm 89:20, 26, 27, 30).*

Het gaat hier over de Messias, die uit het geslacht van David geboren zal worden en die als koning eeuwig zal regeren. Dat is Jezus dus!



EXTRA INFO

Storm

Het meer van Galilea ligt prachtig beschut tussen de bergen. Totdat er storm uit de omgeving over de bergen klimt en op het meer valt. Dan wordt het water woest alsof je in een kom blaast. Het water kan geen kant op. Op zulke valwinden zijn de kleine vissersboten eigenlijk niet berekend.

Soms wordt de storm en de watervloed veroorzaakt door duivelse machten. Denk maar aan de zondvloed ten tijde van Noach. Maar God bewaarde Noach en zijn gezin in de ark (Genesis 6:18). De naam Noach betekent 'rust'. Hij kende dezelfde rust en hetzelfde vertrouwen als Jezus. Daarom kon God hem zoveel genade geven.



GA MET JOUW PROBLEMEN NAAR JEZUS

Als er iets mis gaat kun je drie dingen doen.

1. Zielig doen en het erbij laten zitten.
2. Proberen zo snel mogelijk zelf een oplossing te vinden.
3. Met je problemen naar Jezus gaan.
Wat doe jij?



WEET JIJ 'T?

1. Wat doet Jezus terwijl de storm op het meer valt?

2. Wat doen de leerlingen in de storm?

3. Waarom verwijt Jezus de leerlingen dat ze bang zijn in de storm:

- O Jezus kan het ook niet helpen dat 't stormt.
- O Iedereen kan zien dat 't maar een klein stormpje is.
- O Bij Jezus zijn ze veilig, zelfs in de grootste storm.

4. Wat doet Jezus om het probleem van Zijn leerlingen op te lossen?

5. Waarmee heeft God de wereld geschapen?

6. Waarom is Jezus de baas over de schepping?

7. Waarom heet Jezus de Eerste?

ELKE DAG

Zo	Romeinen 8:31-39
Ma	Mattheüs 8:23-27
Di	Psalm 89:9-19
Wo	Psalm 89:20-38
Do	Psalm 107:23-31
Vr	Kolossenzen 1:15-20
Za	Johannes 1:1-10



DOEN!

Pak een vel papier. Schrijf uit Romeinen 8:31-39 eens alle problemen op die Paulus noemt (het zijn er 7 in vers 35 en 6 in vers 38). Verzin er zelf nog minstens 3 bij. Ook jouw eigen problemen. Zet er dan met rode letters de regel uit Romeinen 8:31 onder!

VRIJ VAN SATANS MACHT

Lees zelf Marcus 5 vers 1-20



8





VRIJ VAN SATANS MACHT

Pas op! De duivel is sterk. Maar... Jezus is sterker!
Daarom hoef je niet bang te zijn voor de duivel. Hij moet ophoepelen, hij heeft niks met je te maken.

De duivel (Satan) kun je niet zien. Maar hij is er wel. En soms kun je zijn invloed zien in mensen. Hij is er op uit om mensen te overweldigen. Zodra je je met hem inlaat, neemt hij je te pakken. Zodat je niet meer doet wat je zelf wilt. Je raakt verslaafd aan nare dingen. Je bent niet meer de baas over jezelf. Je wordt eenzaam. En je gaat jezelf haten. Totdat Jezus komt...

De Here Jezus reist met zijn leerlingen naar de overkant van het meer van Galilea. Daar in de bergen buiten Israël vindt een botsing plaats tussen twee werelden: tussen het Koninkrijk van God en het rijk van de duisternis. Jezus tegenover duivelse machten. Er is een bezeten man, die gevangen gehouden wordt door boze geesten. Ze maken hem heel sterk. Maar ook heel erg ongelukkig.

Dan komt Jezus. En waar Jezus komt, slaat de duivel op de vlucht. Jezus maakt mensen vrij van duivelse invloeden. Omdat Hij veel sterker is!

KERNTEKST

*De Zoon van God is gekomen om aan de activiteiten van de duivel een einde te maken.
1 Johannes 3 vers 8*

WIE IS JEZUS?

Bevrijder

"Mijn God, U bent mijn helper en bevrijder." (Psalm 40:18)

Jezus is sterker dan alle machten van Satan. Hij is zelfs sterker dan de dood. Jezus ging de dood in. Maar Hij stond er ook uit op. En omdat Hij overwon, kan Hij mensen bevrijden uit hun ziekte, verslaving of angst. Hij is de Bevrijder!

Alleen op die manier kon Hij de mensen, die hun leven lang vrees voor de dood hadden, uit de slavernij bevrijden (Hebreeën 2:15).

Daarom zegt Jezus: "Als u door de Zoon van God wordt bevrijd, zult u werkelijk vrij zijn" (Johannes 8:36).



OUDE SCHATTEN

Jesaja werd geboren rond 770 voor Christus en woonde in Jeruzalem. Hij schreef het langste boek uit het Oude Testament (66 hoofdstukken). Geen andere profeet schreef zo duidelijk over Jezus als Jesaja.. Als Jezus een gedeelte uit Jesaja voorleest in de synagoge, zegt Hij dat dit op Hem slaat (Lucas 4:16-21).

"De Geest van God de HERE rust op mij, omdat de HERE mij heeft gezalfd tot bringer van goed nieuws aan mensen die lijden en worden onderdrukt. Hij heeft mij gestuurd om mensen met gebroken harten te troosten, voor gevangenen vrijlating uit te roepen en hen die opgesloten zitten, te bevrijden" (Jesaja 61:1).



EXTRA INFO

Satan

In de Bijbel heeft Satan allerlei benamingen. Uit die namen blijkt duidelijk dat hij Gods tegenstander is en de mensen wil vernietigen:

- de duivel (Efeziërs 4:27);
- de boze (1 Johannes 2:14);
- de overste der boze geesten (Marcus 3:22);
- de aanklager (Openbaring 12:10);
- de vader van de leugen (Johannes 8:44);
- de oude slang (Openbaring 12:9);

Satan heeft ook helpers: demonen, boze geesten, gevallen engelen. Maar Jezus heeft al deze machten overwonnen!

WEERSTA SATAN

Ben je bang voor de duivel? Ben je bang voor de dood? Of zit je vast aan nare gewoontes? Als je bij de Here Jezus hoort, heeft de duivel niets over je te zeggen. Jezus wil al je angst wegnemen. Hij wil je vrijmaken van iedere verslaving. Hij maakt je vol van zijn vrede. Je weerstaat Satan door eenvoudig op Jezus te vertrouwen. Luister naar Hem!

TIP

Telkens als je bang bent, mag je zeggen: "Maar met Jezus ben ik meer dan overwinnaar!" De duivel heeft niks in te brengen.



WEET JIJ 'T?

1. Waar woonde de bezeten man?

2. Wat betekent 'bezeten':

- Dat je lekker zit.
- Dat er boze geesten in iemand wonen.
- Dat je heel sterk bent.

3. Hoe weten de mensen dat de bezeten man genezen is?

4. Welke opdracht krijgt de genezen man van Jezus?

5. Waar zijn mensen die beïnvloed worden door de duivel veel mee bezig?

6. Waarom vindt God spelen met geesten en luisteren naar waarzeggerij niet goed (Deut. 18:12)?

7. Waarom heet de Here Jezus Bevrijder?



ELKE DAG

Zo	1 Johannes 3:8
Ma	Marcus 5:1-20
Di	Deuteronomium 18:9-15
Wo	Psalm 40:14-18
Do	Lucas 4:16-21
Vr	Hebreeën 2:14-15
Za	Kolossenzen 2:13-15



DOEN!

Deze keer: niet Doen!
Nooit Doen!
Wat niet? Zoek nooit naar 'kracht' (naar bijzonder voordeel) buiten Jezus om. Het lijkt even leuk, even voordelig, maar je zit er mooi aan vast. En het bezorgt je allerlei nieuwe problemen. Gokken. Drinken. Roken. Druggebruik. Occulte spelletjes. Glaasje draaien. Horsocopen lezen. Geesten oproepen. Waarzeggerij. Bezwingen. Paranormale genezingen. Je opent met al die dingen een deur voor duivelse machten. Zeg nee tegen alles waarin Jezus niet de baas is. Niet Doen!

9

DE UITZENDING

Lees zelf Mattheüs 9 vers 35 - 10 vers 4





De 12 discipelen
komen enthousiast
terug van hun zending.
Daarna wil Jezus
met hen de stilte
opzoeken.
Maar de menigte
laat hen niet
met rust...





DE UITZENDING

Het is duidelijk: de Here Jezus bidt voor mensen. Je leest dat telkens weer.

Het is ook duidelijk dat de Hij van alle soorten mensen houdt. Dat kun je zien als Hij zijn discipelen uitkiest. Er zitten stille figuren bij en praatjesmakers. Vissers, een boekhouder, een verzetsstrijder, een boekenwurm. Voor Hem zijn ze allemaal evenveel waard.

In één ding zijn de discipelen allemaal hetzelfde. Ze houden allemaal van Jezus (behalve één, maar daar hebben we het later over). Daarom hebben ze er allemaal veel voor over om met Hem mee te gaan. Daar laten ze alles voor achter. Hun ouders, hun huis, hun werk. Het zijn jonge kerels. Ze laten ook hun eigen toekomstplannen los. Want Jezus volgen gaat vóór alles. Discipel betekent dan ook: 'volgeling'.

Is het bij deze 12 discipelen gebleven? Nee. De Here Jezus heeft nog veel meer volgelingen. Misschien ben jij er wel een van. Want het verhaal van Jezus en Zijn discipelen is nog niet afgelopen. Het wordt nog veel mooier. Het gaat verder in jouw eigen leven...

KERNTEKST

"Wat moet er toch veel geoogst worden!" zei Hij tegen zijn leerlingen. "En wat zijn er weinig arbeiders! Vraag de Landheer of Hij meer arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen." Mattheüs 9 vers 37-38

WIE IS JEZUS?

Voorbeeld

Christus, Die voor u geleden heeft, is het voorbeeld dat u moet volgen; en in zijn voetstappen moet u treden (1 Petrus 2:21).

Jezus geeft het voorbeeld in mensen dienen.

"Jullie noemen Mij Meester en Here. En dat is juist, want dat ben Ik ook. Als Ik nu jullie voeten heb gewassen, moeten jullie dat ook bij elkaar doen. Want Ik heb jullie een voorbeeld gegeven, volg Mij hierin na" (Johannes 13:13-15).

DOE WAT JEZUS DEED

Als je gaat bidden voor arbeiders in de oogst, zal de Here Jezus ook jou uitkiezen om aan de slag te gaan. Wat zeg je dan? Graag, Heer? Als je van Jezus houdt, vertel je dat graag aan je vrienden.

Hoe word je een discipel van de Here Jezus? Door goed op Hem te letten. En dicht bij Hem te blijven. Hem te vertrouwen. Dat doen volgelingen. Ze volgen niemand anders. Ze gaan ook niet hun eigen gang. Een discipel van de Here Jezus vraagt: "Heer, wat wilt U dat ik doe?" En dat doe je dan.



OUDE SCHATTEN

"De HERE God heeft mij zijn woorden van wijsheid gegeven zodat ik weet wat ik tegen al deze terneergeslagen mensen moet zeggen. Elke morgen maakt Hij mij wakker en opent Hij mijn verstand voor zijn woorden" (Jesaja 50:4).

De Messias is zelf eigenlijk ook een volgeling, een discipel. Hij volgt de Here God. Hij spreekt als een leerling, want Hij zegt alleen wat God wil dat Hij zegt. Zo zag de profeet Jesaja Hem in de toekomst bezig. En zo zagen de mensen in Israël zeven eeuwen later Jezus met God de Vader omgaan. En zo zien wij hoe Hij één is met de Vader.



EXTRA INFO

Waarom 12 discipelen?

God had Israël uitgekozen om tot zegen te zijn voor alle volken in de wereld. Zij zouden bekend mogen maken wie God is. Israël bestond uit 12 stammen (naar de 12 zonen van Jacob). Als Jezus 12 discipelen uitkiest, wijst dat op een nieuw begin. De discipelen mogen het bericht dat God iets nieuws gaat doen verspreiden. Ze mogen vertellen dat Jezus gekomen is om zondaren te redden en zieken te genezen. Eerst krijgen ze de opdracht om dat goede nieuws (het evangelie) alleen te brengen aan Israël. Maar later mogen ze het evangelie aan de hele wereld brengen. Dat gebeurt als Jezus van de aarde is vertrokken en als de discipelen de Heilige Geest hebben ontvangen.



WEET JIJ 'T?

1. Wat betekent 'discipel'?

2. In de tijd van Jezus hebben dezelfde mensen soms meerdere namen. Ook sommige discipelen hebben meerdere namen. Zoek ze op.
Petrus (Mattheüs 10 vers 2) =

Bartholomeüs (Johannes 21:2) =

Mattheüs (Marcus 2:14) =

3. Waarom kiest Jezus precies 12 discipelen uit?

4. Waar lijkt de mensenmassa op (Mattheüs 9:36)?
Wie wil Jezus voor hen zijn (zoek op in Johannes 10:11)?

5. Wat bedoelt Jezus met 'de oogst' in Mattheüs 9:37:

- Het rijpe koren in Galilea
- De discipelen
- De mensenmenigte

6. Wie is in vers 38 de 'Landheer'?

7. Bestaan er ook nu nog discipelen van de Here Jezus?
Waarom?

ELKE DAG

Zo 1 Petrus 2:21
Ma Lucas 6:12-13
Di Mattheüs 9:35 -
10:2
Wo Mattheüs 10:37-40
Do Jesaja 50:4-5
Vr Johannes 5:19-20
Za Johannes 13:13-17



DOEN!

Jezus is ons voorbeeld.
Waarom wil je Hem nu al nadoen? Kruis aan:
O Bidden voor mensen die erop uit zijn gegaan om het evangelie te vertellen in de wereld.
(Schrijf op voor wie jij bid.)
O Bidden voor een zieke.
(Voor wie?)
O Iemand vertellen over God. (Wie?)
O Iemand blij maken met een mooi gedeelte uit de Bijbel. (Wie?)
O Bidden om méér arbeiders in de oogst.

JEZUS GEEFT EXTRA VEEL

Lees zelf Johannes 6 vers 1-15







JEZUS GEEFT EXTRA VEEL

Wat een lunchpakketje niet kan betekenen! Het begint zo. Een menigte mensen loopt achter de Here Jezus aan de bergen in. Om naar Hem te luisteren. Jezus trekt het zich aan dat ze honger hebben gekregen. Daar wil Hij wat aan doen. Maar de discipelen hebben er niet veel vertrouwen in dat de Here Jezus in de behoeften van al deze mensen kan voorzien.

Filippus rekent uit hoeveel geld er is om iedereen te eten te geven. Lang niet genoeg. Andreas zoekt uit wat er aan eten onder de mensen beschikbaar is. Dat is niet veel. Alleen een kleine jongen wil zijn meegebrachte eten wel afstaan aan de Here Jezus.

Maar let dan eens op! Als vijf broden en twee visjes door Jezus' handen gaan, kan daar een hele menigte mensen van eten. Er blijft zelfs heel wat over. Wat zal die jongen blij zijn geweest dat zijn lunchpakketje zoveel voor anderen kan betekenen!

Weet je dat jij ook veel voor andere mensen kan betekenen? Wat jij Jezus in handen geeft, kan zich vermenigvuldigen. Dan wordt het tot zegen voor andere mensen. Precies zoals God het graag wil. Want God is een God van extra!

KERNTEKST

*"Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven."
Johannes 10 vers 10*

WIE IS JEZUS?

Goede Herder

*"Ik ben de goede herder.
De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen" (Johannes 10:11).*

Er is niemand die zo goed voor zijn schapen zorgt als Jezus.

"Zij zullen nooit verloren gaan," zegt Hij. "Niemand kan hen van Mij afnemen" (Johannes 10:28)



10

OUDE SCHATTEN

Toen zei de HERE tegen Mozes: "Luister, Ik zal voor hen brood uit de hemel laten regenen. Iedereen mag Elke dag net zoveel eten verzamelen als hij die dag nodig heeft"
(Exodus 16:4).

God wil graag in onze behoeften voorzien. Hij is vol genade. Zo'n 1300 jaar voordat de Here Jezus brood uitdeelde, deed God ook een wonder met brood. Dat was in de woestijn. Het volk van Israël trok daar onder leiding van Mozes doorheen, op weg naar het beloofde land. Maar er was geen eten. God liet het toen manna regenen, een soort witte meelkorrels.



EXTRA INFO

Herders

Herders komen veel in de Bijbel voor. Abel, de eerste man in de geschiedenis die vermoord werd, was een herder. Abraham, de stamvader van het volk Israël, ook. Mozes was ook lange tijd herder, voordat hij het volk Israël uit Egypte leidde. David was herder, voordat hij koning van Israël werd. En het waren herders die als eersten het bericht kregen van de geboorte van de Messias. Herders in het Midden-Oosten lopen niet zoals in het Westen achter hun kudde aan. Ze lopen vóór de kudde uit om de schapen te leiden naar grasgebieden en hen te beschermen voor roofdieren. De leiders van de gemeenten van Jezus worden ook wel 'herders' genoemd. Ze zorgen voor bescherming en het beste voedsel voor hun kudde.

DEEL UIT VAN JEZUS!

De jongen gaf wat hij had aan de Here Jezus. Vijf broden, twee visjes. Het leek niet veel. Maar Jezus kon er heel veel mee doen.

Zeg nooit: ik heb niets belangrijks wat ik de Here Jezus kan geven. Alles wat je geeft aan Hem kan in zijn handen veranderen in een zegen. In iets waar andere mensen gelukkig door worden.

TIP

Omdat je de Here Jezus niet kunt zien, zou je kunnen denken dat je Hem ook niets kunt geven. Maar dat is natuurlijk niet zo. Je kunt iets aan Jezus geven door het aan iemand in je omgeving te geven. Als je het graag en met liefde geeft.



WEET JIJ 'T?

1. Hoe willen Filippus en Andreas Jezus helpen met eten zoeken?

Filippus:

Andreas:

2. Hoeveel mensen(!) moeten er te eten krijgen (Johannes 6:10):

5.000

Meer dan 5.000

Minder dan 5.000

3. Wat doet Jezus voordat Hij het eten uitdeelt (Johannes 6:11)?

4. Wat doet Jezus aan het eind van deze drukke dag?

5. Kruis aan wat een juiste omschrijving is van een goede herder:

Hij kent zijn schapen bij naam - beschermt zijn schapen - leidt zijn schapen naar grasrijke weiden.

Hij kent zijn schapen bij naam - beschermt zijn schapen - laat ze zelf zoeken naar voedsel.

Hij kent zijn schapen niet echt - vergeet zijn schapen - denkt vooral aan zijn eigen plezier.

6. Een herder geeft zijn schapen bescherming en voedsel. Bedenk eens wat de schapen kunnen geven aan de herder?

7. Waarom denk je dat leiders in de gemeenten van Jezus vandaag de dag ook wel 'herders' worden genoemd?



ELKE DAG

Zo Johannes 6:1-15

Ma Exodus 16:1-12

Di Ezechiël 34:6-16

Wo Johannes 10:6-15

Do Psalm 23:1-6

Vr 2 Korinthiërs 9:6-8

Za Filippenzen 4:12-20



DOEN!

Geef deze week om de dag eens iets weg. Bid ervoor dat de Here Jezus wat je weggeeft wil zegenen voor de ander. En dank Hem dat Hij je meer dan genoeg voor jezelf geeft. Ontdek dan eens hoe fijn het is om iets weg te geven. Dat is iets om vaker te Doen!

Maandag geef ik

aan _____

Woensdag geef ik

aan _____

Vrijdag geef ik

to _____



GELOVEN IS JEZUS VERTROUWEN

Lees zelf Mattheüs 14 vers 22-33, Johannes 6 vers 22-40 en 60-69



Er zijn mensen die Jezus tot koning willen uitroepen. Zij hopen dat onder Zijn leiding de Romeinse bezetters verdreven zullen worden. Maar Jezus krijgt ook steeds meer tegenstanders. Zij hebben kritiek en vinden dat Hij niet deugt. Zij willen de mensen tegen Hem opzetten en Hem uit de weg ruimen...





GELOVEN IS JEZUS VERTROUWEN

Petrus wil graag in de Here Jezus geloven. Hij stapt zomaar uit z'n oude vertrouwde bootje. Maar als hij op het water loopt en de golven om zich heen ziet, zinkt de moed hem in de schoenen. Hij roept naar Jezus, die hem moet redden. Hij was gaan twifelen. Gelukkig is de Redder dichtbij.

Geloven of niet geloven. Daar komt het op aan als je verder wilt met de Here Jezus.

Denk eens terug aan het vorige verhaal. De Here Jezus gaf een hele menigte te eten. Daar waren maar vijf broden en twee visjes voor nodig. Iedereen at ervan, omdat Jezus dat wilde.

Maar om eeuwig leven te ontvangen is ander brood nodig. Het lichaam van Jezus, dat Hij zal geven als redmiddel uit de dood. Hij vergeeft je zonden, zodat je niet meer veroordeeld wordt. Zo wil Jezus dat.

Er is geloof voor nodig om die redding te ontvangen. Want wie niet gelooft, zal dat vreemde brood laten staan.

De Joodse leiders vinden de woorden van Jezus over brood dat eeuwig leven geeft maar lariekoek. Ze zouden Jezus wel kunnen geloven, maar ze willen het niet. Jezus wil ook hun redder zijn, maar ze willen niet door Hem gered worden. Ze willen niet bij Jezus blijven. Ze gaan weg.

Verschillende volgelingen van Jezus gaan weg. Omdat ze Hem niet kunnen geloven. Anderen gaan door. Zoals Petrus. Hoewel hij wel eens twijfelt, blijft hij toch geloven in de Zoon van God.

KERNTEKST

*Wie op Hem vertrouwt,
zal niet teleurgesteld
worden.
Romeinen 10 vers 11*

WIE IS JEZUS?

Redder

*"Zij zal een zoon krijgen,
die u Jezus moet
noemen. Dat betekent
'God redt'. Want Hij zal
zijn volk redden van de
zonden" (Mattheüs 1:21,
22).*

Maria is een jonge vrouw uit Nazareth. Ze krijgt te horen dat ze een bijzonder kind ter wereld zal brengen, zonder dat daar een man aan te pas komt. De Heilige Geest zal dat doen. Een engel geeft aan haar en haar verloofde Jozef de opdracht om Hem Jezus te noemen. 'God redt', betekent dat. Omdat ook de naam van dit kind een teken moet zijn van Gods bedoeling.

*"De hele wereld zal goed
weten dat Ik, de HERE,
uw redder en verlosser
ben, de Machtige van
Israël" (Jesaja 49:26).*

BLIJF NAAR JEZUS LUISTEREN!

Ongeloof voert je weg van Jezus. Geloof brengt je dichterbij. Iedereen is vrij om achter Jezus aan te gaan, of van Hem weg te lopen. Ga je verder met Jezus? Vertrouw je Hem? Blijf dan naar Hem luisteren. Zijn woord is het allerbeste voedsel voor je.

Ook als je het wel eens niet met Hem ziet zitten, mag je weer bij Hem terug komen. Hij zal je niet loslaten, want hij is je Redder!



OUDE SCHATTEN

De Here God heeft het volk Israël vaak moeten verwijten dat het zo weinig vertrouwen had in Hem. De strijd tussen geloof en ongelooft is een oud verhaal, dat door de hele geschiedenis heen weerklinkt. Zelfs als de Messias komt, zal er ongelooft blijven bestaan. Dat zei Jesaja al.

Maar ach, wat zijn er weinig die het gelooft! Wie zal luisteren? Aan wie heeft God zijn macht geopenbaard? (Jesaja 53:1).

Job zat in grote moeilijkheden. Maar hij leerde om niet langer op zichzelf te vertrouwen, maar op God.

'Want ik weet dat mijn Verlosser leeft en dat Hij uiteindelijk mijn recht hier op aarde zal herstellen' (Job 19:25).



EXTRA INFO

TIP

De namen van Jezus zijn een fijn hulpmiddel om Hem te aanbidden. Maak een mooie lijst met namen van de Here Jezus en hang die op. Kijk er regelmatig naar. Aanbid Hem dan door te zeggen: "Here Jezus, U bent..." en dan telkens een naam te noemen. Als je de Here Jezus met zijn namen eert, zul je zijn blijdschap ervaren!

7x Ik ben

"Hij is het!" zeggen de profeten. "Ik ben het!" zegt de Here Jezus. Niemand heeft ooit zulke krachtige uitspraken over zichzelf gedaan als Hij. In het evangelie van Johannes horen we Hem op zeven verschillende manieren zeggen hoe Hij zichzelf noemt.

1. "Ik ben het brood." (Johannes 6:35)
2. "Ik ben het licht." (Johannes 8:12)
3. "Ik ben de deur." (Johannes 10:7-9)
4. "Ik ben de herder." (Johannes 10:11)
5. "Ik ben het leven." (Johannes 11:25)
6. "Ik ben de weg." (Johannes 14:6)
7. "Ik ben de wijnstok." (Johannes 15:5)



11

WEET JIJ 'T?

1. Wat betekent de naam Jezus?

2. Wanneer wordt iemand door Jezus gered (Romeinen 10:9)?

3. Wanneer begon Petrus te zinken (Mattheüs 14:30)?

4. Zie je op het plaatje in het stripverhaal wat Jezus direct deed toen Petrus dreigde te zinken (Mattheüs 14:31)?

5. Welk brood blijft en geeft eeuwig leven:

Het brood dat Jezus vermenigvuldigt

Jezus Zelf

Het brood dat God ten tijde van Mozes aan Israël in de woestijn gaf

6. Welk woord hoort in dit rijtje niet thuis?

Brood - Licht - Deur – Visser – Herder – Leven – Weg – Wijnstok

7. Hoe noemen de discipelen Jezus na het wonder op het water (Mattheüs 14:33)?

En hoe noemt Petrus Jezus als hij besluit met Hem verder te gaan (Johannes 6:69)?

ELKE DAG

Zo Mattheüs 14:22-33

Ma Johannes 6:22-40

Di Johannes 6:60-69

Wo Mattheüs 1:18-24

Do Jesaja 49:1-7, 26

Vr Romeinen 10:9-17

Za Psalm 25:1-15



DOEN!

Jezus wordt in de Bijbel met veel namen genoemd. In deze les vind je er al 8. Schrijf ze eens op. Schrijf daar ook nog de namen bij die behandeld werden in de vorige lessen. Dan heb je er al 18. Probeer die namen te onthouden. En als je bidt, mag je de Here Jezus best af en toe met sommige van die verschillende namen aanspreken. Ze helpen je om Hem nog beter te leren kennen!

"NEEM JE KRUIS OP!"

Lees zelf Mattheüs 16 vers 13-28





Buiten de steden van Israël worden vaak mensen ter dood gebracht. Ze worden gekruisigd, een gruwelijke Romeinse doodstraf.



Wie bij Mij wil horen, moet van zichzelf afzien, zijn kruis opnemen en Mij volgen.



Wie aan zijn leven vasthoudt, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden.



Je moet weten dat er maar één God is.



Het gaat erom dat je de Heer je God lief zult hebben met alles wat in je is, en de ander als jezelf.



"NEEM JE KRUIS OP!"

Als doodstraf gebruiken de Romeinen de kruisiging. Ook andere volken kennen die straf. Misdadigers worden langs de weg opgehangen aan houten kruisen tot ze sterven.

Om de martelgang nog een beetje erger te maken, moeten de gestrafte mensen hun eigen balken dragen naar de plek waar ze zullen sterven. Die balken worden in de vorm van een kruis vastgemaakt. Daarna worden de veroordeelden er met touwen en spijkers aan opgehangen. Ze sterven na urenlang (soms dagenlang) lijden door uitdroging in de hitte en door kramp en uitputting.

De discipelen willen er niets van weten dat de Here Jezus naar Jeruzalem zal gaan om daar te sterven. De Messias, de Zoon van de levende God, wordt toch niet gekruisigd? En waarom zegt Hij dat zij ook een kruis zullen dragen? Is dat de enige manier om Hem te volgen?

Je kruis opnemen betekent niet dat je zelfmoord moet plegen. Maar dat je Jezus zult volgen en liever op Hem vertrouwt dan op jezelf. Paulus zegt het zo: 'Ik ben samen met Christus aan het kruis gestorven. Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. Zolang ik nog in dit lichaam ben, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Hij hield zoveel van mij dat Hij zijn leven voor mij heeft gegeven' (Galaten 2:19, 20).

WIE IS JEZUS?

Christus

"U bent de Christus, de Zoon van de levende God." (Mattheüs 16:16)

Christus betekent: 'Gezalfde'. Het is de titel die gegeven wordt aan de beloofde Messias. Dat is de man die God zal zalven tot eeuwige koning. Hij wordt al voorspeld door Jakob in Genesis 49:10. Daar heet hij Silo: *'Hij die recht heeft op de heersersstaf'.*

KERNTEKST

*"Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf niet belangrijk vinden. Hij moet zijn kruis opnemen en Mij volgen."
Mattheüs 16 vers 24*

GEEF JE OVER!

Je kruis opnemen betekent jezelf verloochenen. En jezelf verloochenen betekent de ander belangrijker vinden dan jezelf. Dat is niet altijd gemakkelijk. Ons egoïsme zit ons vaak in de weg. Maar je kunt het leren. Door jezelf over te geven aan Jezus. Zodat Hij belangrijker wordt dan jezelf. Het is niet moeilijk om jezelf aan Hem over te geven, omdat Hij zoveel van je houdt. Als je leert om eerst aan Hem te denken, helpt dat je om ook meer aan anderen te denken. De Here Jezus is de enige die je vrij kan maken van egoïsme (2 Korinthiërs 5:15).



OUDE SCHATTEN

De allereerste Bijbeltekst die Joodse kinderen uit hun hoofd moeten leren is deze tekst uit het vijfde boek van Mozes:

"Israël, luister: de HERE is onze God, de HERE is één. Heb de HERE, uw God, lief met heel uw hart, en geheel uw ziel en al uw krachten" (Deuteronomium 6:4-5).

Voor de Joden is het geen verrassing dat Jezus deze tekst aanwijst als de samenvatting van Gods geboden. Het is een deel van hun geloofsbelijdenis. Ze zeggen hem Elke dag op. Wel verrassend is het dat Jezus er een ander gedeelte aan vastkoppelt uit het derde boek van Mozes:

"Heb uw naaste net zo lief als uzelf, want Ik ben de HERE" (Leviticus 19:18).

De Joden kennen uit de Wet van Mozes 613 geboden. Maar deze twee geboden vatten volgens Jezus de hele Wet samen. Hij maakt dit Zelf helemaal waar. En Hij geeft je zijn liefde waarmee je dat ook kan. Gods Geest maakt het mogelijk dat je voortaan van God en van anderen kunt houden.



EXTRA INFO

Waarom Jezus Christus?

Je hoort vaak Jezus Christus zeggen als Jezus wordt bedoeld. Waarom Christus erachter? Christus is een Grieks woord (het Nieuwe Testament werd in het Grieks geschreven, de wereldtaal van die tijd). Het Hebreeuwse woord voor Christus is 'Messias' (Hebreeuws is de taal van de Joden). Het is één van Jezus' titels. Christus betekent: de Gezalfde Koning. Priesters, profeten en koningen werden in het Oude Testament met olie gezalfd. Dat betekende: vanaf nu staat de Here God achter hen. Hij geeft hen gezag. Jezus wordt gezalfd met de Heilige Geest. Ook zijn volgelingen worden met de Heilige Geest gezalfd. God staat achter hen!



WEET JIJ 'T?

1. Hoe worden de houten balken naar de plaats van de kruisiging gebracht?

2. Aan welke drie dingen sterft een gekruisigde?

a. _____

b. _____

c. _____

3. Wat bedoelt Jezus met je kruis opnemen:

- Dat je als een misdadiger moet sterven
- Dat iedereen moet zien hoe nederig je bent
- Dat je je mag overgeven aan Jezus

4. Wat betekent Jezus Christus:

- Jezus de Gezalfde Koning
- Jezus de zoon van Christus
- Jezus redt

5. Wat betekent Jezus Messias?

6. Kijk eens naar het kaartje in de strip. Ligt Galilea in het noorden of zuiden van Israël? En waar ligt de Middellandse Zee?

7. Wat vindt Jezus belangrijker: God liefhebben of je medemens liefhebben?



ELKE DAG

Zo Marcus 12:29-31
Ma Deuteronomium 6:4-5, Leviticus 19:18
Di Lucas 10:25-37
Wo Mattheüs 16:13-20
Do Mattheüs 16:21-28
Vr Mattheüs 11:27-30
Za Galaten 2:20



DOEN!

Liefde kun je meten. Aan de tijd die je aan iemand besteedt.

Neem eens een gewone door-de-weekse dag uit je leven in gedachten.

Bedenk dan hoe jij je tijd verdeelt.

1. Hoeveel uur per dag besteed ik aan mezelf?

2. Hoeveel uur per dag besteed ik aan familie en vrienden?

3. Hoeveel uur per dag besteed ik aan andere mensen?

Blijf niet alleen aan jezelf, maar ook aan andere mensen denken!

WEES DANKBAAR!

Lees zelf Lucas 17 vers 11-19







WEES DANKBAAR!

De Here Jezus reist naar Jeruzalem. Onderweg treft Hij melaatse mensen aan (melaatsheid is een huidziekte). Ze wonen apart, want het is verboden dat ze contact hebben met gezonde mensen. Vanwege het besmettingsgevaar.

Als er per ongeluk gezonde mensen in de buurt komen, zijn de zieken verplicht om te waarschuwen. Ze roepen: "Melaats! Melaats!" Of ze draaien een ratel rond, die veel lawaai maakt.

Maar Jezus loopt niet met een grote boog om hen heen. Daarom durven ze Hem aan te spreken. Ze hebben van de wonderen gehoord die Jezus doet...

Wat een wonder als Hij ook hen geneest! Ze gaan vlug naar de priester. Want die kan er voor zorgen dat ze weer in het gewone leven mogen meedoen. Dat is nu ze gezond zijn toch het belangrijkste?

Nee, dat is niet het belangrijkste. Belangrijker is Jezus Zelf. Het is belangrijker om Hem te bedanken!

TIP

Gebruik je tien vingers om de Here Jezus te bedanken. Stop nooit met danken voordat je tien dingen hebt genoemd waar je dankbaar voor kunt zijn. 10x danken is nooit teveel!

KERNTEKST

Dank God, onze Vader, altijd voor alles in de naam van onze Here Jezus Christus. Efeziërs 5 vers 20

WIE IS JEZUS?

Heiland

"Eén van Davids nakomelingen, Jezus, is de Redder (Heiland), Die door God aan Israël beloofd was" (Handelingen 13:23).

De Here Jezus krijgt de titel Heiland al bij zijn geboorte:

"U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David" (Lucas 2:11 in oude vertaling).

Heiland is een ander woord voor 'zaligmaker', 'verlosser' of 'redder'. Het betekent: Hij die heil (geluk) brengt. Het is een naam die uitnodigt om dankbaar te zijn!

BEDANK JEZUS!

Praat jij regelmatig met Jezus? Je mag Hem alles vragen. Je mag Hem ook vertellen waar je gelukkig mee bent. En Hem daarvoor bedanken. Want als je iets fijns hebt meegemaakt, ben je dat na een poosje weer vergeten. Maar als je dichtbij Jezus leeft, borrelt er telkens weer dankbaarheid op. En dat maakt je pas echt gelukkig.

Bedank de Here Jezus Elke dag. Moet je eens zien hoe warm en blij je van binnen wordt als je dat doet. Dat komt omdat je de Here Jezus daarmee blij maakt. En dus ook zijn Geest, die binnenin je woont.



OUDE SCHATTEN

Ook in het Oude Testament komt het een enkele keer voor dat God mensen geneest van melaatsheid. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij Mozes (Exodus 4:6-7) en zijn zus Mirjam (Numeri 12:10-14). En ook bij Naäman, een Syrische generaal. Op aanraden van zijn hulpje in de huishouding gaat hij op zoek naar de God van Israël, in de hoop dat Hij hem zal genezen.

Daarom ging Naäman toch maar naar de Jordaan en dompelde zich zevenmaal onder, zoals de profeet had opgedragen. Zijn huid werd daarna zo gezond als die van een jong kind en hij was genezen (2 Koningen 5:14).



EXTRA INFO

Melaatsheid

Melaatsheid is een ongeneeslijke ziekte. Het tast eerst je huid aan. Je krijgt overal witte vlekken. Maar later dringt de ziekte dieper door. Je vingers en tenen rotten weg, je neus, je oren. Al het gevoel uit je lichaam verdwijnt. Je zult er langzaam aan sterven.

De priester moet beoordelen of iemand ongeneeslijk ziek is of niet. Als dat wel zo is, moet de zieke apart gaan wonen, buiten de stad of het dorp. Niemand mag in aanraking met hem of haar komen, want een melaatse is onrein. Melaatse mensen gaan vaak bij elkaar wonen, om toch nog wat steun aan elkaar te hebben.

De Here Jezus heeft verschillende keren mensen genezen van melaatsheid. Ze waren niet langer buitengesloten door de Wet, maar hoorden er voortaan helemaal bij, dankzij Gods genade!



WEET JIJ 'T?

1. Melaatsheid is:
 een ongeneselijke ziekte
 een straf
 een ruwe huid

2. Waarom worden melaatsen apart gehouden van gezonde mensen?

3. Noem drie personen uit het Oude Testament die genezen worden van melaatsheid.

4. De man die als enige Jezus bedankt is een buitenlander. Waar komt hij vandaan (Lucas 17:16)?

5. Weet jij welk beroep Lucas had, de man die het verhaal van de 10 melaatsen heeft opgeschreven? (Je kunt het vinden in Kolossenzen 4:14.)

6. Voor de naam Heiland bestaan verschillende andere woorden. Maar welk woord hoort daar niet bij?

Verlosser - Priester - Zaligmaker - Redder

7. Hoe vaak vindt Paulus dat je God moet danken (in Efeziërs 5:20)?

ELKE DAG

Zo	Lucas 17:11-19
Ma	Lucas 5:12-16
Di	2 Koningen 5:1-19
Wo	Leviticus 13:45-46, 14:1-4
Do	Handelingen 13:23-26
Vr	Efeziërs 5:10-21
Za	Kolossenzen 2:6-7



DOEN!

Dankbaarheid kun je oefenen. Door 's ochtends te beginnen met aan de fijne dingen van de dag te denken en de Here Jezus daarvoor te bedanken. En door 's avonds de fijne dingen die gebeurd zijn op te noemen en de Here Jezus ook daarvoor te bedanken. Natuurlijk mag je ook de minder fijne dingen met Hem bepraten. Maar vergeet nooit te danken. Jezus is zo goed voor je. Er is niemand die méér van je houdt!

"WORD ALS EEN KIND"

Lees zelf Lucas 19:1-10 en Mattheüs 19:13-15





"WORD ALS EEN KIND"

Wat wonderlijk toch, dat de Here Jezus vaak zo slecht begrepen wordt. Door de godsdienstige leiders, die langzaam maar zeker veranderen in zijn gevaarlijkste tegenstanders. Maar ook door zijn eigen volgelingen, die zo graag belangrijk willen zijn.

De Joodse leiders hebben problemen met Jezus, omdat Hij allemaal dingen doet die volgens hun wetten helemaal niet mogen. En wat het allemaal nog erger maakt: Hij gaat ook nog om met mensen die in hun ogen absoluut niet deugen.

Jezus' volgelingen hebben moeite met Hem als Hij ook aandacht geeft aan kinderen. Die zijn toch lang niet zo belangrijk als zij?

Maar Jezus heeft juist oog voor het kleine en zwakke. Zondaars en zieken en kinderen hebben een speciaal plaatsje in zijn hart. Omdat Hij weet hoe hard zij Hem nodig hebben. En hoe blij Hij hun allemaal kan maken. Mensen die het allemaal zo goed denken te weten hebben niets aan Jezus. Maar wel de mensen die eenvoudig willen geloven wat Hij zegt. Nederige mensen geeft God genade (Jakobus 4:6). Mensen die willen worden als een kind, mogen Gods Koninkrijk binnengaan.

Het past helemaal in Gods Vaderhart dat ook kinderen bij zijn plannen betrokken worden. Kinderen kunnen veel vertrouwen hebben in God de Vader. Zij kunnen daardoor heel zuiver afgestemd zijn op de Heilige Geest en door Hem gebruikt worden.

KERNTEKST

*"Ik, de Mensenzoon, ben gekomen om afgedwaalde mensen te zoeken en te redden."
Lucas 19 vers 10*

WIE IS JEZUS?

Vriend van slechte mensen

"Hij is een veelvraat en een drinker; een vriend van tolontvangers en slechte mensen!" (Mattheüs 11:19).

Jezus, een vriend van slechte mensen? Die benaming is bedoeld als een scheldnaam, omdat de tegenstanders van de Here Jezus zo over Hem denken. En toch is dit een eretitel voor Jezus. Want het is waar. Hij is gekomen om iedereen die verloren is op te zoeken en te redden. Hij veroordeelt niemand, want Hij is vol genade!

GOD HOUDT VAN JOU ALS DE BESTE VADER

God is de beste Vader die er bestaat. Er is niemand die zoveel van zijn kinderen houdt als Hij. Hij houdt ook van jou.

Daarom hoef je nooit bang voor Hem te zijn. Ook niet als je iets fouts hebt gedacht of gedaan. Hij houdt zoveel van jou dat Hij Jezus voor jou gaf. En Jezus nam al je fouten op zich, al je zonden. Daarom kun je altijd bij God terecht.

In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst (1 Johannes 4:18).

Twijfel je wel eens aan Gods liefde? Kijk dan naar Jezus. Aan het kruis heeft Hij bewezen hoeveel Hij van jou houdt!



OUDE SCHATTEN

U hebt de kleine kinderen geleerd U volmaakt te prijzen. Hun voorbeeld zal uw vijanden en hun die op wraak zinnen, beschaamd doen staan en tot zwijgen brengen! (Psalm 8:3).

Het past helemaal in Gods bedoeling dat ook kinderen bij zijn plannen betrokken worden. Kinderen kunnen veel vertrouwen hebben in God de Vader en daardoor heel zuiver afgestemd zijn op de Heilige Geest. Uit het Oude Testament kennen we Jozef, Samuel, David en de kind-koning Josia, die allemaal als kind of tiener al door God werden gebruikt.



EXTRA INFO

Kind en opvoeding

De opvoeding is bij de Joden in de tijd van het Nieuwe Testament simpel en doeltreffend. De richtlijn voor de opvoeding komt uit Spreuken 22:6:

"Leer een kind al vroeg wat hij moet weten; dan zal hij later daarnaar leven."

Kinderen zijn een geschenk van God. Dat vraagt van de ouders speciale zorg en aandacht. Van kinderen wordt verwacht dat zij ontzag hebben voor hun ouders. Zij moeten hun vader en moeder eren.

Kinderen krijgen vanaf hun derde jaar dagelijks les in de synagoge. Alleen 's ochtends, zodat er genoeg tijd overblijft om te spelen, of als ze ouder zijn om een beroep te leren.

Als een Joods jongetje 13 jaar oud is, mag hij deelnemen aan het volwassen leven.

God belooft dat zijn Geest dankzij Jezus ook op de kinderen zal blijven rusten (Jesaja 59:21, Joël 2:28).



WEET JIJ 'T?

1. Waarom hebben de Joodse leiders moeite met Jezus?

2. Waarom hebben de discipelen moeite met Jezus?

3. Wat doet Jezus als je wel eens afdwaalt (Lucas 15:4-7)?

4. Waarom is 'Vriend van slechte mensen' een eretitel voor Jezus:

- Omdat Hij slechte mensen opzoekt en redt
- Omdat Hij slechte mensen wel goed vindt
- Omdat Hij niet anders is dan zij

5. Op welke leeftijd mag een Joods kind deelnemen aan het leven van de volwassenen?

6. Waarom moet je als een kind worden om in Gods koninkrijk groot te zijn (Mattheüs 18:4):

- Omdat je eenvoudig en vol vertrouwen moet worden
- Omdat je eerst veel moet leren voordat je verder mag
- Omdat je je ouders voor moet laten gaan

7. Wat betekent 'Abba' (lees Romeinen 8:15)?

ELKE DAG

Zo	Lucas 19:1-10
Ma	Marcus 7:1-8
Di	Mattheüs 11:16-19
Wo	Mattheüs 18:1-5
Do	Mattheüs 19:13-15
Vr	Romeinen 8:13-19
Za	Psalm 8



DOEN!

Heb je gezondigd? Blijf dan niet weg bij God. Juist niet. Hij wil je juist helpen.

Zeg wat God van de zonde zegt. Die is fout, maar wel vergeven (1 Johannes 1:9).

Zeg ook wat God van jou zegt. Je doet weleens stom, maar je bent wel zijn kind (1 Johannes 3:1). Jezus heeft dat allemaal mogelijk gemaakt en Hij zal je helpen om te veranderen en de zonde te laten. Zeg daarom als je fouten hebt gemaakt: 'En toch is God mijn Vader en ben ik zijn kind, want Jezus heeft het voor mij goedge maakt.'

JEZUS GEEFT LEVEN

Lees zelf Johannes 11 vers 17-44

Dan wordt Jezus naar Bethanië geroepen, een dorp dicht bij Jeruzalem. Lazarus is ziek. Hij en zijn zussen Martha en Maria zijn goede vrienden van Jezus. Maar als Jezus in Bethanië komt, hoort Hij dat Lazarus al vier dagen in het graf ligt.







JEZUS GEEFT LEVEN

Bethanië is een dorp dat ongeveer 3 kilometer van Jeruzalem ligt. Hier is de Here Jezus in gevaarlijk gebied, omdat de Joodse leiders uit de hoofdstad Hem willen arresteren. Maar Jezus laat zich niet tegenhouden om zijn vrienden te bezoeken.

Hij kent het huis van Martha en Maria goed. Indertijd was Hij er met de discipelen al eens geweest. Martha had toen voor de gasten gezorgd. Maria was aan Jezus' voeten gaan zitten om naar Hem te luisteren. Jezus had gezegd dat zij daar heel goed aan deed (Lucas 10:38-42).

Maar nu is hun broer Lazarus gestorven. Ze hebben zijn dode lichaam in doeken gewikkeld en in een rotsgraf gelegd.

Vroeg of laat loopt iedereen in z'n leven tegen de dood aan. Toch heeft God dat nooit zo bedoeld. De dood is het gevolg van de zonde. Maar God heeft zelf voor een oplossing gezorgd.

Jezus zegt tegen Martha:

"Ik ben de opstanding en het leven." De dood is niet het eindstation. Jezus kan je eeuwig leven geven.

Dan doet de Here Jezus een geweldig wonder. Daarmee laat Hij zien dat Hij inderdaad alle macht heeft over leven en dood!

KERNTEKST

"Ik ben zelf het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is." Johannes 11 vers 25

WIE IS JEZUS?

Het Leven

"Ik ben de weg, de waarheid en het leven," antwoordde Jezus. "Ik ben de enige weg tot de Vader" (Johannes 14:6).

Jezus geeft mensen het leven, want Hij is het leven. Hij is opgestaan uit de dood om ons eeuwig leven te geven. Als je dat hebt ontdekt, kun je daar niet langer over zwijgen.

Daarom zegt Johannes: "Het was er vanaf het begin, het Woord dat leven geeft. Wij hebben het Woord gehoord, met eigen ogen gezien, met onze handen aangeraakt. Het leven is niet langer verborgen, want wij hebben het zelf gezien. En omdat wij het zelf gezien hebben, maken wij het ook aan u bekend" (1 Johannes 1:1-2).



LEEF HET EEUWIGE LEVEN

De Here Jezus laat zien dat Hij de baas is over alles. Zelfs over de dood. Daarom hoef je nooit bang te zijn voor de dood. Geloof jij dat je eeuwig mag leven met Jezus? En dat je Hem straks zult zien zoals Hij is? Daar kun je best naar verlangen.

Gelukkig mag je Hem nu al goed leren kennen. De Here Jezus heeft gezegd dat God kennen en Hem kennen eeuwig leven is (Johannes 17:3). Het eeuwig leven is nu al begonnen!



OUDE SCHATTEN

De profeet Ezechiël krijgt ongeveer 600 jaar voor Christus een indrukwekkend visioen (een soort droom terwijl je wakker bent). Het laat zien dat Gods stem de macht heeft om doden weer tot leven te brengen. Ezechiël ziet een dal vol beenderen van doden. Als in een soort omgekeerde film komen ze weer in hun oorspronkelijke vorm als skeletten bij elkaar en worden ze bedekt met vlees. Vervolgens blaast God met zijn Geest zijn leven in al die mensen!

Toen gaf Hij mij de opdracht de wind te roepen en te zeggen: "De Oppermachtige HERE zegt: Kom vanuit de vier windstreken, geest, en laat uw adem over deze dode lichamen gaan, zodat zij weer tot leven komen" (Ezechiël 37:9).



EXTRA INFO

Begraven

Het lichaam van een overleden persoon gaat in warme landen al snel tot ontbinding over. Daarom wordt de dode direct op de dag van het overlijden begraven. Vooraf wordt het lichaam ingewreven met geurige balsem, om de doodslucht te verdrijven. Het wordt ook met linnen doeken omwonden. Tussen de doeken worden kruiden gestopt.

Rijke mensen hebben een rotsgraf in bezit. Daarin zijn kamers uitgehakt, waar op een stenen bank tegen de wand de dode wordt neergelegd. De grafdeur wordt afgesloten met een grote platte steen, die na drie dagen wordt vastgemetseld.



WEET JIJ 'T?

1. Hoe lang ligt Lazarus al in het graf als Jezus in Bethanië aankomt?

2. Zie je op het plaatje in het stripverhaal hoe een rotsgraf wordt afgesloten?

3. Hoe kun je op één van de plaatjes in het stripverhaal aan Jezus zien dat Hij echt van Lazarus houdt?

4. Hoe laat Jezus zien dat Hij alle macht heeft over leven en dood?

5. Waarom doet Jezus dit wonder (Johannes 11:42, 45)?

6. Waarmee maakt God de doden in het visioen van Ezechiël weer levend:
 Met een oerknal
 Met Zijn woord
 Met een toverstaf
7. Hoe kun je gestorven zijn en toch leven (Johannes 11:23-26):
 Je leeft niet echt, je wordt een geest
 Jezus geeft je het leven terug
 Je komt terug in een ander levend wezen

15

ELKE DAG

Zo	Johannes 11:17-44
Ma	Lucas 7:11-17
Di	Marcus 5:35-43
Wo	Ezechiël 37:1-14
Do	Johannes 5:17-29
Vr	Johannes 14:1-7
Za	1 Johannes 1:1-4



DOEN!

Maak op de volgende manier een striptekening.

- a. Teken de omtreklijnen van een langwerpige stripplaatje (maak hem niet te klein).
- b. Teken bovenin het vlak een grote tekstballon.
- c. Teken jouw zelfportret onder de tekstballon.
- d. Schrijf de geloofsbelijdenis van Martha uit Johannes 11:27 in de tekstballon. Dat is nu jouw geloofsbelijdenis geworden!

"HIJ MOET DOOD!"

Lees zelf Johannes 11 vers 45-54



Vanaf dat moment zoeken de Joodse leiders een gelegenheid om Jezus uit te leveren aan de Romeinen. Alleen de bezetters mogen namelijk de doodstraf voltrekken...



"HIJ MOET DOOD!"

De Here Jezus heeft Lazarus uit de dood teruggeroepen in het leven. De mensen reageren op twee manieren op dit wonder. Een grote groep gelooft in Hem. Net als Martha, de zus van Lazarus, weten ze nu zeker dat Hij de Zoon van God is. Maar andere mensen keren zich feller tegen Jezus dan ooit. Waarom?

Die mensen zijn bang dat Jezus grote veranderingen zal veroorzaken in Israël.

Stel dat Jezus tot koning uitgeroepen wordt door het volk. Dat zullen de Romeinse bezetters nooit pikken. Misschien ontstaat er wel een bloedbad. En als het zover komt, dan zijn zij hun belangrijke positie kwijt. De Romeinen zullen hun de schuld geven van de opstand en het land zwaar onderdrukken.

De leiders van de Joden willen de Romeinen graag te vriend houden. Ze hebben geen zin in een opstand. Ze veroordelen liever een onschuldige. Dus zegt de hogepriester dat het beter is dat één man sterft voor het volk. Op dat moment spreekt hij namens God, die wil dat één mens geruimd zal worden voor alle mensen. Jezus zal sterven om alle mensen zijn leven te kunnen geven.

(*Ruim 40 jaar later gebeurt toch waar de Joodse leiders zo bang voor zijn. Jeruzalem wordt in 70 na Christus door de Romeinen met de grond gelijk gemaakt.)

KERNTEKST

Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belastte Hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. 2 Korinthiërs 5:21

WIE IS JEZUS?

Verzoeningsoffer
God heeft Christus Jezus gegeven als verzoeningsoffer (Romeinen 3:25).

De hogepriester moet ieder jaar het verzoeningsoffer aanwijzen dat op Grote Verzoendag gebracht wordt. Met dit offer (een bokje) neemt God de zonden van het volk weer weg. Kajafas, die hogepriester is tijdens de Romeinse bezetting, wijst Jezus als verzoeningsoffer aan. Hij zegt dat Jezus moet sterven voor het volk. Maar niet zoals hij denkt, om de Romeinen te vriend te houden, maar om Gods vriendschap met de mensen eeuwig te maken. Jezus neemt de zonde weg.



VERGEEF DE ANDER

Jezus veroordeelt ons niet. Hij vergeeft ons onze zonden. Daarom kunnen we altijd goed met God omgaan.

God wil ook dat we elkaar niet veroordelen. Maar dat we elkaar vergeven. Hij wil dat we ook goed met elkaar omgaan.

Door zijn Geest kan zijn liefde onze liefde worden. Met die liefde kunnen we goed met elkaar omgaan. We kunnen zelfs onze vijanden vergeven.

Heb jij Gods liefde gekregen? Weet je hoeveel Hij van je houdt? Dan kun je ook van die liefde uitdelen!



OUDE SCHATTEN

Het verzoeningsoffer

Grote Verzoendag is het hoogtepunt van alle Joodse feesten. Er wordt op die dag in de tempel in Jeruzalem door de hogepriester een offer gebracht aan God. Een bokje wordt geslacht en dit offer verzoent het volk met God. Deze verzoening betekent dat de bestaande vijandschap tussen God en mensen wordt beëindigd. Wie zondigt moet sterven. Maar God is genadig, want nu sterft het offerdier in plaats van de zondaar.

Het offer is geen 'omkooptruc' om God goedgunstig te stemmen, maar een bewijs dat God de zonde wil vergeven. Maar de Wet met zijn rituelen was maar tijdelijk. God beloofde een andere zondebok, die de schuld van de wereld definitief weg zou dragen. Het is de Messias, die zijn leven geeft. God vergeeft door Jezus voor eens en altijd. Dankzij Hem kunnen de mensen nu 'erfgenamen' worden: zonen van God.

Wanneer Hij zijn leven heeft geofferd voor de zonde, zal Hij talloze nakomelingen krijgen, vele erfgenamen. Hij zal lang leven en Gods voornemen zal bij Hem in goede handen zijn (Jesaja 53:10).



EXTRA INFO

De Joodse leiders

De Romeinen houden Israël bezet. Toch laten ze een deel van de regering aan de Joden over. Ze geven hen daarmee het gevoel dat ze ook wat te zeggen hebben. Maar als het om belangrijke besluiten gaat, moet de Romeinse stadhouder zijn goedkeuring geven. Bijvoorbeeld op de vraag of iemand de doodstraf verdient.

De Hoge Raad is de hoogste rechtbank van de Joden. Hier worden de belangrijkste beslissingen genomen. De Hoge Raad wordt ook wel het Sanhedrin genoemd. Het Sanhedrin vergadert in een zaal op het tempelgebied in Jeruzalem. Er hebben 70 mannen zitting in: overpriesters, familiehoofden en Schriftgeleerden.



WEET JIJ 'T?

1. Waarom is een groep mensen in Israël tegen Jezus:
O Omdat Hij voor hun geen wonderen wil doen
O Omdat Hij hun belangrijke positie in gevaar brengt
O Omdat Hij tegen Israël is

2. Hoe heet de Hoge Raad waar het bestuur van Israël zetelt?

3. Hoeveel mannen telt de Hoge Raad?

4. Hoe heet de hogepriester die het plan oppert om Jezus te doden?

5. Wat betekent 'verzoenen'
(zoek op in het woordenboek)?

6. Wat is waar (lees 'Oude schatten' nog eens goed door):

- O Er wordt een offer gebracht, in de hoop dat God genadig zal zijn
- O Er wordt een offer gebracht, omdat God geen genade kent
- O Er wordt een offer gebracht, omdat God genadig is

7. Met wie heeft God Jezus geruild?



ELKE DAG

Zo	Johannes 11:45-54
Ma	Romeinen 3:23-31
Di	Leviticus 16:15-17, 32
Wo	Hebreeën 9:1-15
Do	Hebreeën 9:16-28
Vr	1 Johannes 1:5-2:2
Za	Lucas 7:27-38



DOEN!

Soms kun je boos op mensen zijn. Je kunt ze slecht noemen. Ze verwerpen en veroordelen. Maar bedenk dan dat Jezus hen niet verwerpt en veroordeelt. Hij is de allerbeste, maar Hij wil de allerslechtste nog vergeven. Hij vergaf jou ook. Met zijn liefde kun je anderen vergeven en liefhebben. Je hebt het in je!

JEZUS EREN

Lees zelf Johannes 12 vers 1-11





JEZUS EREN

De Here Jezus weet dat Hij zal sterven. Dat heeft Hij al meerdere keren gezegd. In Jeruzalem worden plannen gemaakt om Hem te doden. Toch gaat Hij naar Bethanië, dichtbij Jeruzalem. Daar wonen Lazarus, Martha en Maria.

Iedereen praat erover hoe Jezus Lazarus uit de dood heeft opgewekt. Maar Maria denkt aan Jezus Zelf. Daarom brengt ze Hem een speciaal geschenk. Een kruik met nardusmirre, een parfum uit het verre India. Die kruik is wel 300 schellingen waard: een heel jaarsalaris.

Normaal wordt een beetje van zulke balsem gebruikt voor een begrafenis. Nu giet Maria de hele inhoud van de fles in één keer leeg over Jezus' voeten. Wel 300 gram.

Maria heeft indertijd aan de voeten van de Here Jezus zitten luisteren (Lukas 10:38-42). Ze weet wie Hij is. Hij is de Messias, de Gezalfde. Daarom zalft ze Hem. Jezus is er blij mee. Hij ziet er een aanmoediging in om te sterven. Alsof de balsem al voor zijn begrafenis is.

KERNTEKST

"Wie Mij eert en looft, brengt het ware offer. Aan wie die weg gaat, zal Ik laten zien wat mijn heil inhoudt."

Psalm 50 vers 23

WIE IS JEZUS?

Gezalfde

De machthebbers van deze wereld hebben hun hoofden bijeen gestoken en de leiders spannen samen tegen de HERE en zijn Gezalfde (Handelingen 4:26).

Dit is een gedeelte uit het boek Handelingen. In dit boek worden verhalen verteld over de discipelen die de Here Jezus opvolgen. In dit gedeelte noemen de discipelen een Psalmvers waarin het gaat over de Gezalfde van God. Het gaat hier over Jezus, de Messias. Messias (Hebreeuws) of Christus (Grieks) betekent letterlijk 'Gezalfde'. Jezus is de Gezalfde omdat Hij door God gezalft en bevestigd is met de Heilige Geest om zijn opdracht uit te voeren.



OUDE SCHATTEN

God redt de koning die Hij aanstelde uit elke moeilijke situatie en toont zijn trouw aan hem die Hij heeft gezalfd (Psalm 18:51).

God komt voor zijn Gezalfde op. Dat wist koning David al toen hij deze Psalm schreef, 1000 jaar voordat Jezus kwam. Jezus weet het ook. Hij gaat de moeilijkste weg die iemand ooit kan gaan. Hij zal vrijwillig de zonde van alle mensen op zich nemen. Maar Hij zal de dood overwinnen, want God zal voor Hem opkomen!



EXTRA INFO

Halleluja!

In de Bijbel wordt veel gezongen en muziek gemaakt. Je vindt er allerlei soorten liederen in: liefdesliederen, klaagzangen, feestgezangen, protestliederen, kinderliederen, koorzang en solozang. En door alle eeuwen heen hebben mensen meegezongen met de Bijbel.

Vaak wordt God in liederen in het middelpunt gezet. Dat heet God loven. In je eentje God loven is al heerlijk, maar samen beleef je nog sterker hoeveel Hij het waard is om aanbeden te worden. God is goed! Zijn goedheid en genade en liefde zijn eeuwig! Daarom zingen we telkens weer: Halleluja! Want dat betekent: laten we de Here prijzen!

AANBID HEM!

Als je iemand bewondert is het niet moeilijk om te vertellen waarom. Met God is het ook zo. Je kunt God vertellen waarom je Hem bewondert. Je kunt Hem aanbidden. Je zult merken dat je steeds meer woorden krijgt om dat te doen. En als je het even niet meer weet, kun je ook een lied gaan zingen of een Psalm hardop lezen. Je maakt God blij met je aanbedding. En je wordt er zelf ook blij van.

TIP

Denk aan Jezus als je in een lied 'halleluja' zingt. Hij is het waard om geprezen te worden. En Hij hoort je: Hij is altijd bij je!



WEET JIJ 'T?

1. Wat zit er in het kruikje van Maria en hoeveel is dat waard?

2. Waar denkt Jezus aan als Hij door Maria met balsem gezalfd wordt?

3. Hoe wordt Judas Iskariot in Johannes 12:6 genoemd en waarom?

4. Waarmee wordt Jezus door God gezalfd:

- Met de parfum van Maria
- Met de Heilige Geest
- Met water tijdens Zijn doop

5. Wat betekent 'Halleluja'?

6. Zoek 3 Psalmen op die beginnen én eindigen met de woorden 'Prijs de HERE!' ('Halleluja!').

7. In Openbaring 19:4 staat: 'Amen, halleluja!' Vertaal die twee woorden eens in gewoon Nederlands:



ELKE DAG

Zo	Johannes 12:1-11
Ma	Handelingen 4:23-31
Di	Psalm 2
Wo	Psalm 50:14-23
Do	Openbaring 7:9-12
Vr	Psalm 136
Za	Psalm 150



DOEN!

Lees Psalm 113 eens. Die begint en eindigt met 'Prijs de HERE!' Eigenlijk staat daar dus twee keer 'Halleluja!' En lees ook Psalm 117 eens. Dat is de kortste Psalm, maar ook weer een echte Halleluja-psalm!

18

DE NEDERIGSTE KONING

Lees zelf Lucas 19 vers 29-44







DE NEDERIGSTE KONING

We naderen de belangrijkste gebeurtenis in het leven van de Here Jezus: zijn laatste pascha (paasfeest). Mattheüs besteedt er in zijn boek 7 hoofdstukken aan. Marcus en Lucas ieder 5. En Johannes zelfs 9 (bijna de helft van zijn boek).

Tienduizenden mensen komen naar Jeruzalem om het paasfeest te vieren. Uit heel Israël en zelfs uit het buitenland. Ze herdenken de bevrijding van hun voorvaders uit de slavernij in Egypte. Logisch dat ze nu ook hopen op de bevrijding van hun land uit de macht van de Romeinen. Ze verlangen naar een Messias. Ieder jaar zingen de pelgrims:

"Gezegend is Hij die komt in de naam van de Here."

Maar nu heeft dat lied een extra betekenis. Want daar komt Jezus! Hij moet hun koning zijn!

Maar Jezus denkt er anders over. Hij kent de profetieën over de Messias. Hij zal koning worden, ja. Maar heel anders dan de mensen verwachten. Door Jeruzalem binnen te rijden geeft de Here Jezus zich over om te sterven. Daarna zal Hij laten zien wat voor koning Hij is. De mensen om Hem heen hebben daar geen idee van. Zelfs de discipelen niet. Jezus huilt. Hij huilt om de stad, Hij huilt om de mensen. De mensen willen geen koning die hun leven verandert. Jeruzalem, stad van de vrede, zal de koning verwerpen die echte vrede kan brengen.

KERNTEKST

*"Maar wie nederig is, zal eer ontvangen."
Lucas 18 vers 14*

WIE IS JEZUS?

Geëerde Koning

*Ga toch open,
eeuwenoude poorten, en
laat de geëerde Koning
binnen! Wie die geëerde
Koning is? De HERE,
sterk en machtig,
onoverwinnelijk in de
strijd! (Psalm 24:7, 8).*

De Here Jezus heeft nooit gezegd dat Hij koning zou zijn van een begrensd land. En ook al in de profetieën over de Messias lezen we dat zijn koningschap zich zonder einde zal uitstrekken over alle mensen en over de hele wereld. Jezus ontvangt zijn koningschap niet door krachtpatserij, maar door zich over te geven aan God.

Daarom staat er in
Hebreeën 2:9:

*Maar nu is Hij door God
met heerlijkheid en eer
gekroond, omdat Hij door
Gods genade voor ons de
dood is ingegaan.*

WEES DE MINSTE

Jezus vergeet zichzelf. Hij huilt om de mensen. Je ziet dat Hij de anderen belangrijker vindt dan zichzelf.

En jij dan? Heb jij eerbied voor andere mensen? Laat jij de ander voorgaan? Leef jij mee met mensen die het moeilijk hebben? God wil dat je op de Here Jezus zult gaan lijken. Dat kan alleen als Hij Koning is in jouw leven. En als zijn Geest jou mag veranderen.

Trots verandert Hij in nederigheid.
Eerzucht verandert Hij in bescheidenheid.
Jaloezie verandert Hij in eerbetoon.
Hebzucht verandert Hij in vrijgevigheid.
Egoïsme verandert Hij in meeleven.



OUDE SCHATTEN

In het Oude Testament wordt de Messias beschreven als Koning én als Lijdende Knecht. Die twee gaan steeds samen. Je leest dat bijvoorbeeld in Zacharia, waarin ook de jonge ezelin genoemd wordt waarop deze nederige Koning zal rijden (zo'n 550 jaar voordat dit gebeurt).

"Verheug u, mijn volk! Juich van vreugde! Want kijk: uw koning komt naar u toe! Hij is de rechtvaardige, de overwinnaar. Toch is Hij ook nederig en rijdt op een jonge ezelin"
(Zacharia 9:9).

De Messias is totaal anders dan de wereld om zich heen. Hij vertrouwt niet op zijn eigen kracht. Hij vertrouwt op God. Die zal Hem tot eeuwige Koning maken.



EXTRA INFO

Jeruzalem

Jeruzalem werd door koning David tot hoofdstad van Israël gemaakt. Het werd de heilige stad voor de Israëlieten toen zijn zoon Salomo hier de tempel bouwde. De stad ligt op meer dan 750 meter boven de zeespiegel en ruim 1000 meter hoger dan de rivier de Jordaan. Op zo'n hoogte werden andere hoofdsteden eigenlijk nooit gebouwd. Daarom wordt Jeruzalem ook wel liefkozend 'Sion' genoemd, naar één van de bergen waarop de stad ligt. Jeruzalem was indertijd extra imposant door de muren, de torens en de 12 poorten. Het was voor de Israëlieten altijd weer bijzonder om naar Jeruzalem te reizen voor de jaarlijkse feesten.



WEET JIJ 'T?

1. Wie van de 4 evangelienschrijvers schrijft het meeste over de gebeurtenissen rondom Jezus' laatste paasfeest?

2. Wie maakt van Jeruzalem de hoofdstad van Israël?

3. Streep door welke naam in deze rij niet thuis hoort:

- Sion
- Jeruzalem
- Stad van goud
- Stad van David
- Havenstad
- Heilige stad

4. Waarom rijdt Jezus op een ezelsveulen Jeruzalem binnen:

- Omdat Hij moe en verdrietig is
- Omdat Hij nederig is
- Omdat Hij toegejuicht wil worden als koning

5. Wat doen de mensen met hun jassen als Jezus voorbij komt?

6. Wat zegt Jezus over de stenen als de Farizeeërs willen dat de discipelen zullen zwijgen (Lucas 19:39-40)?

7. Kijk nog eens naar de strip: wat doet Jezus als Hij de stad ziet?

ELKE DAG

- Zo Psalm 122
- Ma Lucas 19:29-44
- Di Zacharia 9:8-12
- Wo Psalm 24
- Do Lucas 18:9-14
- Vr Johannes 12:12-19
- Za Johannes 12:20-28



DOEN!

Maak een lijst met 10 namen van belangrijke en beroemde mensen. Zet eronder: ik wil de minste zijn.

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

7 _____

8 _____

9 _____

10 _____

GROTE SCHOONMAAK

Lees zelf Lucas 19 vers 45-48







GROTE SCHOONMAAK

Tijdens het paasfeest reizen de Joden naar de tempel om er een offer te brengen. Dat offer moet het telkens opnieuw weer goedmaken tussen God en hen. In de tempelvoorhof koopt iedereen een offerdier: een lammetje, of een stel duiven. Je mag die niet met gewoon geld betalen. Je moet je geld wisselen voor tempelmunten.

Het is op het tempelplein dus een drukte van jewelste als de Here Jezus daar komt. Door alle handel lijkt het er wel een markt. Beslist geen heilige gebedsplaats, zoals het bedoeld was. En al helemaal geen plaats om de Here God te ontmoeten. Door die handel hebben mensen geen idee meer van Gods genade, zijn gratis goedheid en onverdiende gunst. Daarom is Jezus boos. Hij gooit de handelaren eruit.

Veel mensen vinden het prachtig dat Jezus dit doet. Zie je wel: Hij is toch een held. Maar de leiders zijn verontwaardigd. Daar gaat hun winst!

KERNTEKST

*Weet u niet dat u zelf de tempel van God bent en dat zijn Geest in u woont?
1 Korinthiërs 3 vers 16*

WIE IS JEZUS?

Grote Hoge priester
Dit betekent dat Jezus, de Zoon van God, onze grote hogepriester is, die naar de hemel is gegaan om ons te helpen. Daarom moeten wij geen ogenblik aan Hem twifelen (Hebreeën 4:14).

De hogepriester deed elk jaar dienst in de tempel. Hij offerde bloed voor de zonden van het volk. Maar eerst moest hij offeren voor zijn eigen zonden. Alleen zo mocht hij elke keer weer voor God in het Heilige der Heiligen verschijnen.

De Here Jezus is de volmaakte hogepriester. Hij is zonder zonde. En Hij heeft zijn eigen bloed geofferd voor onze zonden. Dat deed Hij voor eens en altijd (Hebreeën 10:10). Daarom kan ons lichaam een tempel van God zijn, waar Hij in woont. Dankzij Jezus blijft Gods Geest altijd in ons (Johannes 14:15-16).



JIJ BENT EEN TEMPEL VAN DE HEILIGE GEEST!

In de tempel konden de Joden zich bewust zijn van Gods aanwezigheid. Het was de plaats om de Here God te ontmoeten. Een huis van gebed.

Dankzij de Here Jezus mag jij je bewust zijn van Gods aanwezigheid in jouw eigen leven. Hij laat je nooit in de steek. Overal en altijd kun je de Hem ontmoeten. Jouw eigen leven is een plaats van gebed.



OUDE SCHATTEN

In het Oude Testament wordt aan koning David voorgezegd dat één van zijn nakomelingen voor de Here God een tempel zal bouwen. Het gaat hier niet om zijn zoon Salomo (die inderdaad de eerste tempel bouwde), maar om een koning die voor eeuwig op de troon zal zitten: de Messias. Hij maakt van jou een tempel waarin Hij eeuwig woont.

"Hij is degene, die een huis voor Mij zal bouwen en Ik zal zijn koningsheerschappij voor altijd laten voortbestaan" (1 Kronieken 17:12).



EXTRA INFO

De tempel

Tempel is een ander woord voor 'heiligdom' of 'huis van de Here'. Tot drie keer toe werd de tempel van de Israëlieten verwoest.

De tempel bestond uit drie delen: de Voorhof, het Heilige en het Heilige der Heiligen.

- In de Voorhof mochten alle Joodse mannen en vrouwen (gescheiden) komen. Zij gaven hier hun offers af aan de priesters, die ze in het Heilige offerden op een altaar.
- Het Heilige was verboden voor het gewone volk. Hier deden priesters dienst om speciale rituelen te verrichten. De priesters kwamen uit de stam van Levi.
- Het Heilige der Heiligen was de ontmoetingsplaats met God. Hier mocht alleen de hogepriester één keer per jaar komen. Op Grote Verzoendag moest hij het volk zuiveren. Dat gebeurde met bloed van een speciaal uitgekozen offerdier.

Hoewel de Here God in het Heilige der Heiligen onzichtbaar aanwezig was, werd in het Oude Testament al gezegd dat Hij niet woont in een huis dat door mensenhanden is gemaakt. Hij wil wonen in mensen.



WEET JIJ 'T?

1. Welke drie leiders van Israël hebben een tempel gebouwd?

2. Noem de drie delen waaruit de tempel bestaat.

3. Op welke dag mag de hogepriester in het Heilige der Heiligen komen?

4. Waarmee zuivert de hogepriester het volk van zonde?

5. Waarom is er nu geen tempeldienst meer nodig:
O Omdat Jezus de tempel schoongeveegd heeft
O Omdat er geen tempel meer is
O Omdat Jezus van onszelf een tempel wil maken

6. Jezus is de volmaakte hogepriester:
O Omdat Hij zelf zonder zonde is, een lam als offer heeft gebracht en eeuwig leeft bij God om voor ons op te komen.
O Omdat Hij zelf zonder zonde is, zichzelf als offer heeft gebracht en eeuwig leeft bij God om voor ons op te komen.
O Omdat Hij zelf zonder zonde is, een lam als offer heeft gebracht en in de tempel dienst doet.

7. In welke tempel wil God wonen?



ELKE DAG

Zo Lucas 19:45-48
Ma Johannes 2:13-22
Di 1 Kronieken 17:7-15
Wo Maleachi 3:1-4
Do Hebreëen 7:18-28
Vr Hebreëen 2:10-18
Za 1 Korinthiërs 3:9-17



DOEN!

Jezus heeft ervoor gezorgd dat jij een tempel van God bent. Je mag Hem altijd ontmoeten, want niemand is dichterbij je. Jezus heeft het helemaal goedge maakt tussen God en jou. Dank Hem, praat met Hem, zing voor Hem!

HET VERRAAD

Lees zelf Mattheüs 26 vers 14-19



De laatste dagen voor het paasfeest spreekt Jezus de mensen toe in de tempel, hoewel de leiders dat proberen te dwarsbomen. Dan gaan Petrus en Johannes de maaltijd met het paaslam klaar maken.



s Avonds komen Jezus en Zijn 12 discipelen in de stad samen voor de paasmaaltijd.



Vanavond sla ik mijn slag!



HET VERRAAD

De Here Jezus spreekt in de tempel de mensen toe. Intussen maken zijn tegenstanders plannen om Hem te doden. Maar hoe? Als ze Hem zomaar grijpen, krijgen ze de massa tegen zich. Ze zullen de mensen moeten opstoken om Hem te verwerpen. Maar dan zullen ze eerst moeten bewijzen dat Hij niet de Messias is.

Plotseling komt er onverwachte hulp opduiken. Eén van Jezus' 12 discipelen meldt zich. Judas Iskariot. Hij zal Jezus in handen spelen van zijn tegenstanders. Ongemerkt, zodat er geen opschudding komt. En als Jezus dan ter dood wordt veroordeeld, kan iedereen zien dat Hij geen enkele macht heeft.

Wie is Judas? Ook hij is door Jezus uitgekozen als één van zijn discipelen. Hij komt als enige uit Judea. De andere discipelen komen allemaal uit Galilea. Jezus geeft hem een verantwoordelijke taak. Hij krijgt het beheer over de kas. Van buiten lijkt hij niet anders dan de andere discipelen. Maar de evangelieschrijvers noemen Judas een dief. Iemand in wie de duivel binnengedrongen is. Een verrader ook. Waarom? Hij heeft Jezus nooit aanvaard. In het gezelschap van de discipelen zoekt hij zijn eigen voordeel. En dat voordeel denkt hij te vinden door Jezus uit te leveren...

KERNTEKST

Gods Zoon heeft zijn leven en zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een rijke genade! Efeziërs 1 vers 7

WIE IS JEZUS?

Paaslam

Gooi de oude gist weg, anders bent u geen vers deeg. Er hoort bij u geen gist te zijn omdat Christus, ons Paaslam, geofferd is (1 Korinthiërs 5:7).

Jezus heeft ons helemaal nieuw gemaakt. Als nieuw, vers deeg. De zonde hoort bij ons oude leven, maar niet bij ons nieuwe. Het paaslam kondigde voor de Israëlieten een nieuwe tijd aan van bevrijding uit de slavernij van Egypte. Maar een gewoon paaslam kan mensen niet bevrijden uit de slavernij van de zonde. Alleen het Paaslam Jezus Christus kan dat.

BLIJF OP JEZUS VERTROUWEN

Soms staan we voor de keus: vertrouwen we de Here Jezus, of gaan we onze eigen weg? Het kan heel aardig lijken om maar even niet aan Jezus te denken. Een leugentje vertellen om bestwil. Omgaan met slechte vrienden. Oneerlijk rijker worden. Net doen alsof je heel goed bent. Het zijn allemaal verleidingen om er zelf beter van te worden. Je vertrouwt bij al die dingen op je eigen kracht. Maar als je op Jezus vertrouwt, weet je zeker dat Hij je leven en overvloed zal geven (Johannes 10:10).



OUDE SCHATTEN

Judas krijgt 30 zilverstukken voor zijn verraad. Dat is ook de vergoeding voor een slaaf (Exodus 21:32). Daarmee wordt de profetie vervuld uit Zacharia 11:12. Daar staat dat de mensen het werk van de Goede Herder niet hoger waarderden dan 30 zilveren munten, de waarde van een slaaf.

Ik zei tegen hun leiders: "Als u wilt, geef mij dan mijn loon. Maar doe het alleen als u het echt wilt." Toen telden zij 30 kleine zilveren munten uit als mijn loon" (Zacharia 11:12).



EXTRA INFO

Het Joodse paasfeest

Het Joodse paasfeest (het 'pascha') duurde zeven dagen. Tijdens die dagen mocht er geen ongezuurd brood gegeten worden. Er mocht geen zuurdesem bij komen. Het paasfeest heette dan ook wel 'het feest van de ongezuurde broden'.

Op de voorbereidingsdag werd er een paaslam geslacht, waarvan een deel samen met het bloed geofferd werd in de tempel. Het vlees moest voor de ochtend helemaal opgegeten worden. Bij de avondmaaltijd werden bittere kruiden en ongezuurde, platte broden gegeten en werd er wijn gedronken.

Het eerste paasfeest (ook wel pesach, voorbijgang genoemd) werd gevierd toen de Israëlieten Egypte verlieten. Het bloed van geslachte lammeren werd hun redding (Exodus 12). Overal waar dat bloed aan de deurposten zichtbaar was ging de veroordeling aan hen voorbij. Nu reinigt het bloed van Jezus ons van alle zonde, zodat er voor iedereen die in Hem gelooft geen veroordeling meer is (Romeinen 8:1).



WEET JIJ 'T?

1. Welke taak krijgt Judas van Jezus?

2. Wat krijgt Judas als loon voor zijn verraad en wat is dat bedrag waard?

3. Welke 2 discipelen maken de paasmaaltijd klaar (Lucas 22:8)?

4. Waarom wordt het eerste Joodse paasfeest pesach (voorbijgang) genoemd (Exodus 12:26 en 27)?

5. Wat vieren wij tijdens het paasfeest?

6. Wat doet het bloed van Jezus met onze zonden (1 Johannes 1:7)?

7. Waarom wordt Jezus het Paaslam genoemd:

- Hij sterft in de tempel
- Hij is het offer voor onze zonden
- Hij was er al voordat Mozes het paasfeest instelde

ELKE DAG

Zo	Mattheüs 26:14-19
Ma	Exodus 12:1-20
Di	Exodus 12:21-42
Wo	Hebreeën 11:24-29
Do	1 Korintiërs 5:6-8
Vr	Openbaring 5:6-14
Za	Jakobus 1:9-16



DOEN!

Vul in:

De zonde betaalt een hard loon: De

Maar de van God geeft

wat niemand verdient:

.....

met Christus Jezus, onze Here (Romeinen 6:23).

DE VOETWASSING
Lees zelf Johannes 13 vers 1-35







DE VOETWASSING

De Here Jezus weet dat Hij zal gaan sterven. Hij weet ook waarom. Maar voor het zover is, wil Hij zijn discipelen nog eens vertellen wat Hij het allerbelangrijkste vindt. Hij doet dat tijdens de laatste paasmaaltijd met de twaalf.

Die belangrijke gesprekken vóór Jezus' dood kun je lezen in de hoofdstukken 13 t/m 17 van het Johannesevangelie. En wat valt daarin op? Dat de Here Jezus meer dan 30 keer spreekt over de liefde. De liefde, daar gaat het Jezus om. De liefde van God de Vader voor zijn kinderen. De liefde van Jezus voor de mensen. De liefde die Jezus' volgelingen voor Hem mogen hebben. En voor elkaar. En voor alle mensen. De liefde van God!

Jezus laat zelf zien wat die liefde betekent, door de voeten van de discipelen te wassen. Een vies klusje, wat in warme landen gedaan werd door slaven. Jezus, die pas nog als koning in Jeruzalem werd binnengehaald, vernedert zich nu tot een dienstknecht. Waarom? Hij vindt de ander belangrijker dan zichzelf. Hij geeft zichzelf. Dát is liefde!

Johannes wordt zo gegrepen door Jezus' liefde, dat hij later 'apostel van de liefde' wordt genoemd. Hij noemt zichzelf dan ook 'de discipel van wie Jezus houdt'. Johannes begint zijn verhaal over de overgave van Jezus met deze woorden:

Kort voordat Pesach, het Joodse Paasfeest, begon, wist Jezus dat de tijd was aangebroken dat Hij deze wereld zou verlaten om naar zijn Vader te gaan. Juist toen liet Hij zien hoe groot zijn liefde was voor hen die in deze wereld bij Hem hoorden, en dat die liefde tot het uiterste zou gaan (Johannes 13:1).

KERNTEKST

"Dit is een nieuwe opdracht die Ik jullie geef: heb liefde voor elkaar. Heb voor elkaar net zoveel liefde als Ik voor jullie heb."
Johannes 13 vers 34

WIE IS JEZUS?

Dienaar

"Wie van jullie het meeste dient, zal je leider zijn. In de wereld zit de meester aan tafel en laat zich door zijn knechten bedienen. Maar hier is het anders. Ik ben jullie Dienaar" (Lucas 22:27).

De discipelen zijn verbaasd dat Jezus hun voeten wast. Misschien zijn ze even vergeten dat de Messias in het Oude Testament ook al Dienaar wordt genoemd. En ja, Jezus wast ook de voeten van Judas, de man die Hem zal verraden. Jezus zegt:

"Heb je vijanden lief."

En Hij doet wat Hij zegt. Aan het kruis heeft Hij zijn liefde bewezen door de zonde van de hele wereld weg te nemen. Daardoor kunnen we schoon en zuiver zijn voor Hem. Fantastisch, vind je niet? Om nóg meer van Hem te houden!



JIJ HEBT JEZUS' LIEFDE IN JE

Wat weet jij van de liefde zoals Jezus die bedoelt? Niets, tenzij je ontdekt hoeveel de Here Jezus van je houdt. Hij heeft je schoon en zuiver gemaakt. Als je liefde van Hem ontvangt, kun je ook liefde uitdelen aan de mensen om je heen.

Hoe ontvang je liefde van Jezus? Door alles wat Hij in de Bijbel zegt zo te horen dat Hij het tegen jou persoonlijk zegt. En door erop te vertrouwen dat Hij alles wat Hij heeft gedaan speciaal voor jou heeft gedaan. Bedank Hem daar hartelijk voor. Dan stroom je vol van zijn liefde en kun je daarvan gaan uitdelen.



OUDE SCHATTEN

De Messias wordt in het Oude Testament een koning genoemd, maar ook een dienaar, een knecht, een slaaf. Zulke tegengestelde titels zijn moeilijk met elkaar te rijmen, totdat je de Here Jezus leert kennen.

"Let op mijn dienaar, die Ik mijn steun geef, die Ik heb uitgekozen, Hij verheugt mijn hart. Ik heb Hem mijn Geest gegeven en Hij zal rechtspreken over de volken" (Jesaja 42:1).

"Kijk, mijn dienaar krijgt voorspoed. Hij zal hoog worden verheven" (Jesaja 52:13).

Maar vóór de Messias als Gods dienaar verheven wordt, zal Hij vernederd worden en veracht door de mensen...



EXTRA INFO

Slavernij

Een slaaf was het bezit van een heer. Hij was dat niet vrijwillig. Je werd slaaf als je je schulden niet terug kon betalen. Of als je ouders ook slaven waren.

Slaven konden gewoon aan een andere eigenaar worden verkocht. Zij deden de smerigste klusjes in huis of in het bedrijf. Toch konden zij ook eervol werk te doen krijgen en zelfs bedrijfsleider worden. In de tijd van Jezus was er in alle landen van de wereld slavernij. Maar slaven in Israël moesten na 6 jaar weer vrijgelaten worden.

De Bijbel noemt mensen slaven van de zonde. Hoe goed je ook je best doet, je blijft foute dingen doen. Je zit eraan vast. Jezus vernederde zich tot een slaaf om ons van deze slavernij vrij te kopen. Hij verandert ons van slaven die Gods gunst moeten verdienen in kinderen van God die Gods gunst zomaar krijgen!



WEET JIJ 'T?

1. Hoeveel keer spreekt Jezus in Johannes 13-17 minstens over de liefde?

2. Wie wast normaal de voeten van de gasten voordat de maaltijd begint?

3. Streep door wat Jezus niet doet:
Hij staat van tafel op –
legt zijn mantel af - doet een doek om zijn middel –
giet water in een kom –
wast de handen van de discipelen –
wast de voeten van de discipelen –
droogt ze af met de doek om zijn middel.

4. Wat is de bijnaam van de discipel Johannes?

5. Hoe weet Johannes dat Judas de verrader is (Johannes 13:25, 26)?

6. Welke belangrijke opdracht geeft Jezus zijn discipelen:
O Heb liefde voor elkaar
O Was elkaar de voeten
O Verraad Mij niet
7. Hoe weten de mensen wie er discipelen van Jezus zijn (Johannes 13:35)?



ELKE DAG

Zo Johannes 13:1-20
Ma Lucas 22:24-27
Di Johannes 13:21-35
Wo Jesaja 42:1-9
Do Psalm 115
Vr Psalm 116
Za Filippenzen 2:1-11



DOEN!

Schrijf op een vel papier in grote letters:

LIEFDE =

Schrijf nu onder elkaar op wat er over die liefde staat in 1 Korinthiërs 13:4-7.

En zet daar in rood weer onder:

Aan de liefde komt nooit een einde!

(Geef dit vel papier een mooie plaats aan de muur.)

HET AVONDMAAL

Lees zelf Mattheüs 26 vers 26-30 en Johannes 13 vers 34-38





HET AVONDMAAL

De Here Jezus zit met zijn discipelen aan tafel. Hij deelt brood en wijn uit. Hij zegt daarbij dat de mensen deze maaltijd altijd moeten blijven vieren. Want het brood en de wijn herinneren ons eraan dat Hij zichzelf geeft aan ons.

Telkens als je dit heilig avondmaal viert, neem je Jezus' liefde tot je. Je beleeft dan wat Hij heeft gedaan. Hij gaf zijn leven aan jou. Je kunt het zien. Je kunt het proeven. Je bent er met je hele lichaam bij betrokken. Want zo echt als je brood eet en wijn drinkt, zo echt gaf Jezus zijn leven voor jou.

Bij het brood denk je aan het lichaam van Jezus. Hij gaf zijn lichaam in de dood voor jou en mij. Bij de wijn denk je aan Jezus' bloed. Daarmee sloot Hij een nieuw verbond tussen God en mensen. Er kwamen nieuwe afspraken. Onze zonden zijn vergeven. Daarom is er voor altijd vriendschap mogelijk tussen God en ons.

Telkens als we avondmaal vieren, beleven we opnieuw dat de Here Jezus zichzelf geeft aan jou en mij. De Here God heeft ons zijn liefde verklaard. En Hij houdt zich aan zijn verbond, aan zijn afspraken. Jezus heeft het avondmaal ingesteld, zodat we dit nieuwe verbond nooit zullen vergeten. Zijn afspraken maken ons enorm dankbaar en gelukkig. Het avondmaal wordt dan ook wel 'de maaltijd van de Here' of 'het feestmaal van dankzegging' genoemd.

KERNTEKST

*"Wie zijn leven voor zijn vrienden overheeft, heeft de grootste liefde."
Johannes 15 vers 13*

WIE IS JEZUS?

Liefde

God is zelf liefde. God heeft ons laten zien hoe groot zijn liefde voor ons is, door zijn enige Zoon de wereld in te sturen (1 Johannes 4:8 en 9).

Als je wilt weten hoe groot Gods liefde is, dan moet je naar Jezus kijken. Alleen de Here Jezus kan je leren wat liefde is. Hij zegt:
"Wie zijn leven voor zijn vrienden overheeft, heeft de grootste liefde" (Johannes 15:13). Hij heeft niet alleen zijn leven over voor zijn vrienden, maar zelfs voor zijn vijanden (Romeinen 5:8). Zijn liefde is pure genade, rijk en overvloedig en onverdiend!



OUDE SCHATTEN

In de tijd van Mozes sloot de Here God een verbond met zijn volk. Het werd bevestigd met het bloed van offerdieren. Dat bloed werd over de mensen heen gesprenkeld.

"Dit bloed bevestigt het verbond dat de HERE met u heeft gesloten door deze regels en wetten te geven" (Exodus 24:8).

De profeet Jeremia schrijft in het Oude Testament Gods belofte op dat er een nieuw verbond zal komen. Gods wetten zullen dan niet meer van buitenaf op de mensen gelegd worden. De mensen krijgen een veranderd hart, waar Gods Geest in woont. Zo zullen ze van binnen uit weten wat God wil.

"Maar dit is het nieuwe verbond dat Ik dan met hen zal sluiten: Ik zal mijn wetten in hun harten graveren, zodat zij Mij willen eren, dan zal Ik werkelijk hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn" (Jeremia 31:33).



EXTRA INFO

Het avondmaal

Het avondmaal is bedoeld voor iedereen die van Jezus houdt. Er zit kracht in, telkens als je ervan eet en drinkt. Het versterkt namelijk je geloof in het perfect volbrachte werk van Jezus.

Het brood staat voor Jezus' lichaam.

Hij droeg onze ziekte in zijn lichaam, zodat wij genezing mogen ontvangen (Jesaja 53:4-5).

De wijn staat voor Jezus' bloed.

Zijn bloed vloeide, zodat wij gereinigd van de zonde en vergeven zijn (Efeziërs 1:7).

In het avondmaal zit geen bitter kruid meer, zoals in het pesachmaal van de Joden. Jezus heeft de bittere schuld van de zonde zelf op zich genomen.

De volgelingen van Jezus uit de eerste gemeente kenden als geen ander de kracht van het avondmaal. Ze vierden het dan ook vaak dagelijks bij elkaar thuis (Handelingen 2:46).

TIP

Het is geweldig wat Jezus voor jou gedaan heeft. Zeg telkens als je tijdens het avondmaal brood en wijn neemt: "Dank U Jezus!"

GODS AFSPRAAK STAAT VAST!

Als een man en een vrouw met elkaar trouwen, sluiten ze een verbond. Dat heet een huwelijkscontract. Ze beloven elkaar trouw. Zetten allebei hun handtekening in een boekje. En geven elkaar ringen als bewijs. Het huwelijksverbond begint door ja te zeggen tegen elkaar. Maar daarna moet je het wel onderhouden. Je moet elkaar aandacht geven. Veel samen praten. Goed naar elkaar luisteren. Aan elkaar denken. Regelmatig vieren dat je bij elkaar hoort. En elkaar waarderen met cadeautjes. God heeft een verbond met jou gesloten toen Hij Jezus gaf. Hij heeft Zijn jawoord gegeven en zal je altijd trouw blijven. Als je van Hem houdt, zal je dat verbond graag onderhouden. Het avondmaal helpt je daarbij.



WEET JIJ 'T?

1. Hoe worden het oude verbond en het nieuwe verbond ook wel genoemd?

2. Voor wie was het oude verbond bedoeld?

En voor wie is het nieuwe verbond bedoeld?

3. Met welk bloed werd het oude verbond bezegeld?

En met welk bloed wordt het nieuwe verbond bezegeld?

4. Hoe wordt het heilig avondmaal ook wel genoemd?

5. Wat betekenen het brood en de wijn?

Brood:

Wijn:

6. Waar en hoe vaak namen de eerste christenen het avondmaal?

7. Hoe heeft God laten zien wat liefde is (Johannes 15:13)?



ELKE DAG

Zo	Mattheüs 26:26-30
Ma	1 Korinthiërs 11:20-32
Di	Johannes 13:34-38
Wo	Jeremia 31:31-34
Do	Hebreeën 9:11-15
Vr	Johannes 15:9-17
Za	1 Johannes 4:7-16



DOEN!

Schrijf eens drie dingen op waarmee God zijn verbond met met jou onderhoudt.

1

2

3

DE ARRESTATIE

Lees zelf Johannes 14 vers 1-31 en Mattheüs 26 vers 36-56







DE ARRESTATIE

In een bovenzaal in Jeruzalem vierden Jezus en zijn discipelen het laatste avondmaal. Ter afsluiting zingen ze de Psalmen 115-118 (die altijd gezongen worden aan het einde van de paasmaaltijd). Dan gaan ze de stad uit. Ze zoeken de stilte van een tuin op. Deze tuin ligt onderaan de Olijfberg en heet Gethsémané. Dat betekent 'oliepers'.

Jezus wil hier in stilte bidden. Dat doet Hij wel vaker 's nachts. Maar zijn gebed is deze keer wel erg hevig. Hij worstelt met de vraag hoe Hij Gods opdracht kan volbrengen. Hoe Hij tot in de dood gehoorzaam kan zijn.

Gehoorzamen kan akelig lijken. Vooral als die ander je iets moeilijks vraagt. Maar als je houdt van degene die je iets vraagt, wordt gehoorzamen toch anders. Zelfs al is het een moeilijke opgave, je doet 't graag. Want je doet het uit liefde.

Zo is het ook tussen God de Vader en Jezus Gods Zoon. De Here Jezus staat voor de moeilijkste opgave uit de geschiedenis. De Here God vraagt Hem om te lijden en te sterven om daarmee de zonden van alle mensen op zich te nemen. En Hij gaat. Uit liefde voor de Vader. "Ik doe uitsluitend wat de Vader Mij opdraagt," zegt Hij. "Omdat Ik van Hem houd" (Johannes 14:31).

KERNTEKST

*"Wie van Mij houdt, zal ervaren dat mijn Vader ook van hém houdt."
Johannes 14 vers 21*

WIE IS JEZUS?

Broeder

Hij wilde dat zijn Zoon de eerste en belangrijkste van vele broers zou zijn (Romeinen 8:29).

Jezus is de weg naar de Vader. Hij is aan ons gelijk geworden om ons bij de Vader te brengen. Omdat jij en ik dankzij de Here Jezus dezelfde Vader hebben gekregen als Hij, horen we in zijn familie thuis. We zijn broers en zussen van Jezus!

Daarom schaamt Jezus zich er niet voor om ons zijn broeders en zusters te noemen (Hebreeën 2:11).

NIET WAT JIJ WILT, MAAR WAT GOD WIL

Liefde en gehoorzaamheid gaan samen op. Als je van de Here Jezus houdt, doe je graag wat Hij je opdraagt. Daarom zegt Hij: "Wie van Mij houdt, zal altijd volgens mijn geboden leven" (Johannes 14:15).

Hou je van God, dan heb je er vertrouwen in dat Hij het beste met je voor heeft. Gods Geest zal je leiden om te doen wat Hij wil.

TIP

Niet wat jij wilt, maar wat God met jou wil maakt je gelukkig. Zeg net als Jezus: "Niet wat ik wil, maar wat U wilt!"



OUDE SCHATTEN

In de Psalmen (die 1000 jaar voor Jezus werden geschreven) blijkt al dat de Messias nog een jonge man is als Hij worstelt met Gods opgave om te lijden en te sterven.

"Halverwege mijn leven heeft Hij mijn kracht afgenomen. Ik leef nog maar kort. Ik zeg tegen Hem: Mijn God, laat mij nog niet sterven, ik ben nog veel te jong" (Psalm 102:24, 25).

Uit Lucas 3:23 weten we dat Jezus in het openbaar begint op te treden als Hij ongeveer 30 jaar oud is. Drie jaar later volgt zijn arrestatie, waarbij al zijn vrienden Hem verlaten. Ook dat had God al voorzien. Het staat beschreven in Zacharia, een boek dat rond 520 voor Christus werd geschreven.

"Word wakker, zwaard, en keer u tegen mijn herder, tegen de man met wie Ik mij verbonden heb," zegt de HERE van de hemelse legers (Zacharia 13:7).



EXTRA INFO

Recht en orde

De Romeinen zijn de baas in Israël. Maar de Joodse Hoge Raad (het Sanhedrin) moet meehelpen om de orde in Jeruzalem te handhaven. Daarvoor hebben de Joodse leiders de beschikking over een tempelwacht en als het moet ook over Romeinse soldaten. De tempelwacht is bewapend met stokken. De Romeinse soldaten hebben zwaarden. De Hoge Raad mag zelf rechtspreken. Maar bij de doodstraf moeten de Romeinen het vonnis tekenen en voltrekken.



WEET JIJ 'T?

1. Hoe heet de tuin waar Jezus gaat bidden en wat betekent die naam?

2. Waarom doet Jezus precies wat God de Vader Hem opdraagt:

- Omdat Hij bang is om fouten te maken
- Omdat Hij een goed mens wil zijn
- Omdat Hij van de Vader houdt

3. Met welke woorden eindigt Jezus zijn worsteling in gebed (Mattheüs 26:39)?

4. Hoe wijst Judas de soldaten aan wie zij moeten pakken?

5. Wat betekent 'een judaskus':

- Een daad van verraad
- Een valse beet
- Een man kust een andere man

6. Wat zweet Jezus als Hij in Gethsémané ligt te bidden (Lucas 22:44)?

7. Waarom worden wij broers van Jezus genoemd (Hebreeën 2:11)?

ELKE DAG

Zo	Johannes 14:1-14
Ma	Johannes 14:15-31
Di	Mattheüs 26:36-46
Wo	Mattheüs 26:46-56
Do	Hebreeën 2:10-15
Vr	Psalm 40:5-9
Za	Hebreeën 5:7-9



DOEN!

Moet je misschien iets moeilijks doen? Praat erover met God.

Dank Hem dat Hij van je houdt. En dat Hij je zal helpen.

Je mag erop vertrouwen dat Hij altijd voor een goede uitkomst zorgt.

HET VERHOOR
Lees zelf Mattheüs 26:57-75







HET VERHOOR

Het is nacht als de Here Jezus wordt gearresteerd. Omdat de tempel 's nachts is afgesloten, wordt Hij naar het huis van de hogepriester gebracht. Daar wordt Hij verhoord en bespot en geslagen.

De discipelen zijn gevluht. Maar Petrus en Johannes volgen op een afstand. Als Petrus op de binnenplaats wordt herkend, doet hij net alsof hij Jezus niet kent. Hij verloochent zijn Meester.

Wat valt Petrus door de mand! Aan het begin van de avond had hij tijdens de maaltijd nog gezegd dat hij Jezus overal zou volgen en zijn leven voor Hem zou inzetten. En bij Jezus' arrestatie in de tuin van Gethsémané had hij zelfs zijn zwaard gebruikt om Hem te verdedigen. Maar nu alles verloren lijkt, keert hij zich van de Here Jezus af.

De haan kraait. Dit wordt een slechte dag. Petrus weet het. En hij huilt.

Petrus wordt ondervraagd door het dienstvolk. Hij verloochent Jezus. En hij gaat vrijuit. Jezus wordt ondervraagd door de leiders. Hij blijft trouw aan Gods opdracht. En Hij wordt veroordeeld.

Jezus blijft standvastig. Hij vertrouwt erop dat God voor Hem op zal komen. Hij maakt zich zwak, maar Hij gaat door. Uit liefde voor God en uit liefde voor de mensen voor wie Hij dit allemaal doorstaat. Ook voor Petrus.

KERNTEKST

*Maar wie op Hem zijn
vertrouwen vestigt, zal
nooit teleurgesteld
worden.*

Romeinen 9:33

WIE IS JEZUS?

Hoeksteen

*De steen die door de
bouwers was afgekeurd,
is juist tot de hoeksteen
geworden (1 Petrus 2:7).*

Weinig mensen begrijpen dat Jezus zwak en kwetsbaar werd en toch de Zoon van God kan zijn. Veel mensen ergeren zich aan Hem. Maar ze vergissen zich. Ze zullen over Hem struikelen, zoals je struikelt over een steen.

Jezus is de Hoeksteen. Een hoeksteen bepaalt hoe het huis komt te staan. Jezus kan bepalen hoe jouw levenshuis eruit komt te zien. Wie op Jezus vertrouwt, ontdekt dat je op Hem kunt bouwen. Je staat op het fundament van genade!

24

OP JEZUS KUN JE BOUWEN

Je kunt jezelf sterk voelen. Dan denk je dat je de hele wereld aan kan. Net als Petrus, voordat Jezus gearresteerd werd. Maar er komt in ieders leven een dag dat je zwak en kwetsbaar bent. Dan komt het er op aan of je de Here God vertrouwt, of dat je koste wat het kost jezelf probeert te redden. God is altijd te vertrouwen, omdat Hij als geen ander van je houdt. Hij zal je nooit, maar dan ook nooit in de steek laten. Je kunt op Hem bouwen!



OUDE SCHATTEN

De Messias zou afgewezen worden als een waardeloze steen. Zo staat het in de Psalmen. Maar er staat ook wat niemand voorzag: dat God die waardeloze steen heeft uitgekozen om zijn plannen uit te voeren. Hij kan op Jezus een nieuwe toekomst bouwen voor zijn kinderen. Jezus wordt met de genade die Hij brengt het fundament voor zijn gemeente.

De steen die door de bouwvakkers werd afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden. Zo heeft de HERE het gewild en wij zien dat als een groot wonder (Psalm 118:22-23).



EXTRA INFO

Huizen bouwen

Huizen worden in Israël gebouwd van dikke stenen. Die worden wit gekalkt, omdat wit de warmte tegenhoudt. De huizen van rijke mensen hebben een binnenplaats waar de huisdieren verblijven. Op het platteland leven de dieren binnenshuis. De trappen zijn buiten aangebracht. Zij leiden naar het dak. Want ook op de platte daken wordt geleefd.

Veel huizen worden gebouwd van natuursteen. De rotsachtige bodem dient als fundament. Als de bouw begint, wordt er eerst een hoeksteen aangebracht. Hij is groter dan de andere bouwstenen, omdat hij als draagsteen dienst doet. De hoeksteen verbindt de muren met elkaar. Het is erg belangrijk hoe hij wordt neergelegd, want dat bepaalt hoe de rest van het huis komt te staan. Een goede hoeksteen is daarom van groot belang voor het welslagen van het bouwwerk. Net als Jezus voor de opbouw van ons leven en van de gemeente.



WEET JIJ 'T?

1. Hoeveel keer verloochent Petrus zijn Meester die nacht?

2. Wat herinnert Petrus zich als de haan kraait?

3. Kijk nog eens naar de strip. Wie ziet Petrus als hij het huis van de hogepriester uit vlucht?

4. Op grond van welke uitspraak van Jezus veroordelen de leiders Hem (Mattheüs 26:64)?

5. Waarom wordt Jezus een steen genoemd die door de bouwlieden werd afgekeurd:

- Jezus wordt verworpen door de mensen
- Jezus is geen goede timmerman
- Jezus wordt geslagen

6. Waarom is een hoeksteen zo belangrijk voor de bouw van een huis?

7. Wie kun je altijd blijven vertrouwen:

- Jezelf
- Je vrienden
- De Here God



ELKE DAG

Zo Mattheüs 26:57-68
 Ma Mattheüs 26:69-75
 Di Psalm 118
 Wo Romeinen 9:30-33
 Do Efeziërs 2:20-22
 Vr Mattheüs 7:24-27
 Za 1 Petrus 2:4-10



DOEN!

Vul de ontbrekende woorden in:

Zelfs als wij Hem ontrouw zijn

,

.....

.....,

want Hij kan zich niet tegen zichzelf keren (2 Timotheüs 2:13).

HET VONNIS

Lees zelf Mattheüs 27 vers 11-30 en Johannes 18 vers 28-40







HET VONNIS

Nu de mensen Jezus zien als een gevangene van de Romeinen, denken ze heel anders over Hem. Eerst was Hij hun held, hun toekomstige koning. Maar nu is Hij in hun ogen een zielige figuur. Het is daarom niet moeilijk voor de Joodse leiders om de mensen op te stoken tegen Hem.

Jezus moet ter dood gebracht worden. Want wie zich gelijk stelt met God, verdient de doodstraf. Zo denken de Joodse leiders erover. Maar Pontius Pilatus, de Romeinse landvoogd, ziet in deze man geen schuld. Zelfs zijn vrouw Claudia Procula bemoeit zich ermee. Zij droomt over Jezus en waarschuwt haar man dat Hij onschuldig is. Maar Pilatus wordt onder druk gezet door de menigte mensen die buiten staat te roepen. Dan blijkt dat hij het met de waarheid niet zo nauw neemt.

Het optreden van de Here Jezus lijkt op een mislukking uit te lopen. De machthebbers maken een bespottelijke vertoning van Hem. Toch houdt God alles in de hand. Hij wil dat Jezus geruimd zal worden voor alle mensen. Dat Hij zal sterven in onze plaats, en wij in ruil daarvoor zijn leven zullen kunnen ontvangen. Maar niemand weet daar nog van. Eerst zal Jezus alleen nog maar meer moeten lijden...

KERNTEKST

*Maar voor degenen die door God geroepen zijn, is Christus de kracht en de wijsheid van God.
1 Korinthiërs 1 vers 24*

WIE IS JEZUS?

Man van zorgen
Wij verafschuwden en verachtten Hem, een man van zorgen, vertrouwd met het bitterste verdriet (Jesaja 53:3).

Je kunt je niet voorstellen wat Jezus, die toch de Zoon van God is, heeft doorstaan tijdens zijn lijden. Hij, die zonder zonde is, werd een man van zorgen en verdriet, van pijn en lijden, van bespottening en veroordeling, omdat Hij onze zonden en ziekten op zich nam.

NIET JE EIGEN KRACHT, MAAR GODS KRACHT MAAKT JE STERK

Mensen willen altijd sterk en verstandig zijn. Ze vertrouwen erop dat hun eigen kracht en wijsheid het beste werken. Maar met mensen die leven met God is het juist andersom. Want pas als je zwak en dwaas geworden bent, kan God in jouw leven gaan werken. Hij wil dat je Hem zó vertrouwt, dat Hij kan laten zien hoe sterk en wijs Hij is. Als je vertrouwt op zijn hulp kan Hij je zijn genade geven. Daar zit alles in wat je nodig hebt en nog veel meer. Die genade verdien je niet omdat je zo goed je best doet, maar die krijg je omdat God zoveel van je houdt.



OUDE SCHATTEN

Het lijden van de Messias wordt tot in de kleinste details in het Oude Testament voorzeggd. Maar als het zover is, wil niemand geloven dat iemand die zo vernederd wordt de beloofde Verlosser kan zijn.

"Ik ontblootte mijn rug voor de zweep en keerde mijn wangen toe aan wie mijn baard uittrokken. Ik verborg mij niet voor de schande, ook al spuwden zij mij in het gezicht" (Jesaja 50:6).

Hij werd in een hoek gedreven en mishandeld, maar zei geen woord. Hij was als een schaap dat voor de slacht weggebracht werd. Hij deed zijn mond niet open, zoals een lam stil is als het geschoren wordt (Jesaja 53:7).



EXTRA INFO

De Romeinse regering

Pontius Pilatus is landvoogd ('procurator') van Judea van 26-36 na Christus. Hij is de vertegenwoordiger van keizer Tiberius in Rome. Pilatus zetelt in de Romeinse stad Caesarea aan de Middellandse Zeekust van Israël. Maar tijdens de feestdagen houdt hij tijdelijk verblijf in het imposante Romeinse paleis in Jeruzalem. De Joden mogen in Jeruzalem via hun Raad, het Sanhedrin, hun bestuur uitoefenen, maar ze mogen het recht niet in eigen hand nemen. Alleen de Romeinse landvoogd heeft het recht om iemand ter dood te brengen.

Geselen is een Romeinse straf die de veroordeelden ondergaan vóór de kruisiging. De zweep is een leren riem waar stukjes metaal en glas in geknoopt zitten. De Joden hebben ingevoerd dat er 39 slagen op de rug worden gegeven. Bij 40 slagen of meer zou de misdadiger misschien kunnen sterven. Ze noemen de geseling daarom ook wel de 40-min-één straf.



WEET JIJ 'T?

1. Om welke misdaad zit Barabbas gevangen?

2. Waarmee wordt Jezus in Jesaja vergeleken als Hij zwijgend staat voor de machthebbers die Hem veroordelen (Jes. 53:7)?

3. Kijk naar de strip. Wat doet Pilatus terwijl hij beweert dat hij onschuldig is aan Jezus' bloed?

4. Wat maakt de zweep bij de geseling extra gemeen?

5. Met welke drie dingen verkleden de soldaten Jezus als een namaak-koning:

- Met een speer, een doornenkroon en laarzen
- Met een stok, een doornenkroon en een troon
- Met een stok, een doornenkroon en een mantel

6. Wat doet God met de 'wijsheid' van wijze mensen (1 Corinthiërs 1:19)?

7. Wat is Christus van God (1 Corinthiërs 1:24)?

ELKE DAG

Zo Mattheüs 27:11-25
Ma Mattheüs 27:26-31
Di Johannes 18:28-40
Wo Jesaja 50:4-11
Do Jesaja 53:2-7
Vr 1 Corinthiërs 1:18-31
Za 2 Corinthiërs 12:9-10



DOEN!

Wat doe jij als iemand iets slechts van jou zegt? Of over je liegt? Je voelt je vaak kwetsbaar als andere mensen leugens over je vertellen. Wat doe je dan? Bid voor die mensen. Vertrouw erop dat God voor je opkomt. Hij zal je recht DOEN!



NAAR HET KRUIS

Kijk die man eens! Wat is er van Hem geworden?
Hij staat daar alleen, de enige die zwijgt in het tumult.
Waarom?

Hij gaf de mensen blijdschap door water in wijn te veranderen. Maar nu wekt Hij de woede van de menigte op.

Hij genas de zieken en was bevriend met zondaars en had plezier met kinderen. Maar nu keert iedereen zich tegen Hem.

Hij zei dat je eerst Gods Koninkrijk moet zoeken, zonder je zorgen te maken voor morgen. Maar ondanks dat Koninkrijk worden alle zorgen van de wereld op Hem geladen.

Hij bracht de storm tot stilte. Maar nu zwijgt Hij, terwijl de mensenmassa raast en tiert.

De man die vorige week nog als een koning Jeruzalem werd binnengehaald, wordt nu afgevoerd. Zie de mens! Hij is ten dode opgeschreven.

Jezus gaat de weg van het kruis. Hij zal doen wat geen ander mens kan doen. Hij zal herstel brengen tussen God en mensen. Jij en ik hebben vrede nodig met de Here God. Verlossing van de vloek van de zonde. En Jezus zal daarin voorzien. Op het kruispunt van de geschiedenis maakt de Here Jezus de weg vrij naar God.

KERNTEKST

*Zal Hij, nu Hij zijn Zoon heeft gegeven, ons dan ook niet alles geven?
Romeinen 8 vers 32*

WIE IS JEZUS?

Bemiddelaar

Er is maar één God en er is maar één bemiddelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus, die voor die bemiddeling zijn leven gegeven heeft (1 Timotheüs 2:5).

Jezus is gekomen om mensen terug te brengen bij God. Hij heeft bemiddeld tussen God en mensen. Hij heeft met zijn eigen bloed voor ons ingestaan. Hij heeft vrede gebracht.

Jezus komt voor ons op. Niemand kan zo goed tussen God en mensen instaan als Hij. Want Hij is een mens. En Hij is ook de Zoon van God. Hij is helemaal goed. En Hij heeft al het slechte van alle mensen gedragen. Hij is de perfecte Bemiddelaar.



GOD VOORZIET

Ook al zou je de hele dag naar het nieuws kijken, dan weet je nog niet hoe erg het is wat mensen elkaar aandoen. Niemand kan goed begrijpen hoe erg de zonde eigenlijk is. Maar als je ziet wat Jezus moest doorstaan, snap je er iets van. De mooiste, beste, zuiverste mens, die zo vernederd werd. Verbaas je over Gods genade, dat Hij zo wilde gaan voor ons!

OUDE SCHATTEN

Abraham heeft eindelijk gekregen wat de Here God heeft beloofd: een zoon. Maar dan vraagt God het onmogelijke: dat Abraham die enige zoon zal offeren. Abraham blijft geloven dat God zijn belofte waar zal maken. En zo gebeurt het. Daar op de berg Moria geeft God een lam dat geofferd mag worden in plaats van Abrahams zoon. God voorziet.

Abraham noemde die plaats 'De HERE voorziet erin'. Daarom wordt ook nu nog gezegd: "Op de berg van de HERE zal Hij voorzien" (Genesis 22:14).

God voorziet op de berg Moria in een offer voor Abraham, die God vertrouwt. Later voorziet God op dezelfde berg in een plaatsvervangend offer voor alle mensen die Hem vertrouwen. Hij geeft daar zijn enige Zoon, Jezus het offerlam.



EXTRA INFO

Golgotha

Jeruzalem is op zeven bergen gebouwd. Eén daarvan is de berg Moria, waar Abraham een offerlam ontving. Jezus wordt net buiten de stad gekruisigd op de heuvel Golgotha. Dat is een Aramees woord voor 'schedel'. Golgotha ligt aan de kruising van twee grote doorgangswegen: de weg van Samaria naar Jeruzalem en de weg van Joppe naar Jeruzalem. Door misdadigers langs de kant van zo'n drukke verkeersroute te kruisigen, bezorgen de Romeinen de voorbijgangers flinke schrik.

De veroordeelden moeten 600 meter afleggen van het Romeinse paleis naar de heuvel. Die kruisweg via de straten van de hoofdstad en door de stadspoorten trekt veel bekijks. Ook de kruisiging zelf is een huiveringwekkend schouwspel. De misdadiger wordt uitgeteeld en zijn handen worden aan de dwarsbalk gespijkerd en met touwen vastgebonden. Bovenop de heuvel is een houten paal rechtop gezet. De dwarsbalk wordt daar met man en al aan opgehesen en vastgemaakt. Dan worden ook de voeten van de veroordeelde vast gespijkerd.



WEET JIJ 'T?

1. Bekijk de strip. Hoe ziet Jezus eruit als Hij voor de mensen buiten het paleis verschijnt?

2. Zoek op hoe Jezus genoemd wordt in Johannes 9:1-7:

a

b

c

3. Hoe heet 'Golgotha' ook wel (Johannes 19:17)?

4. Hoe worden de handen van de misdadiger aan de dwarsbalk van het kruis vastgemaakt?

5. Waarin voorziet God als Abraham zijn enige zoon moet offeren?

6. Hoe noemt Abraham de plaats waar hij het offerlam krijgt?

7. Waarom is Jezus de perfecte Bemiddelaar tussen God en mensen:

- Hij is de Zoon van God en Hij is een mens
- Hij zoekt altijd de middenweg
- Hij wordt door iedereen erkend

ELKE DAG

Zo	Johannes 19:1-18
Ma	Lucas 23:26-31
Di	Genesis 22:1-14
Wo	1 Petrus 2:21-25
Do	Hebreeëen 13:1-16
Vr	1 Timotheüs 2:1-7
Za	Romeinen 8:31-37



DOEN!

Als God Jezus voor ons gegeven heft; zal Hij ons dan ook niet alles geven? Vertrouw erop dat je met God als Vader nooit iets tekort komt. Nee, dat je zelfs over houdt, genoeg om ook iets weg te geven. Hij voorziet!

VERVLOEKT

Lees zelf Mattheüs 27 vers 3-10 en Lucas 23 vers 32-34





VERVLOEKT

Judas Iskariot is één van de twaalf. Ook hij is door Jezus uitgekozen. Ook hij is door Hem gewild en geliefd. Maar zijn eigen voordeel is hem meer waard dan zijn Meester. Hij verraadde Jezus met een kus.

Maar als Judas beseft wat hij gedaan heeft, krijgt hij spijt. Toch brengt die spijt hem niet terug bij Jezus, bij het kruis, waar hij vergeving kan ontvangen. Hij heeft nooit in Jezus en zijn genade geloofd. Daarom neemt hij zijn lot in eigen handen en verhangt zich.

Ook de Here Jezus komt te hangen. Maar niet omdat Hij zijn lot in eigen handen neemt. Hij geeft zichzelf over aan God. Hij zoekt het voordeel van jou en mij en zelfs van zijn vijanden. Daarom hangt Hij aan het kruis. "Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen," zegt Hij.

Het kruis staat tegenover alle mensen die uit zijn op hun eigen voordeel. Je kunt je aansluiten bij de eigenwijze mensen die denken dat ze het zonder Gods hulp afkunnen. Je kunt aan Jezus en zijn kruis voorbij gaan. Maar je kunt ook Gods offer aannemen. Aan het kruis draagt de Here Jezus jouw straf.

Het kruis brengt een kruispunt in ieders leven. Het wordt kiezen: zoek ik mijn eigen weg, of ga ik verder met Jezus? Vertrouw ik met toe aan Gods genade? Vertrouw ik erop dat Hij mij zal geven wat Hij heeft beloofd?

KERNTEKST

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek die de Wet over ons bracht, door voor ons die vloek op zich te nemen. Galaten 3:13

WIE IS JEZUS?

Heer van de heerlijkheid Voor het begin van de wereld had Hij zijn plan al klaar om ons in de heerlijkheid te brengen. De leiders van deze wereld hebben geen van allen ervan geweten, want anders zouden zij de Heer van de heerlijkheid niet aan het kruis hebben geslagen (1 Corintiërs 2:7-8).

Jezus is de weg van het kruis gegaan, omdat Hij wist dat dit de hoogste heerlijkheid teweeg zou brengen. Zijn lijden en sterven zou veranderen in een grandioze overwinning. Hij is de Heer van de heerlijkheid waar jij en ik in mogen delen.



OUDE SCHATTEN

TIP

Wees niet meer bang voor pech. Jezus heeft de vloek gedragen. Jij mag zijn zegen verwachten.

GEEN VLOEK, MAAR ZEGEN!

De zonde veroorzaakt allerlei ellende. Je voelt je schuldig. Je schaamte je. Je bent bang voor straf en veroordeling. Al die dingen horen niet meer thuis in jouw leven als je met Jezus leeft. Je weet dat Hij de vloek van de zonde op zich genomen heeft.

Als Satan je beschuldigt en je laat denken dat er geen gratie is voor jou, luister dan niet naar hem. Kijk maar in de ogen van Jezus die in jouw ogen kijkt. Hij werd verhoogd op het vloek hout, en hij zegt: 'Ik hou van jou en mijn Vader geeft je vergeving. Kom!'



EXTRA INFO

Dorens en distels

In Genesis 3:17 en 18 zegt de Here God dat de aarde vervloekt is en daarom dorens en distels zal voortbrengen. De Here Jezus krijgt een doornenkroon opgedrukt. De soldaten doen dat om de spot te drijven met deze 'Koning'. Ze weten niet dat ze eigenlijk laten zien dat Jezus de vervloeking van de aarde draagt.

Jezus heeft ons bevrijd van de vloek die de zonde veroorzaakt. Als Hij terugkomt, zal Hij ook de vloek die de hele schepping teistert wegnemen.

Daarom lezen we in Jesaja 55:13: Waar eens dorenstruiken groeiden, zullen cipressen staan; in plaats van distels zullen mirtestruiken uit de aarde opschieten. Dit wonder zal de naam van de HERE beroemd maken en zal een eeuwig teken zijn van Gods macht en liefde, waaraan nooit meer een einde komt.

27



WEET JIJ 'T?

1. Waar smijt Judas het geld van Jezus' uitlevering neer (Mattheüs 27:5)?

2. Wat betekent opgehangen worden in het Oude Testament?

3. Wat betekenen de dorens en distels in Genesis 3:18?

4. Wat betekent de doornenkroon die Jezus draagt?

5. Wat weten de leiders van de wereld niet als zij Jezus aan het kruis slaan (1 Korinthiërs 2:7-8):

- Dat Judas Jezus verraden heeft
- Dat iemand die opgehangen wordt vervloekt is
- Dat de dood van Jezus aan mensen heerlijkheid geeft

6. Hoe lang heeft God zijn plan met Jezus al klaar (1 Korinthiërs 2:7)?

7. Kijk naar het stripverhaal. Wat zijn de eerste woorden van Jezus als Hij aan het kruis wordt opgehangen?

ELKE DAG

Zo	Mattheüs 27:3-10
Ma	Lucas 23:32-34
Di	1 Korinthiërs 2:6-9
Wo	Genesis 3:8-19
Do	Romeinen 8:15-25
Vr	Hebreeën 10:26-31
Za	Hebreeën 10:32-39



DOEN!

Teken een kruis.
Schrijf er allerlei nare dingen in die jou kunnen gebeuren.
Jezus heft al die dingen op zich genomen.
Hij maakt jou vrij van alle die ellende!

JEZUS STERFT AAN HET KRUIS

Lees zelf Lucas 23 vers 32-46, Mattheüs 27 vers 46-50, Johannes 19 vers 25-30





JEZUS STERFT AAN HET KRUIS

De Here Jezus hangt aan een kruis. Waar vindt Hij steun voor zijn gemartelde lichaam? Als zijn armen Hem dragen, scheuren de wonden van zijn handen verder open. Maar als Hij het gewicht van zijn lichaam verplaatst naar beneden, drukt dat op zijn doorboorde voeten. Hij schokt heen en weer en de pijnscheuten schieten door zijn ledematen.

Jezus is doodop. Het was een zware nacht zonder slapen, eten of drinken. De huid van zijn rug werd aan flarden geslagen. Zijn rugspieren zijn aangestast door de geseling. Bij elke beweging voelt Hij de bloedingen. Zijn hoofd bonst van de scherpe pijn die de doornen veroorzaken.

Uitputting veroorzaakt golven van verkramping. Zijn borstspieren raken verlamd en zijn hart wordt samengeperst. Hij moet zich omhoogdrukken om naar adem te kunnen happen. Hij verliest bloed en vocht en Hij voelt in zijn koortsige lichaam de kilte van de dood naderen.

De Zoon van God hangt aan het kruis tussen hemel en aarde. Hij hangt daar omdat Hij dat zelf heeft gewild. Hij doet dat voor jou, voor mij. Hij ruilt met ons. Hij draagt de zonde en ziekte van alle mensen, zodat wij zijn goedheid en waardigheid kunnen ontvangen. Acht uur lang hangt de Here Jezus aan het kruis. Dan buigt Hij zijn hoofd in rust en geeft zijn Geest...

KERNTEKST

*Maar God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren.
Romeinen 5 vers 8*

WIE IS JEZUS?

De Gekruisigde

"Ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd is, maar Hij is hier niet meer, Hij is weer levend geworden, zoals Hij had gezegd" (Mattheüs 28:6).

De mensen maken van Jezus een karikatuur van wie Hij echt is.

- In het Joodse gerechtshof wordt Hij bespot als profeet.
- In het Romeinse paleis wordt Hij bespot als koning.
- Op de heuvel Golgotha wordt Hij bespot als priester.

Maar als Gekruisigde laat Hij juist zien dat Hij écht Profeet is, écht Koning en écht Priester. Hij is het allemaal, want aan het kruis is Hij precies degene die God heeft beloofd. Niemand begrijpt er iets van als Hij daar hangt. Maar later, als Hij is opgestaan uit de dood, gaan de mensen begrijpen waarom Hij moest sterven.

28

VERGEET NOOIT WAT JEZUS HEEFT VOLBRACHT

Jezus gaf zijn leven voor jou aan het kruis. Hij droeg jouw schuld, jouw schaamte, jouw veroordeling. Wil je zijn geschenk wel ontvangen? Iedereen die kennis maakt met de Here Jezus moet daar antwoord op geven. Hoe neem je zijn geschenk aan? Door te geloven. Door Hem te bedanken dat Hij jouw zonden op zich nam. En dat Hij jou zijn leven geeft, vol Goddelijke kracht en liefde.

TIP

Vergeet nooit wat Jezus deed. Waarom Hij voor jou stierf aan het kruis voor. Dat zijn bloed jou heeft gereinigd van alle zonden. En dat zijn dood jou nieuw en eeuwig leven heeft gegeven. Je kunt Hem niet vaak genoeg daarvoor danken!



OUDE SCHATTEN

O God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? Ik schreeuw om uitkomst, maar die is ver van mij. Ik huil om hulp (Psalm 22:2).

De Psalmen worden wel de gebeden van Jezus genoemd. Psalm 22 drukt het lijden van de Messias heel precies uit. Het is een indrukwekkende profetie, waarin allerlei details over de kruisdood van de Here Jezus worden voorspeld. Maar halverwege de Psalm verandert de toon. Dan gaat het over de overwinning die God Hem schenkt. Dat moeten alle generaties horen!

Zij zullen zijn recht en goedheid doorgeven aan allen die nog geboren moeten worden, omdat Hij alles heeft volbracht (Psalm 22:32).



EXTRA INFO

Het kruis

De kruisdood is de Romeinse straf voor slaven, misdadigers en oproerkraaiers. Het kruis bestaat uit drie onderdelen: de rechtopstaande paal (in het Latijn de 'sTipes' genoemd), de dwarsbalk (het 'patibulum') en het bord (de 'titulus'). Het bord beschrijft de misdaad. Het wordt om de nek van de misdadiger gedragen en soms bovenaan het kruis bevestigd. De rechtopstaande paal staat in de grond verankerd op de plaats waar de straf wordt uitgevoerd. De dwarsbalk (zo'n 30 à 50 kilo zwaar) moet door de veroordeelde daarheen gedragen worden. Zijn handen (of polsen) worden er met spijkers en touwen aan vastgemaakt. Zo wordt zijn lichaam aan de dwarsbalk op de paal gehesen. Ten slotte worden de voeten van de veroordeelde vastgespijkerd.



WEET JIJ 'T?

1. Tel in het stripverhaal hoeveel zinnen Jezus uitspreekt uit als Hij aan het kruis hangt. (Let op: de eerste zin vind je al in het vorige hoofdstuk.)

2. Wat staat er op het bord dat boven Jezus' hoofd aan het kruis is vastgemaakt?

3. Er staan verschillende vrouwen bij het kruis. Noem één van hen.

4. En welke discipel staat er bij het kruis?

5. Wil Jezus wel sterven?

O Nee, want de kruisdood is een grote vernedering.

O Nee, want Hij is de Zoon van God die niet mag sterven.

O Ja, want daarmee vervult Hij Gods plan voor de wereld.

6. Jezus noemt God altijd Vader als Hij bidt. Maar één keer in de hele Bijbel noemt Hij Hem God, aan het kruis. Wat zegt Hij daar tegen God?

7. Schrijf de laatste zin op die Jezus uitspreekt voordat Hij sterft:



ELKE DAG

Zo	Lucas 23:32-46
Ma	Mattheüs 27:46-50
Di	Johannes 19:25-30
Wo	Psalm 22:1-22
Do	Psalm 69:1-22
Vr	Johannes 3:13-18
Za	Romeinen 5:7-11



DOEN!

Jezus zei:

"Het is volbracht!"

Hij heeft alles helemaal goed gemaakt tussen God en jou.

Denk aan die woorden, juist als het wel eens mis dreigt te gaan. Nooit bang zijn. Jezus heeft het goed gemaakt. Het is volbracht!

HET OFFER VAN JEZUS

Lees zelf Johannes 19 vers 31-42





HET OFFER VAN JEZUS

Jezus sterft aan het kruis. Iedereen die erbij staat kan dat zien. Toch gebeurt er méér met de Here Jezus dan je kunt zien. Hij sterft anders dan ieder ander mens. In de ongewone duisternis van die dag wordt Hij beladen met onze zonden. Jezus was zonder zonde. Maar Hij wordt zondig gemaakt. Al onze zonden en ziekten komen in zijn lichaam terecht. En Hij draagt de gevolgen ervan...

Hoe zit het ook al weer met de zonde? Wie niet doet wat God wil, kan niet leven in zijn nabijheid. Hij moet sterven. Op de zonde volgt de dood.

De Joden brachten offers in de tempel: offerlammeren. In de hoop dat zo'n offer het probleem van de zonde kon oplossen. Maar een lam kan nooit echt goedmaken wat mensen fout hebben gedaan.

Er is maar één oplossing voor de zonde. Dat is het offer van Jezus aan het kruis. Daarmee kan Hij ons bevrijden uit de macht van Satan. God maakt zijn Zoon tot zonde, door al onze zonden op Hem te leggen. Als Jezus zijn leven geeft en sterft, sterft Hij voor onze zonden. Hij draagt de straf voor jou, voor mij, voor de hele wereld. Hij wordt veroordeeld, zodat wij vrijgesproken kunnen worden. Hij is op dat moment van God verlaten. Verschrikkelijk! Maar Hij wil niet anders. Hij wordt één met ons, zodat wij één kunnen zijn met Hem.

WIE IS JEZUS?

Volmaakt en vlekkeloos Lam

U weet toch wat een geweldige losprijs God heeft betaald om u vrij te kopen van het lege bestaan dat u, net als uw voorouders, leidde. U bent niet vrijgekocht met iets dat vergaat, zoals zilver en goud, maar met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam: het bloed van Christus (1 Petrus 1:18-19).

Jezus wordt al door Johannes de Doper als Gods offerlam aangewezen. Dat is aan het begin van zijn openbare optreden. Johannes roept:

"Kijk, het offerlam van God! Hij neemt de schuld van de wereld op zich." (Johannes 1:29).

Ook Jesaja beschrijft de Messias als een lam:

"Hij werd in een hoek gedreven en mishandeld, maar zei geen woord. Hij was als een lam dat voor de slacht weggebracht werd" (Jesaja 53:7).

In het Bijbelboek Openbaring (5:11-13) lezen we dat de Here Jezus als het geslachte Lam door iedereen wordt aanbeden.

KERNTEKST

Gods Zoon heeft zijn leven en zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een rijke genade! Efeziërs 1 vers 7

29

TIP

Lees heel Jesaja 53 eens. Daarin staat beschreven wat Jezus aan het kruis zou doormaken. En waarom.

HET OFFER VAN JEZUS IS EEN BRON VAN HOOP EN GENEZING

Het kruis van Jezus is een bekend symbool geworden. Het bestaat uit twee lijnen. Eén van boven naar beneden en één van links naar rechts. Wat denk je, zou dat iets te betekenen kunnen hebben? Die lijn naar boven zou kunnen gaan over ons contact met God. En die lijn van links naar rechts over ons contact als mensen onder elkaar. Denk daar maar eens aan als je een kruis ziet.



OUDE SCHATTEN

De profeet Jesaja zag het lijden en sterven van de Messias al honderden jaren voordat Jezus kwam. Nergens in het Oude Testament wordt Gods bedoeling met Jezus zo nauwkeurig beschreven als in Jesaja 53. Er staat in hoe Hij moet lijden en sterven, maar ook dat Hij weer zal leven en waarom. Hij maakt ons rechtvaardig in Gods ogen. Rechtvaardig betekent goedgekeurd door God.

En als Hij ziet wat allemaal is bereikt door zijn lijden, zal Hij voldoening smaken. Door wat Hij heeft ondervonden, zal mijn rechtvaardige dienaar vele mensen bevrijden van schuld en hen rechtvaardig maken in de ogen van God, want Hij zal al hun zonden dragen (Jesaja 53:11).



EXTRA INFO

De kruisdood

De kruisiging kan vele uren en soms zelfs enkele dagen duren. De gekruisigde sterft door uitdroging en verstikking. Soms versnellen de soldaten de dood van de gehangene door zijn botten te breken. Bij de Here Jezus is dat niet nodig: Hij is al gestorven. Hij heeft zijn leven vrijwillig gegeven. Het bloed en water dat uit zijn zijde vloeit wijzen erop dat het hart van Jezus waarschijnlijk is gebroken.

Gewoonlijk worden de lichamen van misdadigers verbrand. Maar vrienden van Jezus nemen de zorg voor zijn lichaam op zich. Zij krijgen toestemming van de Romeinen om Hem van het kruis af te halen en in een nieuw rotsgraf te leggen. Dat gebeurt snel, omdat zoiets tijdens de sabbatsdag voor Joden verboden is. De volgende dag is het een bijzondere sabbat, het begin van het Paasfeest.



WEET JIJ 'T?

Wat betekent het kruis voor jou?

Vul de ontbrekende woorden in:

1. Dat Jezus het volmaakte offer is voor ... zonden:
Hij nam ... straf op zich.
2. Dat ... niet bang hoeft te zijn voor Gods oordeel
over ... leven: aan het kruis heeft Hij ... vergeven.
3. Dat ... genade van God heb gekregen
om altijd (eeuwig) dicht bij Hem te leven.
4. Dat Satan verloren heeft: de dood is niet het einde,
want Jezus heeft de dood overwonnen en
Hij geeft ... eeuwig leven.
5. Dat Jezus ... het heerlijke leven geeft
dat God voor ... heeft bedoeld.

6. Wat betekent het woord genade?

7. Wat betekent het dat jij rechtvaardig bent in Gods ogen?

29

ELKE DAG

Zo	Johannes 19:31-42
Ma	Jesaja 53
Di	Efeziërs 1:4-10
Wo	Kolossenzen 2:13-15
Do	1 Petr. 1:14-21
Vr	Hebreeën 10:1-14
Za	Openbaring 5:6-13



DOEN!

Lees Deuteronomium 28:2-12. Bedenk dat jij dankzij Jezus door God bent goedgekeurd voor al Gods zegeningen.

JEZUS LEEFT!

Lees zelf Marcus 16 vers 1-9 en Johannes 20 vers 1-18







JEZUS LEEFT!

Het meest ongelofelijke gebeurt. Dat wat niemand kon bedenken, maar wat de Here God van het begin af aan in gedachten had. Kijk: Jezus staat op uit de dood! Luister: Hij spreekt! Voel het: Hij leeft!

Op de eerste dag van de week breekt Jezus de macht van de dood. Door Gods kracht staat Hij op uit de dood. Hij staat op in een nieuw, verheerlijkt lichaam. Nadat de Here Jezus het graf heeft verlaten, rollen engelen de steen voor het graf weg. Nu kunnen de vrouwen en Petrus en Johannes het met eigen ogen zien: het graf is leeg. Ze zien de linnen windsels liggen, precies zoals deze zaten gewikkeld om het lichaam van Jezus. Maar het lichaam ligt er niet meer in. Er moet wel iets heel bijzonders met Jezus gebeurd zijn.

De eerste die de Here Jezus op die Paasmorgen ontmoet is Maria van Magdala. Ze ziet Hem wel, maar ze ziet niet dat Hij het is, want ze heeft Hem niet verwacht. Totdat Hij haar bij haar naam noemt: "Maria!" Daarna geeft ze het sterkste getuigenis wat een mens over Jezus kan geven: "Ik heb de Here gezien!"

KERNTEKST

*Hij heeft ons samen met Christus levend gemaakt!
Wat een genade!
Efeziërs 2 vers 5*

WIE IS JEZUS?

De Levende

"Waarom komt u in een graf zoeken naar de Levende? Hij is hier niet. Hij leeft weer!" (Lucas 24:5-6).

De Here Jezus is de eerste mens die een nieuw, eeuwig leven ontvangt. Met een nieuw, hemels lichaam, zoals God het heeft bedoeld. Hij heeft er met zijn dood en opstanding voor gezorgd dat Gods plannen met jou en mij door kunnen gaan. Dankzij Jezus mag je altijd leven in Gods nabijheid. Daarom zegt Hij in Openbaring 1:17-18: *"Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de Levende. Ik ben dood geweest, maar nu leef ik voor altijd en eeuwig; ik heb de dood en het dodenrijk overwonnen."*



OUDE SCHATTEN

Als het in het Oude Testament over de Messias gaat, gaat het ook over zijn overwinning over de dood. In Genesis 3:15 wordt al gezegd dat Hij de kop van de slang (van Satan) zal vermorzelen. En in Jesaja 53 staat dat Hij zijn leven zal offeren, maar daarna opnieuw zal leven om veel kinderen te zien (vers 10-12). In Psalm 16 schrijft ook David, die zelf 1000 jaar voor de komst van de Here Jezus stierf, over de overwinning van de Messias over de dood.

U zult mij niet in het dodenrijk laten liggen. U zult het lichaam van uw beminde niet laten vergaan (Psalm 16:10).



EXTRA INFO

Het paasfeest

Christenen hebben wat te vieren! Christus stond op uit de dood! Omdat dit gebeurde tijdens pasen, is pasen het belangrijkste christelijke feest geworden. Omdat Jezus zijn leven als offerlam gaf voor de hele wereld, heeft het paasfeest een rijkere betekenis gekregen dan het in het Oude Testament had. Daar was het alleen maar een feest voor de Israëlieten. Nu wordt het overal in de wereld gevierd. Iedereen zegt tegen elkaar: "De Here is écht opgestaan!" Omdat Jezus op de eerste dag van de nieuwe week opstond uit de dood, is de zondag voor christenen de belangrijkste dag van de week geworden.

JIJ ZULT EEUWIG LEVEN MET JEZUS!

Geloof jij dat Jezus is opgestaan uit de dood? Dan mag je ook geloven dat je straks net zo zult zijn als Hij. De dood is niet het einde. Voor jouw tijdelijke lichaam zal een eeuwig, hemels lichaam in de plaats *komen*.

Johannes zegt het zo:

"Ja vrienden, wij zijn kinderen van God en kunnen ons er geen voorstelling van maken hoe het later zal zijn.

Maar wij weten één ding: Als Christus komt, zullen wij zijn zoals Hij, omdat wij Hem dan zien zoals Hij werkelijk is" (1 Johannes 3:2).

TIP

Ook in de natuur komt het voor dat een levend wezen van lichaam verandert. Wat denk je van een rups die een vlinder wordt? Natuurlijk is zo'n verandering niet te vergelijken met de verandering die wij mee zullen maken. Maar als je een vlinder ziet, mag je er best even aan denken dat jij straks ook in een nieuw en heerlijk lichaam zult leven.



WEET JIJ 'T?

1. Op welke dag van de week staat Jezus op uit de dood?

2. Wie rolt de steen van het graf weg (Mattheüs 28:2)?

3. Kijk eens naar de strip. Hoe ziet de rol windsels in het lege graf eruit?

Hoe zou Jezus daaruit gekomen zijn?

4. Hoe komt het dat Jezus het graf al verlaten heeft als de steen wordt weggerold?
O Hij heeft een andere uitgang genomen.
O Hij heeft een ander lichaam gekregen, dat door niets kan worden tegengehouden.
O Hij heeft zelf de steen weggerold en weer teruggerold.

5. Wie ontmoet Jezus als eerste na zijn opstanding?

6. Waarom heet Jezus de Levende (Op. 1:18)?

7. Waarom hoef je niet bang te zijn voor de dood?

ELKE DAG

Zo	Marcus 16:1-9
Ma	Johannes 20:1-18
Di	Lucas 23:54-24:9
Wo	Mattheüs 27:62-28:8
Do	Psalm 16
Vr	Kolossenzen 1:13-23
Za	Efeziërs 2:1-10



DOEN!

Denk eens na over de dood. Iedereen sterft. Is dat doodnormaal? Nee, de dood is niet normaal. Iedereen weet dat. Niemand is blij met de dood. Ben je bang voor het moment dat jij zult sterven? Praat er met de Here Jezus over. Hij heeft de dood overwonnen!

- Bedank Hem dat Hij is opgestaan uit de dood.
- Bedank Hem dat Hij de macht heeft over de dood.
- Bedank Hem dat jij na de dood eeuwig verder mag leven met Hem.

JEZUS IN ONS MIDDEN

Lees zelf Lucas 24 vers 13-43 en Johannes 20 vers 19-29





JEZUS IN ONS MIDDEN

Onverwacht, verbijsterend, als een schok staat Jezus midden tussen zijn volgelingen. Sommigen herkennen Hem niet eens, zo bedroefd en verslagen zijn ze door de dood van hun Meester. Hij was zo goed. Hij had toch koning kunnen worden? Maar Hij liet zich als een misdadiger kruisigen.

De opstanding is wel het laatste dat ze verwachten. Maar Jezus zelf overtuigt hen. Hij leeft! Zij zien de opgestane Heer met eigen ogen. Hoe is 't mogelijk! Maria van Magdala, de discipelen, de vrouwen, Kleopas uit Emmaüs en zijn vriend - allerlei mensen die van Jezus houden zien Hem terug.

Paulus spreekt over meer dan 500 ooggetuigen die Jezus hebben ontmoet na zijn opstanding en voor zijn vertrek naar de hemel. Als hij dit in zijn brief schrijft (in 1 Korinthiërs 15), zijn de meeste van hen nog in leven. Zij kunnen het zelf bevestigen. Velen van hen zijn bereid om voor hun getuigenis te sterven - zo sterk zijn ze van Jezus' opstanding overtuigd. Het heeft hun leven totaal veranderd.

Johannes schrijft later: "Met eigen ogen hebben wij Hem gezien, met onze handen Hem aangeraakt. Het leven is niet langer verborgen, want wij hebben het zelf gezien. En omdat wij het zelf gezien hebben, maken wij het ook aan anderen bekend" (1 Johannes 1:1-2).

KERNTEKST

*Maar God zij dank! Hij geeft ons, door onze Here Jezus Christus, de overwinning over de zonde en de dood.
1 Korinthiërs 15 vers 57*

WIE IS JEZUS?

Mijn Here en mijn God "Vrede!" zei Hij. "Thomas, zie je mijn handen en mijn zij? Voel maar en twijfel niet meer. Geloof dat Ik leef!" "Mijn Here en mijn God," zei Thomas (Johannes 20:27-28).

Jezus, de Zoon van God, sterft als een kwetsbaar mens aan het kruis. Maar door zijn opstanding uit de dood bewijst Hij God te zijn. Spontaan noemt Thomas de Here Jezus "mijn Here en mijn God".

Ook in het Oude Testament wordt de Messias God genoemd, Machtige God:

*Want een Kind is ons geboren,
een Zoon werd ons gegeven
en de heerschappij zal op Zijn schouders rusten.
Dit zullen zijn koninklijke titels zijn:
Wonderbare Raadgever,
Machtige God,
Eeuwige Vader,
Vredevorst
(Jesaja 9:5).*



OUDE SCHATTEN

Jesaja schrijft in zijn boek op verschillende plaatsen over het nieuwe leven dat eraan komt. Bijvoorbeeld:

Desondanks weten wij één ding zeker; zij die het eigendom van God zijn, zullen opnieuw leven. Hun lichamen zullen weer opstaan en zingen van blijdschap! Want Gods levenslicht zal als dauw op hen vallen! (Jesaja 26:19).



EXTRA INFO

Het hemelse lichaam

Bij het sterven houdt het leven niet op. De Bijbel geeft aan dat na het overlijden mensen toch blijven voortbestaan. Een mens heeft een geest, een ziel en een lichaam. Het lichaam is het zichtbare deel, de geest en de ziel vormen het onzichtbare deel. Het lichaam vergaat, maar het onzichtbare wezen van ieder mens blijft leven. Volgelingen van Jezus mogen na de dood in Gods nabijheid verder leven. Dat is mogelijk geworden door het offer dat Jezus bracht voor onze zonden.

De Bijbel leert ook dat iedereen die gestorven is op een dag opnieuw een lichaam krijgt. Een herkenbaar lichaam, net zoals Jezus kreeg toen Hij opstond uit de dood. Dat toekomstige lichaam is anders dan ons 'aardse lichaam' van nu. Het is niet meer gebonden aan de aardse invloeden van de zonde en de dood. Het heet dan ook een 'hemels lichaam'.

AANBID HEM ALS HERE EN GOD

Lees Lucas 24:1-35. Jezus vertelt zijn volgelingen hier hoe ze het Oude Testament voortaan moeten lezen. Ze moeten erin op zoek gaan naar Hem. Doe jij hetzelfde als je de Bijbel leest. Ga op zoek naar Jezus. Dan zul je merken dat jouw hart ook gaat branden!

31



WEET JIJ 'T?

1. Hoe legt Jezus uit aan de mannen die onderweg zijn naar Emmaüs wat de Messias door moest maken (Lucas 24:27)?

2. Hoe legt Jezus aan Zijn andere leerlingen uit wat Hij gedaan heeft (Lucas 24:44-48)?

3. Hoe helpt Jezus Thomas over zijn twijfels heen?

4. Hoe noemt Thomas Jezus zodra hij gelooft?

5. Waaraan zie je dat het hemelse lichaam van Jezus toch nog lijkt op zijn oude, aardse lichaam?

6. Minstens hoeveel mensen hebben Jezus na Zijn opstanding gezien?

7. Waarom is het fijn om je vrienden te vertellen dat Jezus is opgestaan uit de dood:

- O Omdat je anders geen beloning krijgt van God.
- O Omdat je vrienden door het geloof in Jezus eeuwig leven krijgen.
- O Omdat je vrienden net zo moeten worden als jij.

ELKE DAG

Zo	Lucas 24:13-43
Ma	Johannes 20:19-29
Di	Jesaja 9:1-6
Wo	Romeinen 8:31-39
Do	1 Korinthiërs 15:1-8
Vr	1 Korinthiërs 15:12-22
Za	1 Korinthiërs 15:35-58



DOEN!

Lees eens Deuteronomium 28. Al die beloften wil God aan jou geven, dankzij Jezus. Kijk ook eens naar Deuteronomium 28:15-68. Die vervloekingen zijn niet voor jou, want Jezus nam die allemaal op zich.

NIET MEER IKZELF NR. 1

Lees zelf Johannes 21 vers 1-19 en Mattheüs 28 vers 16-20







NIET MEER IKZELF NR. 1

Jezus had voor zijn komst naar de aarde grote heerlijkheid. Maar Hij gaf alles op. Hij was God gehoorzaam, zelfs tot in de dood aan het kruis. Daarom kon Gods plan slagen. Er is vergeving voor alle zonden, omdat Jezus voor je stierf. Je mag leven in Gods liefde en nabijheid. Dat kan dankzij Jezus, Die alle macht heeft gekregen.

Als je je leven aan Jezus geeft, word je zijn bezit. Hij zal nu voor je zorgen.

Ook Petrus moet leren van wie zijn leven voortaan is. Al die tijd heeft hij het zelf voor 't zeggen gehad. Hij keerde Jezus de rug toe toen het hem te moeilijk werd. Toch is zijn liefde voor Jezus gebleven, omdat Jezus Hem alles vergaf. Daarom mag hij verder met Jezus en toch zijn opdracht uitvoeren. Maar wel met de Here Jezus op de eerste plaats.

Als je echt van Jezus houdt, dan wordt Hij nummer 1 in je leven. Dan volg je Hem en doe je wat Hij zegt. Je bent beschikbaar om andere mensen te helpen. En als je wel eens iets doet wat Hij niet wil, mag je toch weer bij Hem terugkomen. Hij heeft je zonden vergeven. Hij helpt je met zijn Geest om goed te maken wat er mis ging en Hem te blijven volgen.

KERNTEKST

*Als wij met Christus gestorven zijn, geloven wij dat we ook met Hem zullen leven.
Romeinen 6 vers 8*

WIE IS JEZUS?

Die is, die was en die komt

"Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde van alles," zegt de Here, de Almachtige God, die is, die was en die komt (Openbaring 1:8).

Openbaring, het laatste boek van de Bijbel, vertelt veel over de dingen die komen gaan. Maar Openbaring is allereerst een boek waarin je de Here Jezus beter leert kennen. Hij is er altijd geweest, Hij is er nu en Hij zal er altijd zijn. Hij is de Alfa (de eerste letter van het Griekse alfabet) en de Omega (de laatste letter van het Griekse alfabet).

Alles is door Hem begonnen en alles zal dankzij Hem doorgaan. Als Jezus terugkomt, zal alles nieuw worden. Hij zegt: "Ja, Ik kom al spoedig" (Openbaring 22:20).



Jezus is nr. 1

Als jij jezelf de belangrijkste vindt, draait alles om jezelf. Egoïsme heet dat. Zulke mensen zijn meestal niet erg aardig voor hun omgeving. Ze zijn trots. En trots is het begin van alle zonde.

Maar ontvang je Gods genade, dan kan trots niet blijven bestaan. Genade is immers onverdiende gunst? Die kun je alleen maar ontvangen als je nederig bent (Jakobus 4:6).

De Here Jezus vond jou de belangrijkste. Hij gaf zijn leven voor jou. Hij wil dat jij jezelf aan Hem geeft. En dat jij Hem de belangrijkste vindt. Alleen op die manier verdwijnt de trots uit jouw leven. Als Jezus nummer 1 wordt, denk je niet meer zoveel aan jezelf. Je wordt iemand die veel kan betekenen voor andere mensen. En dat is precies wat God van jou wil!



OUDE SCHATTEN

De Here God is goed en rechtvaardig. Hij zal over iedereen rechtspreken. Dat gebeurt op de oordeelsdag, de grote dag van de Heer, wanneer Hij alles recht zal zetten. Op die dag kijkt God hoe je hebt geleefd. Maar als je in Jezus gelooft hoef je niet bang te zijn dat Hij je veroordeelt. Je zult dan eeuwig leven ontvangen. Overal in de Bijbel lees je over deze dag. En over de rechtspraak van God.

En velen die al dood en begraven zijn, zullen opstaan. Sommigen zullen eeuwig leven ontvangen, anderen zullen afgewezen worden en eeuwige schande ondervinden. Wie verstandig zijn, het volk van God, zullen stralen als een strakblauwe lucht. En wie de mensen tot gerechtigheid hebben gebracht, zullen schitteren als de sterren, voor eeuwig en altijd (Daniël 12:2-3).



EXTRA INFO

De oordeelsdag

God heeft een dag bepaald waarop de Here Jezus terugkomt. Wanneer dat zal zijn, weet Hij alleen. Dan zal Hij alle dingen rechtzetten. Mensen die Jezus hebben verworpen, zullen zelf verworpen worden. Zij worden samen met Satan veroordeeld. De Bijbel noemt dat 'de tweede dood'. Maar mensen die vertrouwen op de volmaakte liefde van God, hoeven niet bang te zijn, want die worden niet veroordeeld.

Iedereen die in Jezus gelooft, wordt dus niet veroordeeld (Romeinen 8:1).

Als de liefde in ons haar doel bereikt, kunnen wij vol vertrouwen de dag van het grote oordeel tegemoet zien, omdat wij in deze wereld leven zoals Christus er leefde. In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst (1 Johannes 4:17-18).



WEET JIJ 'T?

1. Hoeveel keer zei Petrus toen Jezus gevangen genomen was dat hij Jezus niet kende?

En hoeveel keer vraagt Jezus hem nu of hij van Hem houdt?

2. Lees 2 Korinthiërs 5:15. Voor wie leef jij?

3. Lees Galaten 2:20. Wie leeft er in jou?

4. Waarom hoef je niet bang te zijn voor de oordeelsdag als je op Jezus vertrouwt?

5. Wat betekent 'Alfa en Omega'?

6. Zoek Openbaring 22:20 op. Jezus zegt hier: "Ja, Ik kom al spoedig." Schrijf op wat daarop geantwoord wordt:

7. Wat is de laatste zin van de Bijbel?



ELKE DAG

Zo Johannes 21:1-19
Ma Mattheüs 28:16-20
Di Handelingen 1:1-14
Wo Filippenzen 2:1-11
Do 1 Johannes 1:5-2:6
Vr Romeinen 6:1-13
Za Openbaring 22:8-21



DOEN!

Neem een bloembol (of een ui). Hij lijkt zonder leven. Maar vergis je niet! Plant hem in een pot met aarde. Als er na enige tijd een bloem uit groeit, mag je denken aan de Here Jezus die opstond uit de dood. En aan jouw eigen toekomst.

GETUIGEN

Lees zelf Handelingen 2 vers 22-39

<p>Zijn volgelingen blijven biddend achter in Jeruzalem. Dan komt de Heilige Geest in hen. De Geest van God die in Jezus was, leeft nu ook in Zijn volgelingen. Dat maakt van hen nieuwe mensen, die krachtig getuigen van Jezus.</p>	 <p>De dood kon Jezus niet vasthouden. God heeft Hem weer levend gemaakt. Jezus is als eerste in Gods heerlijkheid opgenomen!</p>	
 <p>Jezus' volgelingen trekken er op uit, ondanks veel tegenstand.</p> <p>Jezus is de Zoon van God!</p>		
 <p>Deze boodschap werd ook door brieven uitgedragen ...</p>	<p>Hij heeft onze zonden gedragen in Zijn lichaam toen Hij stierf aan het kruis. Daarom zijn wij dood voor de zonde. Wij kunnen voortaan leven zoals God het wil.</p>	<p>Overal in de wereld komen nu mensen samen die Jezus volgen. Ze bidden eendrachtig. Ze lezen de Bijbel. Ze breken het brood en geven de wijnbeker aan elkaar door als herinnering aan Jezus' dood. Ze delen uit van Gods liefde die in hun hart leeft.</p>



GETUIGEN

Jezus vertrekt naar de hemel. Maar toch voelen zijn volgelingen zich niet alleen. In zijn aardse lichaam kon de Here Jezus maar op één plaats tegelijk zijn. Maar met zijn Geest kan Hij overal en bij iedereen zijn. Dankzij het offer dat Jezus bracht, mogen zijn volgelingen allemaal de Heilige Geest ontvangen en Hem voor altijd bij zich hebben.

De Geest van God die in Jezus was, leeft nu ook in zijn volgelingen. Hun lichaam is een woonplaats van de Heilige Geest geworden. De Heilige Geest getuigt van Jezus. Daarom kunnen Jezus' volgelingen vol overtuiging spreken van Hem. Er gaat kracht van hen uit. Ze zijn andere mensen geworden. Ze zijn vol van Jezus. En vol van Jezus brengen ze Gods blijde boodschap over de hele wereld. Ze voeren vol toewijding Jezus' opdracht uit, wat het hen ook kost.

Vandaag is het niet anders. Iedereen die het offer van Jezus aanneemt ontvangt de Heilige Geest. Als Hij gaat werken in je leven, word je een ander mens. Hij maakt je vol van Jezus. Dat zul je merken aan je woorden. Je praat graag en vol overtuiging over Hem. Dat zijn woorden van God, die andere mensen kunnen helpen om ook te veranderen en volgelingen van Jezus te worden. En dat zul je merken aan je daden. Je karakter verandert. Er komt liefde voor andere mensen. Je zult beter aan hen denken en meer voor hen betekenen. Je gaat meer op Jezus lijken!

KERNTEKST

Wij zijn boodschappers van Christus. God doet door ons een beroep op u. Wij smeken u namens Christus: Laat het in orde komen tussen God en u! 2 Korinthiërs 5 vers 20

“Volg Mij!”

Als je Jezus gaat volgen, blijft je leven niet hetzelfde. Van iets gewoons maakt Jezus iets bijzonders. Net als die gewone vissers. Zij worden vissers van mensen. Ze volgen Jezus op de voet en raken in vuur en vlam voor Hem. “Volg Mij!” zegt Jezus tegen mensen die van Hem houden en die zijn volgeling willen zijn. Als je van Hem houdt, doe je dat graag. Hij is volop te vertrouwen!



OUDE SCHATTEN

In de tijd van het Oude Testament was het helemaal niet vanzelfsprekend dat de Heilige Geest bij veel mensen was. Door de zonde was dat onmogelijk. Toch kondigt God een andere tijd aan, waarin Zijn Geest wel bij alle mensen kan zijn. Dan zullen de mensen door Gods Geest spreken namens Hem. Mannen en vrouwen van allerlei leeftijden en uit alle rangen en standen zullen vol zijn van de Heilige Geest. Niet alleen enkele profeten zullen woorden van God spreken, maar alle soorten mensen. Jezus heeft dat mogelijk gemaakt!

En daarna zal Ik Mijn Geest over alle mensen uitstorten. Uw zonen en dochters zullen Gods woorden spreken. Oudere mannen zullen betekenisvolle dromen hebben en uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ik zal Mijn Geest ook uitstorten op uw slaven, mannen zowel als vrouwen (Joël 2:28-29).



EXTRA INFO

De Heilige Geest

De Heilige Geest heet ook wel de Geest van God of de Geest van Jezus. Hij is Gods adem, die net als de wind overal aanwezig kan zijn. Hij bracht leven in de schepping. En Hij brengt het leven van God in mensen. Hij is de Geest die eeuwig leven geeft. Hij geeft ons Gods kracht. Hij helpt ons om Gods gedachten beter te begrijpen. En om Jezus te kennen als de waarheid. Je kunt de Heilige Geest bedroeven of uitdoven als je niet op Hem vertrouwt. Maar Hij staat altijd voor je klaar.

Dankzij Gods Geest hoeven we ons nooit door God in de steek gelaten te voelen. Hij is dichtbij om ons te helpen. Daarom heet Hij ook wel de Trooster.

JIJ BENT EEN GETUIGE VAN JEZUS

WIE IS JEZUS?

Apostel van God
Broeders en zusters, God heeft u voor zichzelf afgezonderd en u uitgekozen om u met ons een hemelse bestemming te geven. Daarom wil ik dat u uw aandacht richt op Jezus, de apostel van God en de hogepriester van ons geloof (Hebreeën 3:1).

Apostel betekent 'gezonden door iemand'. Jezus werd gezonden door God. Hij werd gezonden met de opdracht om Gods liefde aan de mensen te tonen. Hij heeft dat perfect gedaan!

Ook de 12 discipelen worden 'apostelen' genoemd. Zij worden gezonden door Jezus met de opdracht om de boodschap van Gods liefde en redding verder te brengen. Maar hun zending is nog niet klaar. In deze tijd worden jij en ik ook door de Here Jezus gezonden om van Hem te vertellen en te laten zien hoeveel liefde God voor ons heeft. De Heilige Geest helpt je om die opdracht uit te voeren!



WEET JIJ 'T?

1. Noem 2 andere namen van de Heilige Geest.

2. Waarom wordt de Heilige Geest ook de Trooster genoemd?

3. Waar geeft de Heilige Geest je kracht voor?

4. Waarom kan de Heilige Geest nu in alle mensen wonen die bij Jezus horen:

- O Omdat Jezus ons gereinigt heeft van alle zonde, zodat de Heilige Geest zich bij ons thuisvoelt
- O Omdat de Heilige Geest eigenlijk gewoon de adem is die iedereen heeft
- O Omdat de Heilige Geest altijd al bij alle mensen over de hele wereld heeft gewoond

5. Wat betekent 'apostel'?

6. In de strip lees je een stukje uit de rondzendbrief aan de Romeinen. Wie schreef deze brief (lees Rom. 1:1)?

7. Vul de ontbrekende woorden in:

De Heilige Geest verandert je woorden, want je gaat

vol overtuiging over spreken.

De Heilige Geest verandert je daden, want Hij helpt je

om meer op te lijken.



ELKE DAG

Zo	Handelingen 2:22-39
Ma	Joël 2:25-32
Di	Johannes 14:15-27
Wo	Johannes 15:17-27
Do	Galaten 5:13-26
Vr	Romeinen 1:1-17
Za	2 Korinthiërs 5:6-20



DOEN!

Ben je enthousiast over Jezus?

Praat over Hem met je ouders, je broers en zussen. Praat over Hem met vrienden, op school, achter de computer. De Heilige Geest maakt je vol van Jezus. Hij kan ook andere mensen enthousiast maken over Jezus.

GOD IS DICHTBIJ!

Lees zelf Handelingen 20:17-32



GOD IS DICHTBIJ!

Loopt het verhaal van Jezus nu ten einde? Nee, het gaat verder, iedere dag, elke minuut, elke seconde. Het ging verder in de levens van miljoenen mensen door de eeuwen heen. En het gaat verder in jouw eigen leven.

Welk verhaal? Het verhaal van God en jou samen. Hij zal dichtbij je zijn.

De Here God houdt van mensen en Hij heeft zichzelf apart gesteld voor ons. Zo heeft Hij het van het begin af aan gedaan en zo zal Hij het altijd blijven doen.

Hoe je dat zo zeker kunt weten? De Here Jezus laat zien wie God is. En hoeveel God van je houdt. Hij heeft duidelijk gemaakt dat Gods liefde er altijd al was en dat Gods liefde altijd zal blijven bestaan. Gods liefde voor jou. En Gods liefde voor de wereld.

Die genade kun je samen met andere christenen beleven. In de gemeente van Jezus Christus. Dat is de plaats waar Gods woord klinkt. En waar je samen God aanbidt. En waar je enthousiast wordt om anderen van Jezus te vertellen.

Kijk naar Jezus. Zó is God. Zó is Zijn liefde. Zó dichtbij! Als je dát hebt ontdekt, nee - als je Hém hebt ontdekt, wil je het aan de hele wereld vertellen!

KERNTEKST

Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Johannes 3 vers 16

WIE IS JEZUS?

Immanuël

Goed dan, de Here zal zelf een teken vaststellen: een maagd zal een kind krijgen en zij zal het kind Immanuël noemen (dit betekent 'God is met ons') (Jesaja 7:14).

In Mattheüs 1:21-23 kun je lezen dat de Here Jezus bij zijn geboorte deze naam uit Jesaja krijgt. Jezus is God met ons. God heeft zichzelf vanaf het begin van de schepping afgezonderd voor mensen. Hij wil altijd in ons midden zijn. De Here Jezus heeft dat duidelijk gemaakt. Hij kwam voor ons en Hij was er helemaal voor ons. En Hij is er nog **steeds** met zijn Geest. Daarom is Hij 'God met ons'. Bij zijn vertrek van de aarde zegt Hij dan ook:

"En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd" (Mattheüs 28:20).



34

God gaat verder met zijn gemeente

OUDE SCHATTEN

Maar dit is het nieuwe verbond dat Ik dan met hen zal sluiten: Ik zal mijn wetten in hun harten graveren, zodat zij Mij willen eren, dan zal Ik werkelijk hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn (Jeremia 31:33).

Door de hele Bijbel heen kun je lezen dat de Here God een volk verlangt voor zichzelf. Het gaat om mensen die er helemaal zijn voor Hem, omdat zij Hem kennen en liefhebben. Als er in het Oude Testament gesproken wordt over een nieuw verbond (een nieuw testament), gaat het over mensen met veranderde harten. De Here Jezus heeft die verandering mogelijk gemaakt. Hij heeft de zonde weggenomen die scheiding bracht. Door de inwoning van de Heilige Geest is het mogelijk om God te kennen. God en zijn volk zijn samen één. Door dat volk, de gemeente van Jezus, laat God in de wereld zien wie Hij is.



EXTRA INFO

De gemeente en zending

De eerste gemeenschap van volgelingen van Jezus (de eerste gemeente of kerk) wordt gevormd in Jeruzalem. Maar al snel ontstaan er gemeenten in heel Israël en ook daarbuiten. Iedereen kan zien dat er iets bijzonders is gebeurd met deze mensen. Ze houden van elkaar! De discipelen van Jezus prediken overal het Evangelie (het blijde nieuws). In die tijd worden de volgelingen van Christus voor het eerst 'christenen' genoemd. Dat is eigenlijk een scheldwoord, maar christenen vinden het een eretitel.

Steeds meer mensen worden vol van de Heilige Geest. Zij hebben liefde voor andere mensen en verspreiden enthousiast het nieuws over Jezus. Zoals

JEZUS LATEN ZIEN

Jezus wil dat we Hem laten zien hier op aarde. Jij kunt iets laten zien van het Koninkrijk van God in je levensstijl, in je gesprekken en in je contacten met andere mensen. Zie jij jezelf als Gods vertegenwoordiger? Wil jij je plaats in gaan nemen als een kind van God?

Paulus. Eerst vervolgde hij de volgelingen van Jezus. Maar hij wordt een sterke apostel van Jezus als hij Hem persoonlijk ontmoet. Hij sticht gemeenten in allerlei steden langs de hoofdwegen van het Romeinse rijk. Hij legt het fundament van genade voor alle gemeenten die volgen.

Ook nu wordt het Evangelie in de hele wereld verspreid. Er komen overal groepen christenen bij elkaar, die Jezus' liefde in het avondmaal vieren. Op hun beurt doen zij weer aan zending. Ze helpen arme en zwakke mensen vanuit de overvloed die God hen geeft. Er zijn nog nooit zoveel christenen geweest als in deze tijd. Jezus leeft, en dat is te merken aan zijn volgelingen. Zij gaan er op uit om van zijn liefde uit te delen!



WEET JIJ 'T?

1. Wat betekent de naam Immanuel?

2. Wat betekent het woord Evangelie?

3. Wie is de eerste martelaar van de christelijke kerk (Hand. 7:58-60)?

4. Wat is een gemeente (of kerk):

- Een gebouw vol beelden
- Een groep christenen die een gemeenschap vormen op het fundament van genade
- Een groep mensen die in dezelfde stad wonen

5. Wat doet Paulus in zijn huis in Rome (Hand. 28:30-31)?

6. Waardoor ben jij het eigendom van God geworden (Ef. 1:11)?

7. Hoe lang is het al Gods bedoeling om ons als zijn kinderen aan te nemen door Jezus Christus (Ef. 1:4-5)?

34

ELKE DAG

Zo	Johannes 3:1-21
Ma	Handelingen 2:40-47
Di	Handelingen 20:17-32
Wo	Handelingen 28:16-31
Do	Jeremia 31:31-34
Vr	Efeziërs 1:1-14
Za	Efeziërs 3:14-21



DOEN!

De Bijbel eindigt niet bij het leven van Jezus. Lees ook Handelingen, hoe het verder gaat met Jezus' volgelingen en de gemeenten die zij stichten. En de brieven aan de gemeenten die daarop volgen.

En verder...

In de eerste jaren na Jezus' dood en opstanding groeit de gemeente van Jezus hard. Er komen steeds meer gemeenten bij, overal in het Romeinse Rijk. Eén man wordt daar speciaal voor gebruikt door God. Dat is Paulus.

Paulus noemt zichzelf 'een nakomertje'. Hij wordt door God als apostel aangesteld na de twaalf discipelen. Maar wel met een speciale bedoeling. Hij mag het fundament van Gods genade leggen voor de gemeente van de toekomst. Daarvoor krijgt hij een kijkje in de hemel, waar hij Jezus ziet en alles wat Hij voor Gods kinderen heeft klaargemaakt om op aarde te gebruiken (Galaten 1:11-12, Efeziërs 3:2-3).

Wat Paulus heeft gezien en gehoord vertelt hij op zijn reizen aan iedereen die het horen wil. Daardoor ontstaan er overal gemeenten. Hij schrijft het ook op in de brieven die hij rondstuurt aan die gemeenten. We kennen 14 brieven van Paulus, die allemaal in de Bijbel staan. Wat schrijft hij daarin?

God wil kinderen

Paulus schrijft dat God graag veel kinderen wil. En dat Gods vaderhart zo vol goedheid en liefde is, dat Hij daartoe in een volmaakte mogelijkheid heeft voorzien. Iedereen die in Jezus gelooft, mag een kind van God zijn. God geeft zijn kinderen een eeuwig en overvloedig leven, dankzij Jezus.

Het is altijd zijn bedoeling geweest ons als zijn kinderen aan te nemen door Jezus Christus, opdat wij hem zouden prijzen voor zijn onovertroffen genade (Efeziërs 1:5).

Daarom geeft Hij genade

Alles wat in de weg staat om Gods liefde en goedheid te ontvangen is door Jezus uit de weg geruimd. Wat we nooit kunnen verdienen, geeft God ons zomaar. Hij haalt ons uit de min (Hij vergeeft ons onze schuld) en brengt ons in de plus (Hij zegent ons met zijn goedheid). Dat is genade!

Omdat wij ons aan God hebben toevertrouwd, zijn wij rechtvaardig geworden en leven wij nu in vrede met God dankzij onze Here Jezus Christus. Hij heeft ons dit bevoorrechte leven binnengeleid, waar wij vol verwachting uitkijken naar alle geweldige dingen die Hij voor ons heeft klaarliggen (Romeinen 5:1-2).



Paulus de Benjaminit

Paulus komt uit de stam van Benjamin (Romeinen 11:1). Hij is daar trots op. Benjamin was de jongste broer van Jozef, de enige die in het land van Gods beloften geboren werd (Genesis 35:16-19). Jozef had elf broers, maar hij had bijzondere liefde voor Benjamin. Toen hij zijn broers redde van de ondergang, gaf hij Benjamin speciale genade (Genesis 43:29). Benjamin kreeg vijf keer zoveel voedsel (Genesis 43:34), vijf keer zoveel kleding (Genesis 45:22) en ook nog de koninklijke beker (Genesis 44:5, 11). Jozef lijkt daarin op Jezus, die nieuwe generaties extra wil zegenen. Dat had Paulus goed door!



Nu ben je gerechtvaardigd

Omdat je in Jezus gelooft, ben je in Hem rechtvaardig geworden. Dat betekent dat je goedgekeurd bent als Gods kind. Daar mag je zeker van zijn. En daarom mag je er ook zeker van zijn dat Hij je alles zal geven wat Hij zijn kinderen gunt.

Wij zijn door Hem aangenomen als kinderen. En doordat zijn Geest in ons woont, roepen wij: 'Abba! Vader!' Want in ons diepste wezen overtuigd Gods Geest ons ervan dat wij kinderen van God zijn. En als wij Gods kinderen zijn, krijgen wij ook wat ons, als zijn kinderen, toekomt (Romeinen 8:15-17).

Als je gelooft

Wat moet je zelf dan doen? Alleen maar geloven. Geloven is ja zeggen. God vertrouwen. Je hoeft niet eerst goed je best te doen of aardig gevonden te worden door God. Je mag erop vertrouwen dat Hij van je houdt.

Door uw geloof bent u gered en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God (Efeziërs 2:8).

Hij maakt zijn beloften waar

God heeft in de Bijbel veel beloften gegeven. Het is geweldig om daarnaar op zoek te gaan, want God wil ze voor zijn kinderen allemaal in vervulling laten gaan. Jezus maakt dat waar.

Hij maakt al Gods beloften waar, hoeveel het er ook zijn. En omdat Hij Gods 'ja' is, worden wij gedrongen daar 'amen' op te zeggen, tot eer van God (2 Korintiërs 1:20).

Je leeft in het licht

Wanneer je in Jezus gelooft, ben je door God uit de duisternis overgeplaatst in het licht. Dat betekent dat Hij je in Jezus heeft geplaatst. In Hem is geen enkele veroordeling, ook niet als je weleens iets fout doet. Zijn genade is altijd groter.

Het is duidelijk dat mensen die van Christus Jezus zijn, niet veroordeeld zullen worden (Romeinen 8:1).

Vanuit rust leer je meer

God geeft je de zekerheid dat je gewild, geliefd, bevoorrecht bent. Je mag nu in alle rust leren wat God met je wil en wat je allemaal mag verwachten. Hij geeft je alles wat je nodig hebt om te doen wat Hij graag wil.

Want uw hart, dat eens vol duisternis was, is nu vol van het licht van de Here. Laat dat dan ook blijken uit uw doen en laten. Het gevolg van het licht in u is dat u alleen maar doet wat goed, juist en waar is (Efeziërs 5:8-9).

In een sterke gemeente

Paulus vertrouwt de gemeenten die hij start toe aan het evangelie van genade. Alleen dat kan elke gemeente sterker en sterker maken.

"Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die Hem toebehoren" (Handelingen 20:32, NBV-vertaling).

Ook nu

Ook nu wordt het evangelie in de hele wereld gehoord. Overal komen groepen mensen bij elkaar die graag luisteren naar Gods Woord van genade.

Ze vieren Jezus' volmaakt volbrachte werk aan het kruis met het avondmaal. Ze zijn vol van Gods Geest die hen leidt om te doen wat God wil. Ze delen van Gods liefde uit door goed voor elkaar te zorgen, maar ook door naar andere mensen om te zien.

Ze helpen arme en zwakke mensen vanuit de overvloed die God hen geeft.

Jezus leeft, en dat is te merken aan zijn volgelingen.

Zij gaan er op uit om van zijn liefde uit te delen.

Misschien jij wel!



De brieven van Paulus

Romeinen
1 Korinthiërs
2 Korinthiërs
Galaten
Efeziërs
Filippenzen
Kolossenzen
1 Thessalonicenzen

2 Thessalonicenzen
1 Timotheüs
2 Timotheüs
Titus
Filemon
Hebreeën

Gebed

Ik dank God zonder ophouden voor jullie
en in mijn gebed vraag ik de God van onze Here
Jezus Christus – de Vader die alle eer verdient –
jullie wijsheid te geven, opdat jullie duidelijk en helder
zullen zien wie Christus is en Hem door en door zullen
kennen.

Ik bid dat jullie innerlijk vol licht zullen zijn,
zodat jullie zullen zien tot welke heerlijke toekomst
jullie geroepen zijn.
Dan zullen jullie weten wat een geweldige rijkdom
God voor al zijn kinderen heeft klaarliggen.

Ik bid dat jullie zullen beseffen
hoe ontzaglijk groot
de kracht is die werkzaam is in ons die in Hem geloven.

Door diezelfde grote kracht
is Christus uit de dood teruggekomen
om de belangrijkste plaats naast God in te nemen.
Nu is Hij hoog verheven boven elk gezag,
elke macht, kracht en regering, boven alles
waarvoor men respect heeft, niet alleen in deze wereld,
maar ook in de wereld die komt.

God heeft letterlijk alles aan Christus onderworpen
en Hem als hoofd aangesteld over alles,
voor de gemeente.

De gemeente is zijn lichaam,
waarin Hij volledig tot uiting komt,
Jezus Christus, die alles in de hele schepping
vervult en volmaakt

(Efeziërs 1:16-23).

Inhoudsopgave

	Les	Pagina	strip- boek pagina	Lees zelf	Kern tekst
1.	Daar is Jezus!	9	1	Matth. 3:1-17	Joh 1:29
2.	De onzichtbare strijd	15	4	Matth. 4:1-12	Rom 16:20
3.	De bruiloft in Kana	20	6	Joh. 2:1-11	Phil 4:4
4.	Volg Mij!	25	8	Matth. 4:12-22	Mat 4:19
5.	De Bergrede	30	10	Matth. 5:1-16	Mat 7:12
6.	Genezen!	35	12	Luk. 5:17-25/6:6-11	Psa 103:2-3
7.	Met Jezus in de boot	40	14	Matth. 8:23-27	Rom 8:31
8.	Vrij van satans macht	45	16	Mark. 5:1-20	1 Joh 3:8
9.	De uitzending	50	18	Matth. 9:35-10:4	Mat 9:38
10.	Jezus geeft veel	55	20	Joh. 6:1-15	Joh 10:10
11.	Geloven of weggaan	60	22	Matth. 14:22-33/Joh. 6:22-40/60-69	Rom 10:11
12.	Neem je kruis op!	65	25	Matth. 16:13-28	Mat 16:24
13.	Wees dankbaar!	70	26	Luk. 17:11-19	Efeze 5:20
14.	Word als een kind	75	28	Luk. 19:1-10/Matth. 19:13-15	Luk. 19:10
15.	Jezus geeft leven	79	29	Joh. 11:17-44	Joh 11:25
16.	Hij moet dood!	84	31	Joh. 11:45-54	2 Kor 5:21
17.	Jezus eren	88	32	Joh. 12:1-11	Psa 50:23
18.	De nederigste Koning	92	33	Luk. 19:29-44	Luk. 18:14
19.	Grote schoonmaak	97	35	Luk. 19:45-48	1 Kor 3:16
20.	Het verraad	102	37	Matth. 26:14-19	Efeze 1:7
21.	De voetwassing	107	39	Joh. 13:1-35	Joh 13:34
20.	Het avondmaal	112	41	Matth. 26:26-30/Joh. 13:34-38	Joh 15:13
23.	De arrestatie	116	42	Joh. 14:1-31/Matth. 26:36-56	Joh 14:21
24.	Het verhoor	121	44	Matth. 26:57-75	Rom 9:33
25.	Het vonnis	126	46	Matth. 27:11-30/Joh. 18:28-40	1 Kor 1:24
26.	Naar het kruis	131	48	Joh. 19:1-18	Rom 8:32
27.	Vervloekt	135	49	Matth. 27:3-10/Luk. 23:32-34	Gal 3:13
28.	Jezus sterft	139	50	Luk. 23:32-46/Matth. 27:46-50/Joh. 19:25-30	Rom 5:8
29.	Het offer van Jezus	144	52	Joh. 19:31-42	Efeze 1:7
30.	Hij leeft!	148	53	Mark. 16:1-9/Joh. 20:1-18	Efeze 2:5
31.	Jezus in ons midden	153	55	Luk. 24:13-43/Joh. 20:19-29	1 Kor 15:57
32.	Niet meer ikzelf nr.1	157	56	Joh. 21:1-19/Matth. 28:16-20	Rom 6:8
33.	Getuigen	162	58	Hand. 2:22-39	2 Kor 5:20
34.	God is dichtbij!	166	59	Ef. 1:1-15	Joh 3:16

	Wie is Jezus	Oude schatten	Extra Info	Reflectie
1.	Geliefde Zoon	Jesaja 40:3-5	De Bijbel - boek van beloftes	God heeft een plan met jouw leven
2.	Zoon van God	Gen 3:15	Wat is zonde?	Zeg ja! tegen alles wat God zegt
3.	Mensenzoon	Gen 2:24	De bruiloft	Jezus geeft blijdschap
4.	De Weg	Jesaja 8:23-9:1	Het meer van Galilea	Volg Jezus!
5.	Het levende Woord	Deu 18:18-19	De rabbi	Doe wat Jezus zegt
6.	Dokter	Exo 15:26, Jer 30:17, Jesaja 53:5	Godsdienstige regels	Er gebeuren wonderen!
7.	De Eerste	Psa 89:20, 26, 27, 30	Storm	Ga met jouw problemen naar Jezus
8.	Bevrijder	Jesaja 61:1	Satan	Weersta satan
9.	Voorbeeld	Jesaja 50:4	Waarom 12 discipelen?	Doe wat Jezus deed
10.	Goede Herder	Exo 16:4	Herders	Deel uit van Jezus!
11.	Redder	Jesaja 53:1, Job 19:25	7x Ik ben	Blijf naar Jezus luisteren!
12.	Christus	Deu 6:4-5, Lev 19:18	Waarom Jezus Christus?	Geef je over!
13.	Heiland	2 Kon. 5:14	Melaatsheid	Bedank Jezus!
14.	Vriend van slechte mensen	Psa 8:3	Kind en opvoeding	God houdt van jou als de beste Vader
15.	Het Leven	Ezechiël 37:9	Begraven	Leef het eeuwige leven
16.	Verzoeningsoffer	Jesaja 53:10	De Joodse leiders	Vergeef de ander
17.	Gezalfde	Psa 18:51	Halleluja!	Aanbid hem!
18.	Geëerde Koning	Zach 9:9	Jeruzalem	Wees de minste
19.	Grote Hogepriester	1 Kron 17:12	De Tempel	Jij bent een tempel van de Heilige Geest!
20.	Paaslam	Zach 11:12	Het Joodse paasfeest	Blijf op Jezus vertrouwen
21.	Dienaar	Jesaja 42:1, 52:13	Slavernij	Jij hebt Jezus' liefde in je
20.	Liefde	Exo 24:8, Jer 31:33	Het avondmaal	Gods afspraak staat vast!
23.	Broeder	Psa 102:24-25, Zech 13:7	Recht en orde	Niet wat jij wilt, maar wat God wil
24.	Hoeksteen	Psa 118:22-23	Huizen bouwen	Op Jezus kun je bouwen
25.	Man van zorgen	Jesaja 50:6, 53:7	De Romeinse regering	Niet je eigen kracht, maar Gods kracht maakt je sterk
26.	Bemiddelaar	Gen 22:14	Golgotha	God voorziet
27.	Heer van de heerlijkheid	Deu 21:23	Dorens en distels	Geen vloek, maar zegen!
28.	De Gekruisigde	Psa 22:2, 32	Het kruis	Vergeet nooit wat Jezus heeft volbracht
29.	Volmaakt en vlekkeloos Lam	Jesaja 53:11	De kruisdood	Het offer van Jezus is een bron van hoop en genezing
30.	De Levende	Psa 16:10	Het paasfeest	Jij zult eeuwig leven met Jezus!
31.	Mijn Here en mijn God	Jesaja 26:19	Het hemelse lichaam	Aanbid hem als Here en God
32.	Die is, die was en die komt	Dan 12:2-3	De oordeelsdag	Jezus is nr. 1
33.	Apostel van God	Joël 2:28-29	De Heilige Geest	Jij bent een getuige van Jezus
34.	Immanuël	Jer 31:33	De gemeente en zending	Jezus laten zien

Antwoorden “WEET JIJ `T?” les 1 t/m 34

1. DAAR IS JEZUS!

1. Johannes doopt mensen in de Jordaan
2. 450 jaar
3. Here God
4. Naar de Messias
5. Een document met een reeks beloften
6. 6c
7. God de Vader

2. DE ONZICHTBARE STRIJD

1. De Here God, Satan
2. Tegenstander, aanklager
3. Je doel missen, God niet nodig hebben, Gods geboden overtreden, andersdenken dan God wil
4. 4c
5. Als we nee zeggen tegen Satan en ja tegen Jezus
6. 6b
7. Omdat God dat zei

3. DE BRUILOFT IN KANA

1. 1a
2. 30 jaar
3. 100 liter
4. Adam en Eva
5. In het huwelijk maken twee mensen een contract dat ze trouw aan elkaar zullen zijn
6. De relatie die Jezus met ons wil is als een huwelijk
7. 7b

4. VOLG MIJ!

1. Kafarnaüm
2. Galilea is de naam van het noordelijke deel van Israël
- 3.1 Meer van Tiberias of Gennesaret
- 3.2 De Zee van Kinneret
4. Johannes met Jakobus, Andreas met Petrus
5. 5c
6. Keer je af van je zonden, want het Koninkrijk der hemelen is nabij!
7. Aan God

5. DE BERGREDE

1. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium
2. Mozes
3. Doe voor anderen wat je wilt dat ze voor jou doen: dit is de betekenis van de Wet van Mozes en van de leringen van de profeten
4. Een berg bij het meer van Galilea
5. Mensen die hun huis op een rots bouwen
6. Het viel
7. 7a

6. GENEZEN!

1. Zonde, ziek
2. Jezus zou hem genezen
3. Geloof
4. 4a Omdat Jezus niet alleen woorden wil spreken, geneest Hij ook de man
5. 41 keer
6. De Farizeeën en leraren van de Wet
7. Dat God de Vader Hem gezonden heeft

7. MET JEZUS IN DE BOOT

1. Jezus slaapt in de storm
2. Ze werken heel hard om de boot droog te houden
3. 3c
4. Hij spreekt tot de storm om stil te zijn
5. Zijn woorden
6. Omdat Jezus God is die alles heeft geschapen
7. Omdat Hij God is die geen begin en geen einde heeft.

8. VRIJ VAN SATANS MACHT

1. De andere kant van het Meer van Galilea, op het grondgebied van Gerasa
2. 2b
3. Jezus vervult hem met vrede
4. "Ga terug naar je familie en vertel hen hoeveel de Heer voor je heeft gedaan en hoe vriendelijk Hij voor je is geweest"
5. Kwade dingen
6. God haat mensen die deze walgelijke dingen doen
7. Hij bevrijdt je van verslavingen en angsten

Antwoorden “WEET JIJ `T?” les 1 t/m 34

9. DE UITZENDING

1. Iemand die volgt
2. Simon, de tweeling, Levi
3. Israël bestond uit 12 stammen
4. Ze waren bezorgd en hulpeloos, als schapen zonder herder, de Goede Herder
5. 5c
6. God
7. Ja, als we Jezus volgen, zijn we Zijn discipelen

10. JEZUS GEEFT VEEL

1. Door eten te kopen met geld, door mensen te vragen of ze wat eten hebben meegenomen
2. 2b
3. Hij dankte God
4. Hij wil bidden op een rustige plek
5. 5a
6. Wol voor kleding
7. Leiders zorgen voor de mensen: ze vinden geestelijk voedsel en bescherming tegen het kwaad

11. GELOVEN OF WEGGAAN

1. God redt
2. Als je belijdt dat Jezus Heer is en gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt
3. Hij merkte de harde wind op en hij was bang
4. Jezus stak zijn hand uit en greep de handen van Petrus
5. 5b
6. Visser
7. Waarlijk, jij bent de Zoon van God! U bent de Heilige die van God afkomstig is

12. NEEM JE KRUIS OP!

1. Jezus moest het naar de plaats van kruisiging dragen
2. Uitdroging, kramp, uitputting
3. 3c
4. 4a
5. Jezus de gezalfde Koning
6. noord, west
7. Het is allebei even belangrijk

13. WEES DANKBAAR!

1. 1a
2. Lepra kan gemakkelijk van persoon tot persoon worden verspreid
3. Mozes, Mirjam en Naäman
4. Samaritaan
5. Arts
6. Priester
7. Altijd

14. WORD ALS EEN KIND

1. Hij doet dingen die volgens hun wetten niet zijn toegestaan en Hij gaat om met mensen die in hun ogen er niet helemaal bijhoren.
2. Hij besteedt ook aandacht aan kinderen
3. Hij probeert mensen te vinden die verdwaald zijn
4. 4a
5. 13 jaar
6. 6a
7. Vader

15. JEZUS GEEFT LEVEN

1. 4 dagen
2. Met een grote ronde rots
3. Jezus huilt
4. Hij wekt Lazarus op uit de dood.
5. zodat de mensen zouden geloven dat Jezus door God de Vader is gezonden
6. 6b
7. 7b

16. HIJ MOET DOOD!

1. 1b
2. Sanhedrin
3. 70 mannen
4. Kajafas
5. a) Bijlegging
b) Einde van een conflict
c) Hereniging
d) Herstel van de vrede
e) Herstel van verbroken eenheid
f) Herstel van vriendschap
6. 6c
7. Met mij

Antwoorden “WEET JIJ `T?” les 1 t/m 34

17. JEZUS EREN

1. Puur nardusparfum, uit het verre India, 300 zilveren munten: een heel jaarsalaris
2. Hij ziet het als een aanmoediging om te sterven, it bereidt Hem voor op de begrafenis
3. Dief, omdat hij de geldzak droeg en zichzelf er ook vanaf zou helpen
4. 4b
5. Laten we de Heer loven
6. Psalmen 106, 113, 117
7. Het zal waar en zeker zijn, laten we de Heer loven!

18. DE NEDERIGSTE KONING

1. Johannes
2. Koning David
3. Havenstad
4. 4b
5. Ze spreiden hun kleren op de weg
6. Als ze hun mond zouden houden, zouden de stenen het uitschreeuwen
7. Hij huilt om de stad

19. GROTE SCHOONMAAK

1. Koning Salomo, Zerubbabel, Koning Herodes
2. Voorhof, Heilige plaats, Heilig der Heiligen
3. De Grote Grote Verzoendag
4. Het bloed van een speciaal uitverkoren dier dat werd geofferd
5. 5c
6. 6b
7. in mijn lichaam

20. HET VERRAAD

1. Hij moet de financiën beheren
2. 30 zilverlingen, dat is ook de betaling voor een slaaf
3. Petrus en Johannes
4. De engel des doods ging langs de huizen van de Israëlieten in Egypte waarna de eerstgeborene stierf
5. Dat Jezus weer opstond uit de dood
6. Het reinigt ons van zonde
7. 7b

21. DE VOETWASSING

1. 30 keer
2. Een slaaf
3. Wast de handen en voeten van de

discipelen

4. Apostel van de liefde
5. Jezus geeft Judas een stuk brood en doopt het in het gerecht
6. 6a
7. Als ze van elkaar houden

20. HET AVONDMAAL

1. Het Oude en Nieuwe Testament
2. Israël, mensen die in Jezus geloven
3. Dierlijk bloed, Jezus' bloed
4. Het avondmaal van de Heer
5. Brood staat voor Jezus' lichaam, voor onze ziekten, wijn staat voor Jezus' bloed, dat reinigt ons van zonde
6. Dagelijks
7. Hij stierf in onze plaats

23. DE ARRESTATIE

1. Gethsemane, dat betekent 'olijfpers'
2. 2c
3. Doch niet wat ik wil, maar wat u wilt
4. Door die persoon te kussen
5. 5a
6. Bloed
7. We zijn heilig gemaakt door Jezus en hebben nu dezelfde Vader

24. HET VERHOOR

1. 3 keer
2. Hij had gezegd dat hij Jezus overal zou volgen en dat hij zijn leven voor Hem zou geven.
3. Een ander dienstmeisje
4. Jezus zegt dat Hij de Mensenzoon is, Gods zoon
5. 5a
6. Omdat het functioneert als een dragende steen, en het verbindt de muren
7. 7c

25. HET VONNIS

1. Moord
2. Lam
3. Handen wassen
4. Er zijn stukken steen, metaal en glas in genaaid
5. 5c
6. God doet de wijsheid van de wijzen te niet
7. De kracht en de wijsheid van God

Antwoorden "WEET JIJ 'T?" les 1 t/m 34

26. NAAR HET KRUIS

1. Als een lijdende koning
2. Koning van de Joden, de Mens, de Zoon van God
3. De plaats van de schedel
4. Aan de dwarsbalk genageld en vastgebonden met touw
5. Een ram
6. De Heer voorziet
7. 7a

27. VERVLOEKT

1. Beneden in de tempel
2. Hij is vervloekt door God, de aarde is vervloekt
4. Vloek van de wereld
5. 5c
6. Voordat de wereld werd gemaakt
7. "Vergeef hen, Vader! Ze weten niet wat ze doen."

28. JEZUS STERFT

1. 7 keer
2. Jezus van Nazareth, Koning van de Joden, in 3 talen
3. Maria
4. Johannes
5. 5c
6. "Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij in de steek gelaten?"
7. "Vader! In uw handen plaats ik mijn geest!" Hij zei dit en stierf

29. HET OFFER VAN JEZUS

1. Onze, onze
2. Wij, onze, ons
3. Wij
4. Ons
5. Wij, wij
6. Genade is dat Jezus onze zonden op Zich nam
7. God straft ons niet meer

30. HIJ LEEFT!

1. Zondag
2. Een engel van de Heer
3. Het is gevormd als het lichaam van Jezus, Hij heeft een nieuw hemels lichaam
4. 4b
5. Maria
6. Jezus was dood, maar Hij leeft nu voor

altijd en eeuwig

7. Jezus heeft gezag over de dood en het dodenrijk

31. JEZUS IN ONS MIDDEN

1. Uit de Schriften, de boeken van Mozes en de geschriften van alle profeten
2. Uit de Wet van Mozes, de geschriften van de profeten en de Psalmen
3. Jezus toont Zijn wonden in Zijn handen en Zijn zijde
4. "Mijn Heer en mijn God!"
5. De discipelen herkennen Jezus
6. Meer dan 500
7. 7b

32. NIET MEER IKZELF NR.1

1. 3 keer
2. Jezus die stierf en tot leven werd opgewekt
3. Christus
4. Jezus nam mijn straf op zich aan het kruis
5. Jezus is het begin en het einde van alles
6. Echt, het zij zo. Kom, Heere Jezus!
7. Moge de genade van de Heer Jezus bij iedereen zijn

33. GETUIGEN

1. Geest van God, Geest van Jezus
2. Hij troost als je je eenzaam voelt
3. Getuigen
4. 4a
5. Verzonden door iemand
6. Pieter
7. Jezus

34. GOD IS DICHTBIJ!

1. God is met ons
2. Goed nieuws
3. Stefanus
4. 4b
5. Hij verwelkomde iedereen en predikte over het Koninkrijk van God en onderwees over de Heer Jezus
6. Het is Gods doel, Hij had dit besloten vanaf het allereerste begin
7. Nog voordat de wereld werd gemaakt

Naar aanleiding van Franse en Engelse Edities.

Niemand heeft ooit gedaan wat Jezus deed.
Niemand heeft ooit gezegd wat Hij zei.
En niemand wordt met zoveel namen genoemd.
Geen enkele andere persoon heeft zoveel mensen
veranderd.
Wie Jezus leert kennen, blijft nooit meer dezelfde!

In dit boek ontdek je meer over alles wat Jezus deed.
En over wat Hij zei.
Je leert ook veel van zijn namen kennen.
Daardoor leer je Hem beter kennen. Hij komt dichterbij.
Daarom heet dit boek ook: **Jezus Messias Dichtbij**.

Dit boek brengt Jezus Messias dichtbij met stripverhalen,
Bijbellessen, opdrachten en veel extra informatie.

Willem de Vink is schrijver, tekenaar en veelgevraagd
spreker. Zijn stripverhaal in dit boek verscheen ook
als stripboek 'Jezus Messias'.

Ark Media
ISBN 978 90 33818 68 4
NUR 707
[barcode]
www.arkmedia.nl